

Franciscus Actueel

Actuele informatie uit de H. Franciscusparochie i.o.



Contact Pastoraal Team:

Pastoor-deken F.J. Bunschoten: fbunschotenpr@gmail.com

Kapelaan Julius Elferink: jhnelferink@parochiefranciscus.net

Catechesedocent Vincent Borgonjen: vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

28 apr. – 5 mei 2024

Jaargang 10

Vaderspreuk

Vader Pambo zei:

“De waarde van woorden wordt zichtbaar in de stilte.”

Vieringen in de H. Franciscusparochie i.o.

Zo. 28 apr.	10.00 u.	Eucharistieviering	Adelbertuskerk
	10.00 u.	Woord- en gebedsviering	Ichthusburcht
	10.30 u.	Woord- en gebedsviering	Engelmunduskerk
Wo. 1 mei	10.00 u.	Eucharistieviering	Adelbertuskerk
	19.00 u.	Marialof	Engelmunduskerk
Do. 2 mei	19.00 u.	Aanbidding	Adelbertuskerk
Vr. 3 mei	10.00 u.	Eucharistieviering	Engelmunduskerk
	10.00 u.	Woord- en gebedsviering	Mariakerk
Zo. 5 mei	10.00 u.	Eucharistieviering/kinderwoorddienst	Adelbertuskerk
	10.30 u.	Eucharistieviering	Engelmunduskerk

Zondagmis Engelmunduskerk om 10.30 uur

Helaas is er per abuis een fout geslopen in de Franciscus Magazine. De zondagsvieringen en ook de eucharistieviering op Hemelvaartsdag (9 mei) beginnen zoals gewoonlijk om 10.30 uur en niet om 10.00 uur.

Marialof

Op **woensdag 1 mei om 19.00 uur** is er Marialof in de **Engelmunduskerk**. De meimaand is van oudsher toegewijd aan Maria. In de jaren zestig schrijft paus Paulus VI dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt. We luiden de Mariamaand in met het bidden van de rozenkrans tezamen met de uitstelling van het Allerheiligste.



Gebedsavond

We komen in stilte en gebed tot God. Op **donderdag 2 mei om 19.00 uur** zal er in de **Adelbertuskerk** het Allerheiligste uitgesteld worden en beginnen we met gezamenlijk gebed en gezang onder begeleiding van gitaar. Daarna zal er stilte zijn om bij de Heer te zijn. Tijdens de stilte kan naar voren gekomen worden om een kaarsje aan te steken of een kaartje te pakken met een Bijbeltekst. We verlaten in stilte de kerk. Er is gelegenheid om het Sacrament van Verzoening te ontvangen. Iedereen is van harte welkom.

Kinderwoorddienst

Op **zondag 5 mei om 10.00 uur** is er kinderwoorddienst in de **Adelbertuskerk**. Vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen om iets voor hem te doen: hij vraagt hen om altijd van elkaar te blijven houden. Hij noemt zijn leerlingen: zijn vrienden. Hij had ze zelf uitgekozen omdat hij iets in hen zag; hij wist dat ze hem zouden steunen. Bij de kinderwoorddienst gaan we het ook hebben over vriendschap. Waarom zijn we bevriend met onze vrienden? En wat is het verschil met familie?

Bedevaart Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12-jarige Mariëtte Beco, en noemde zich 'De maagd der armen'. En zei "Ik kom het lijden verlichten". Het bisdom organiseert jaarlijks twee bedevaarten, in het voor en najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt. De kosten voor deze reis bedragen € 335.--, hierbij is alles inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. De reis wordt dit jaar georganiseerd van **24 t/m 28 mei en van 23 t/m 27 augustus**. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 – 30918592 of stuur een email naar banneux.bisdomhaarlem@outlook.com



Activiteiten in de H. Franciscusparochie i.o.			
Di. 30 apr.	10.00 - 11.30 u.	Koffieochtend	Benedenzaal OLVAB
Do. 2 mei	10.00 - 11.30 u. 14.00 - 16.00 u.	Ontmoeting en koffie/thee Computerondersteuning	Grote Zaal Adelbertuskerk Ontmoetingsruimte Adelbertuskerk

H. FRANCISCUSPAROCHIE i.o.

Pastoraal Team

p/a Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem.

Tel.: 06-556 27 670, e-mail: pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Website: www.parochiefranciscus.net

Parochiesecretariaat

p/a Frans Netscherlaan 12, 2071 AZ Santpoort-Noord.

Tel.: 023-583 57 85, e-mail: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Contact Franciscus Actueel

Aanleveren kopij uiterlijk maandag
via FranciscusActueel@parochiefranciscus.net

Online aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via hetzelfde e-mailadres