

R.K. H. Franciscusparochie i.o. | Haarlem-Noord\Velsen ten zuiden van het kanaal

# Franciscus

## MAGAZINE

*Pasen*  
*2024*

Jaargang 8 | nummer 6 | 24 maart tot 13 mei 2024



Kom óók langs voor  
uw pasfoto's!

Specialisten in Oogzorg

*Vakopticiën voor het aanmeten van Varilux glazen en contactlenzen.*

Paul Luyf Optiek  
Rijksstraatweg 14  
2022 DA Haarlem  
023 525 35 30  
info@paulluyfoptiek.nl  
www.paulluyfoptiek.nl

**(Parochianen krijgen  
10% korting op bril  
en contactlenzen)**



**Wij zien wie u nu bent.  
En wie u ooit was.**

**Bij Sint Jacob begrijpen  
we dat één levensfase  
niet uw hele verhaal  
vertelt. En dat wij beter  
voor u kunnen zorgen  
als we u goed kennen.  
Want uw leefwereld  
vormt onze zorg.**

Bosbeek • JacobKliniek  
Klein België • Meerhoeve  
Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos  
Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

**Sint Jacob**  
» Hart voor zorg

# Franciscus magazine

Contactblad van de Franciscus parochie i.o.  
Verschijnt 8 keer per jaar.  
Oplage: 3400 stuks.

## Redactie:

Marjan Frielink, Lia Stet, Loes van Galen,  
Marcia Neve, Richard Eijkelboom.

## Kopijadres:

fmredactie@parochiefranciscus.net

## Volgend nummer Franciscus magazine:

Inleveren kopij voor: zaterdag 20 april 2024  
Verspreidingsdatum: vanaf 8 mei  
Verschijningsperiode: 12 mei tot 8 juli 2024

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of niet te plaatsen.

Wilt u dit blad niet (meer) ontvangen?  
Geef het door aan het parochie secretariaat.

**Parochiesecretariaat:** 023 - 583 57 85  
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net  
Bezoekadres:

Frans Netscherlaan 12

2071 AZ Santpoort-Noord

Open: ma t/m vr: 9:30 - 12:00 uur

Het adres voor:

- reserveren van een ruimte
  - doorgeven verhuizing
  - opgeven misintentie; kosten 11 euro op rek: NL 84 INGB 0007 2419 83
- t.n.v. Franciscus parochie.

**Ook voor donaties**

# Inhoud

## 7 Dekeniaal synode moment

Meldt u zich aan?



## 15 Overzicht vieringen Goede week

Dag	Uur	Naam	Locatie
ma	10:00	Worship	St. Franciscus
di	10:00	Worship	St. Franciscus
wo	10:00	Worship	St. Franciscus
do	10:00	Worship	St. Franciscus
vr	10:00	Worship	St. Franciscus
za	10:00	Worship	St. Franciscus
zo	10:00	Worship	St. Franciscus

## Verder:

- 5 Van jullie pastoor
- 6 Vanuit pastoraal team
- 8 Vanuit het bestuur
- 9 In gesprek met ...
- 10 Matthaüs Passion door COV Haarlem
- 11 Kun je nog zingen, zing dan mee!
- 12 Seniorenvakantie 2024
- 13 Het kwaad en het lijden
- 14 Dank voor uw hulp!
- 16 Vieringenoverzicht
- 18 Franciscus Magazinnetje
- 20 Psalmen Davids door Douce Memoire  
Alpha-cursus
- 21 Terugblik vormselviering
- 22 Nieuws vanuit de plaatselijke kerken
- 32 Als ik erbij was geweest .....

## Parochiebestuur Franciscusparochie i.o.

Pastoor Floris Bunschoten: voorzitter  
Henk van der Weide: vicevoorzitter en kerkmuziek  
Carin Hassing: secretaris  
Fred Letschert: penningmeester  
Wim Huiberts: gebouwen  
Vacature: kinderen, jongeren en AVG  
Vacature: communicatie  
John van den Berg: algemeen lid  
Dirk Schoon: financieel advies

hweide@parochiefranciscus.net  
CHassing@parochiefranciscus.net

Bezoek onze website!  
[www.parochiefranciscus.net](http://www.parochiefranciscus.net)

# Pastoraal team



Pastoor F.J. Bunschoten  
tel: 06 - 411 68 657  
fjbunschoten@parochiefranciscus.net



Kapelaan J.H.N. Elferink  
tel: 06 - 214 17 369  
jhnelferink@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Diaconie



Catechese docent Vincent Borgonjen  
tel: 06 - 504 34 719  
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Catechese

## Pastoraal team:

p/a Rijksstraatweg 28  
2022 DA Haarlem

E-mail:  
pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Post- en contactadres voor informatie  
over:

Doop, Eerste Heilige Communie,  
Vormsel, Huwelijk, Ziekenzalving,  
Diaconie en Catechese

## Nieuwsbrief Franciscus Actueel:

Kopij, maximaal 150 woorden,  
aanleveren via:

FranciscusAktueel@parochiefranciscus.net

# Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

Team Patty Duijn staat voor begeleiding van u en uw naasten bij leven en bij afscheid. Samen staan wij voor een manier van werken die gaat over maximale beleving in het natuurlijk omgaan met de dood. Samen bedienen we families naar tevredenheid omdat we goed zijn in precies dat te doen wat nodig is. Onze kracht ligt in gespreksvoering bij terminale situaties, afscheid van en met kinderen, wij zijn groots in luisteren en het vertalen van wensen van jong en oud. Onze kracht is dat wij focus op het leven houden en er zijn voor u. Team Patty Duijn is een vertrouwde keus bij afscheid omdat afscheid over het leven gaat.

*natasja - evelyne - erica - lisette - charlotte - corien  
anita - sabine - anneke - shirley - esther - patty*



[www.rouwdoula.nl](http://www.rouwdoula.nl)

Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**  
[info@pattyduijn.nl](mailto:info@pattyduijn.nl) ——— [www.pattyduijn.nl](http://www.pattyduijn.nl)

# Van jullie pastoor

In de bijbel vinden we veel reisverslagen. Bekend is hoe Mozes veertig jaren reizende was naar het Beloofde Land. Ook in het Nieuwe Testament horen we hoe de apostelen na Jezus' lijden, opstanding en hemelvaart rondtrokken over deze aarde. In de evangeliën vernemen we hoe Jezus Zelf rondtrekt maar eigenlijk op weg is naar Jeruzalem, de heilige stad waar hij op Palmzondag binnenreed.

De Veertigdagentijd doet ook ons een reis afleggen naar een kostbare schat. Het nieuwe leven van Pasen heeft Jezus niet alleen voor Zichzelf maar ook voor ons verkregen. Hij wil het uitdelen aan al de zijnen. Als een goede herder ging Hij eens ons voor naar de horizon van een toekomstige glorie. Hij geeft voedsel, liefde, Zijn leer, bescherming, de kracht die uitgaat van de ontmoeting met Hem onderweg op de reis...

In de Eucharistie wordt dat 'ons voorgaan' en 'er dóórgaan' steeds vernieuwd. Jezus brengt Zijn levensoffer aanwezig voor wie dit met Hem meevieren steeds als brood en wijn worden opgedragen, gebroken, aangereikt. Zoals het oude Volk van God kunnen ook wij ook van het 'paaslam' eten; niet een daadwerkelijk lammetje dat als maaltijd wordt klaargemaakt maar de Persoon van Jezus die tot ons komt en ons zegt: 'Nieuw leven schenk ik je'.

'Hij is niet hier' zei een engel toen twee apostelen zagen dat het graf van de Heer nu leeg was. En dat klopt. Want niets kon Hem ervan weerhouden om te zijn waar Hij het liefst is: bij ons. Toen, en nu nog altijd. Zalig Pasen met ook goede dagen die daaraan voorafgaan. Reist u mee naar Jeruzalem?

pastoor F.J. Bunschoten



'Christianity had died many times and risen again, for it had a God who knew the way out of the grave'.  
Ch.K. Chesterton in The Everlasting Man.

## Definitieve plek Franciscuskleed?

Na vele omzwervingen langs de locaties van onze parochie heeft één van de maaksters van het kleed, Rina Leurs, de wens te kennen gegeven om het kleed een permanente plek te geven. Er wordt nog met de locatieteams overlegd of de Engelmunduskerk hiervoor een geschikte plek is. (voorkeursplek van Rina).



# Vanuit het pastoraal team

## Meimaand – Mariamaand

### Rozenkransgebed & uitstelling Allerheiligste

**Woensdag:** 1 mei  
19:00 uur

**Locatie:** Engelmunduskerk Driehuis

De meimaand is van oudsher toegewijd aan Maria. In de jaren zestig schrijft paus Paulus VI dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: "Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus." Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt. We luiden de Mariamaand in met het bidden van de rozenkrans tezamen met de uitstelling van het Allerheiligste.



## Bijbelavond

**Donderdag:** 25 april  
20:00 uur

**Locatie:** Parochiezaal Adelbertuskerk  
Haarlem-Noord. Ingang:  
Rijksweg 28, witte deur

Gezamenlijk gaan wij dieper in op de inhoud van de lezingen van de zondag erop.



Het zijn leuke open gesprekken en je ziet dat ieder zijn eigen gedachten heeft bij de lezingen. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld die je diep kunnen raken. U bent van harte welkom, ook alleen om te luisteren!

Contact: Vincent Borgonjen 06-504 34 719 of  
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

## Stilte en gebed

**Donderdagen:** 4 april en 2 mei  
van 19:00 tot 19:45 uur

**Locatie:** Adelbertuskerk  
Haarlem-Noord

Elke eerste donderdagavond van de maand zullen we in stilte en gebed tot God komen. Om 19:00 uur zal het Allerheiligste uitgesteld worden en beginnen we met gezamenlijk gebed en gezang onder begeleiding van gitaar. Daarna zal er stilte zijn om bij de Heer te zijn. Tijdens de stilte kan naar voren gekomen worden bij de zijkant voor een persoonlijk gebed als je dat wilt.

We verlaten in stilte de kerk. Iedereen is van harte welkom.



# Dekenaarlijk synode moment

Zoals enkele jaren terug, verzoekt de bisschop de dekenen ook dit keer in elk dekenaat één of enkele ontmoetingen als synodemoment te organiseren.

In het dekenaat Haarlem zal ik daarom kort na Pasen twee bijeenkomsten in dit kader beleggen.

- \* De ene is voor de priesters van het dekenaat - dat zijn er tien -
- \* de andere voor de katholieken uit de parochies.

Op welke datum en locatie dit plaats zal vinden is op het moment van schrijven dezes nog niet bekend.

Elke kerklocatie zou ik graag vertegenwoordigd zien. Volgens mijn telling hebben we vijftien kerklocaties in het dekenaat.

In verband met werkbaarheid, capaciteit en verslaglegging kan de bijeenkomst niet te omvangrijk zijn. Daarom ben ik gedwongen om, wanneer personen zich hebben aangemeld, toch een selectie te maken. Ik kan per kerklocatie *twee betrokkenen* laten deelnemen aan het synodemoment.

Op 15 april moet ik het verslag al bij de bisschop inleveren.

Op de website [www.bisdomhaarlem.nl](http://www.bisdomhaarlem.nl) verscheen op 16 februari een informatiebericht over deze dus zeer korte fase van meepraten door leken gelovigen in de bisdommen in verbondenheid met de Bisschoppensynode te Rome.

Ook de vier thema's van het gesprek worden daar benoemd:

- \* 1) 'verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn';
- \* 2) 'vorming in een missionaire Kerk';
- \* 3) 'deelname aan een verwelkomende Kerk';
- \* 4) 'vrouwen in het leven en de zending van de Kerk'.

Het mag duidelijk zijn dat het onze H. Vader paus Franciscus er niet om te doen is aan geloofsschat, ofwel de Leer van Christus en de apostelen, een andere draai te geven. Dit kan ook niet, aangezien Christus Zijn Kerk niet de



autoriteit en volmacht gegeven heeft om Zijn waarheid te veranderen, alleen om deze getrouw door te geven van eeuw tot eeuw.

Daarom is de synode ook geen discussiepodium. Wel gaat het om de vraag hoe de Kerk, die toch de roeping heeft de wereld om te vormen en te heiligen, dit goed en nog beter zou kunnen doen, vandaag en morgen.

De Heilige Geest met Zijn wijsheid, waarheid en liefde, is hierin het onmisbare Licht, Vuur en Gids om het schip van de Kerk in een goede koers te sturen opdat harten en zielen geraakt worden door de Persoon van Jezus, Zijn woorden en sacramenten die levengevend zijn.

**Opgave:** men kan laten weten geïnteresseerd te zijn tussen:

19 maart en 2 april

Stuurt u daartoe een mail aan mij;

[fbunschotenpr@gmail.com](mailto:fbunschotenpr@gmail.com)

Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, uw locatie (Driehuis, IJmuiden, Santpoort-Noord, Haarlem Adelbertus- of Mariakerk) en uw e-mailadres. Dit alles onder het onderwerp/kopje: 'Deelname aan het synodemoment in Dekenaat Haarlem'.

U ontvangt dan bericht of u wel of niet geselecteerd bent. Zo ja, wanneer en waar u verwacht wordt. Indien niet, wilt u daar dan alstublieft begrip voor hebben?

Bij voorbaat dank ik ieder die betrokkenheid laat blijken, of dit nu is door gebed of aanmelding.

deken F.J. Bunschoten

## Vanuit het bestuur

Het financieel gezond en daarmee toekomstbestendig maken van onze Franciscusparochie is voor het bestuur een grote uitdaging. De bouw en herbestemmingsplannen zijn daarin letterlijk van levensbelang. Heel veel tijd en energie is daar inmiddels in gaan zitten en we zijn blij dat na de verkoop van de Pieterkerk er opnieuw grote vooruitgang is geboekt.

Op 29 februari heeft de gemeenteraad van de gemeente Velsen unaniem ingestemd met het voorstel om onze bouwplannen op het terrein naast de Engelmunduskerk de A status te verlenen voor de bouwplannen in de gemeente. Dit betekent dat wij prioriteit en dus medewerking krijgen van de gemeente bij het verwezenlijken van onze plannen. Er kan nu een verdere uitwerking worden gemaakt en in samenspraak met de omwonenden een definitief bouwplan worden opgesteld. De bewoning van de pastorie in Driehuis door vluchtelingen uit de Oekraïne komt nu dichtbij. Op het moment dat u dit leest is de aannemer waarschijnlijk al druk bezig met het maken van de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen in het gebouw.

Ook vinden er voortdurend gesprekken met geïnteresseerden voor onze (kerk)gebouwen plaats. Deze processen spelen zich natuurlijk vooral af binnen het bestuur, maar wij vinden het toch goed om u daarvan op de hoogte te blijven stellen.

Binnen het bestuur wordt er ook hard gewerkt aan het voorbereiden van de fusie. Daarvoor moet veel worden geïnventariseerd en zaken anderszins in kaart worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt gekeken of een fusiedatum van 1 januari 2025 haalbaar is.

In de gesprekken met de locatieteams horen we dat er op de diverse locaties veel zaken aan de orde zijn. Wateroverlast als gevolg van de hoge grondwaterstand in de kelders en de daar aanwezige verwarmingsunits, problemen met thermostaten, vervanging van verouderde kerkverlichting, noodzakelijk onderhoud en aanpassingen aan torenuurwerken zijn zo maar een kleine greep uit al het onderhoud wat moet gebeuren. Daarnaast zijn er de dagelijkse zaken die er voor zorgen dat al onze activiteiten en vieringen doorgang kunnen vinden. Hiervoor zijn veel vrijwilligers in onze parochie constant aan het werk. Dit verdient niet alleen ons aller waardering, maar steeds vaker zijn deze vrijwilligers op zoek naar mensen, die zo af en toe mee willen helpen ons werk voort te zetten. Mocht u denken, het zou mij wel leuk lijken om deel te gaan nemen aan bepaalde werkzaamheden, ga dan eens praten met zo'n werkgroep of het locatieteam.

Samen dragen we immers onze Franciscusparochie en ook alleen samen kunnen we haar voortbestaan waarborgen!

Namens het parochiebestuur,  
Henk van der Weide





## In gesprek met....

In deze rubriek spreken we steeds met een parochiaan. Deze keer met een gastheer en gastvrouw uit Santpoort: Jan de Man en Berty Kors. Zij zijn samen al ruim 15 jaar de vertrouwde gezichten op de donderdagochtend in het parochiecentrum van Santpoort. Jan zorgt altijd voor de koffie, terwijl Berty met alle gasten een praatje maakt. Zo vullen ze elkaar mooi aan. Berty woont met echtgenoot Toon in Santpoort en Jan woont met zijn vrouw in Bloemendaal. Ze kerken in de OLVAB en Overveen.



### Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

"Ik lach graag", zegt Berty. Die lach deel ik ook uit, zodat ieder die ik ontmoet spontaan een lach teruggeeft. Een lach brengt je zoveel verder dan gemopper of kritiek.

Jan lacht zich vaak een hoedje, om allerlei situaties die hij meemaakt bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen.

### Wat betekent geloven voor je?

Berty gelooft dat Jezus heeft geleefd en ons het goede voorbeeld heeft gegeven hoe je als mens het beste uit jezelf kunt halen om er voor een ander te zijn, positief en vooral eerlijk in het leven te staan en vertrouwen te hebben in je medemens. Dat is haar insteek die veraf staat van de geloofsofvoeding van haar jeugd, waar ze met de angst en dreiging van hel en vagevuur is grootgebracht. Ze is wars van alles wat "moet". Jan gaat graag naar de kerk. Omdat hij nu weer in Bloemendaal woont kerkt hij ook in de OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen. In de kerk "voelt" hij wat. De verhalen van "toen" zijn ook van betekenis voor nu.

### Wie of wat inspireert jou?

"Vrijwilligers inspireren mij enorm!", vertelt Berty enthousiast. Door andere vrijwilligers is zij ook in meer vrijwilligerswerk gerold, zoals bij Santpoortsbelang waar zij gastvrouw was en vrijwilliger bij de bibliotheek. José Rustemeijer, die als lekenvoorganger met haar woorden en teksten je weet te raken inspireert.

### Waar haal je je kracht vandaan op moeilijke momenten?

Haar man Toon is rustig van aard. Dat is voor Berty, die zich druk kan maken om bepaalde zaken erg relativerend.

Jan haalt dan de kracht uit zichzelf door zijn grootmoeder doorgegeven. Het geloof zal mogelijk onbewust ook een krachtbron zijn.

### Welk verhaal uit de bijbel spreekt jou aan?

Het verhaal van de Verloren Zoon. Berty begreep het nooit, totdat Engelbert haar uitlegde dat het eraan ligt vanuit wiens perspectief je naar het verhaal kijkt. Dat was zeer verhelderend.

Een verhaal dat zeer in deze tijd past, waar ieders waarheid koning is!

Jan houdt van de parabel van de vijf dwaze en de vijf wijze meisjes. Het heeft iets van verwachten en op je taak zijn voorbereid en het belang van je taak serieus nemen. Zo staat Jan ook in zijn taak als vrijwilliger.

### Voel je je verbonden met de geloofsgemeenschap?

Berty heeft een band met veel parochianen., ook door de Lourdesreizen. Al die mooie ontmoetingen geven haar energie. Deel uit mogen maken van een gemeenschap geeft een meerwaarde aan je leven. Het is verdrietig dat steeds meer parochianen ons ontvallen. Jan is zo vaak verhuisd in zijn leven en voelt zich steeds opnieuw met die verschillende parochies en geloofsgemeenschappen verbonden.

## Matthäus Passion door de COV Haarlem

Op Goede Vrijdag, 29 maart, wordt door de Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem de Matthäus Passion uitgevoerd om 19:30 uur in de Grote Zaal van PHIL Haarlem.

Bachs Matthäus Passion is, bijna 300 jaar na de eerste uitvoering, nog steeds in staat om luisteraars te raken en te ontroeren.

In een wereld waarin conflicten, geweld en natuurrampen aan de orde van de dag zijn, is het verhaal van het lijden en sterven van Christus hoopgevend en troostend.

De Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem brengt al sinds 1929 de Matthäus Passion ten gehore, met professionele solisten en instrumentalisten.



De Matthäus Passion wordt uitgevoerd onder leiding van Piet Hulsbos en met medewerking van:

Martha Bosch, sopraan  
Helena van Heel, mezzosopraan  
Falco van Loon, tenor (evangelist)  
Jan Willem Baljet, bariton (Christus)  
Marijn Zwitterlood, bariton (aria's)  
Joost van Velzen, tenor (aria's)  
Barokensemble Accademia - Amsterdam  
Koorschool St. Bavo kinderkoor

Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem. Toegangsprijs:

1e rang € 38,50; 2e rang € 35,50;  
3e rang € 32,50; 4e rang € 29,50;

jongeren t/m 18 jaar betalen € 18,00.

Garderobe en pauzedrankje zijn inbegrepen.

## UITVAARTVERZORGING —SINDS 1878— UITENDAAL

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:  
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem  
info@uitvaartuitendaal.nl

[www.uitvaartuitendaal.nl](http://www.uitvaartuitendaal.nl)

023-5324486

# Kun je nog zingen, zing dan mee!

*Maak kennis met: de koren uit de Franciscusparochie i.o.*

*Deze keer: De Schola Adelbertina uit de Adelbertuskerk*

Nu het Adelbertuskoor na tientallen jaren toegewijde dienst op eerste paasdag 2024 zijn laatste mis zal zingen (zie pagina 22), is er nagedacht over een nieuw koor-concept. Dit omdat we de Lofzang willen laten doorgaan, om zoveel mogelijk vieringen met koor- en samenzang op te luisteren. Het spel van muzikale vraag en antwoord tussen koor en kerk past namelijk bij uitstek in onze liturgie en komt terug in bijvoorbeeld het zingen van de antwoordpsalm tussen de schriftlezingen.

Het nieuwe koor zal de naam: 'Schola Adelbertina' dragen, wat in feite 'zanggroep van Adelbert' betekent. De uitgangspunten van dit nieuwe koor zijn:

- Mooie liturgische muziek zingen (meeste eenstemmig)
- Plezier in samen muziek maken
- Repetitie en uitvoering vlak na elkaar: repetitie om 9:15 uur en uitvoeren tijdens de viering om 10:00 uur.

De liederen die gezongen worden, staan vrijwel allemaal in de GvL2 bundel. Als u lid wordt van de nieuwe Schola kunt u een GvL exemplaar in bruikleen krijgen. Het programma dat gezongen gaat worden, wordt een week van tevoren via de Schola Adelbertina Whatsapp rondgestuurd, eventueel met muziekfragmenten zodat je, als je dat wilt, je thuis kunt voorbereiden. Er is dus geen wekelijkse repetitie en

je kunt per keer dat de Schola zingt beslissen om mee te zingen; als je er om 9:10 bent kan de repetitie om 9:15 uur starten.

Iedereen die dat wil kan en mag zich aansluiten. Jong of oud, geoefende zanger(es) of beginner, wekelijkse of sporadische kerkganger; het maakt niet uit! Voel je van harte welkom.

Voor mensen die altijd al graag bij een koor hebben willen zingen maar door een drukke agenda niet aan wekelijkse repetities toekomen, is dit een mooie gelegenheid om nu toch in een koor samen te kunnen zingen. Ook kinderen uit de kerk, die graag uit volle borst meezingen, zijn van harte welkom.

De eerste keer dat de Schola de muzikale bijdrage aan de viering zal verzorgen is op **2de Paasdag, maandag 1 april 2024**. Mogelijk dat we in de toekomst nu en dan een repetitie-moment organiseren om samen bepaalde muziek meer onder de knie te krijgen.

Als u enthousiast bent geworden, een GvL2 bundel wilt lenen en via de appgroep op de hoogte gehouden wilt worden van de Schola Adelbertina, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een WhatsApp bericht te sturen naar:

Els Collins – Boosman: 06 – 242 58 241



## Seniorenvakantie 2024

Ook dit jaar gaan we weer op vakantie met de senioren van Santpoort, Haarlem, Driehuis, IJmuiden en de Velsbroek.

Het betreft een geheel verzorgde busreis naar Parkhotel Hugo de Vries in Lunteren.

De kosten voor deze week zijn € 780 p.p. op basis van een 2-persoonskamer. In deze kosten zitten de busreis, de hotelkosten op basis van volpension en ook enkele dagtochten en avondprogramma's.

Wij gaan van 9 augustus tot en met 16 augustus en er zijn nog enkele 2-persoonskamers beschikbaar.

Dus als u zin heeft om met uw partner of vriend of vriendin mee te gaan, geeft u dan snel op.

De enige voorwaarde die wij stellen is, dat u in staat bent om uzelf te verzorgen.

Dit omdat er geen zorg aanwezig is.

Een eventuele rollator meenemen is geen probleem. Heeft u zin in een gezellige groepsvakantie geeft u op bij :

Ans Captijn 06 - 288 76 904

Luus van den Belt 06 - 408 75 129



## Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg



Jan Gijzenkade 75  
2025 BC Haarlem  
[www.luvu.nl](http://www.luvu.nl)

*Alweer 24 jaar dichtbij  
Voor een betaalbare uitvaart..*

023 - 5 371 375  
06 - 25 077 451



*Afscheid nemen is niet loslaten  
maar anders vasthouden.....*



# Het kwaad en het lijden

Er bestaat geen grotere opgave voor het gelovig denken dan het verzoenen van Gods almacht met het bestaan van het kwaad en het lijden in de wereld. Vrijwel elk gelovig mens wordt op een goed moment met deze vraag geconfronteerd. Als God werkelijk almachtig is, waarom is er dan zoveel kwaad en lijden op aarde? Voor velen is dit een reden om niet (meer) te geloven of het geloof vaarwel te zeggen. Het lijkt immers een onoplosbaar probleem; als God het kwaad niet kan wegnemen is hij niet almachtig, als Hij het niet wil wegnemen is Hij niet goed. Hoe lossen wij dit op? Belangrijke reden om in deze rubriek een serie artikelen aan dit vraagstuk te wijden.

Natuurlijk is het probleem niet nieuw. De argumentatie rond de zaak van Gods almacht en het kwaad noemen wij de theodicee (Godsrechtvaardiging). Als wij het kwaad in de wereld zorgvuldig bestuderen, dan komen wij tot drie categorieën.

- Allereerst is er het metafysisch kwaad, (metafysica: zoektocht naar het wezen achter de werkelijkheid) dit verwijst naar de sterfelijkheid van de mens. Ons bestaan is eindig, het loopt uit in de dood.
- De tweede categorie is het zgn. fysisch kwaad. Hieronder verstaan wij natuurrampen, ziekten, aardbevingen, tsunami's, overstromingen, enz.
- De laatste categorie noemen wij het moreel kwaad. Dit kwaad vloeit voort uit menselijk handelen, oorlog, moord, marteling en noem maar op.

Is er een grote regisseur van al dit kwaad, die als tegenspeler van God de schepping in het verderf wil storten? De Bijbel (zowel oude- als nieuwe testament) zegt van wel. In tegenstelling tot God -die ons geloof zoekt- doet hij dat zeker niet. Hij kan dan ongestoord zijn werk doen en is daarin behoorlijk succesvol. Het is belangrijk dat wij inzien dat de gehele scheppingsorde in beginsel 'goed' was. Met de schepping van de mens verschijnt op aarde een wezen naar Gods beeld en gelijkenis. Het belangrijkste element in dit beeld is de vrije wil. De mens kan zelf beslissen of hij toenadering zoekt tot zijn schepper of zich van Hem afkeert. Niet voor niets is dit al eeuwen een hoofdthema in de



*Jos van Bellen woont in Santpoort en studeert aan de Tiltenberg. Hij gaat regelmatig voor in de vieringen*

wereldliteratuur en films: het schepsel dat zich keert tegen zijn schepper (van het monster van Frankenstein tot moderne robots, science fiction en Artificial Intelligence). Hoe het ook zij, in de grote scheiding die zich heeft voorgedaan tussen God en zijn schepping -de zondeval- heeft de mens de schepping meegezogen in een eigenstandige staat van chaos, dood en verderf, die wordt geregeerd door darwinistische wetten, waarin alles dat niet voldoende is aangepast, uitsterft en verdwijnt. In deze gevallen scheppingsorde regeert de dood. Lijden, onvolmaaktheid, gebrokenheid en verval zijn aan de orde van de dag. De mens blijft achter met een vaag gevoel van heimwee naar het verloren paradijs. Dat aan de darwinistische orde ooit een einde komt blijkt uit de profetie van Jesaja: 'Kalf en leeuw weiden samen en de panter vlijt zich neer naast het bokje' (Jesaja 11:6).

Wie het nieuwe testament goed leest ziet direct dat Jezus aan alle drie de categorieën kwaad een einde maakt. 'Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven' (metafysisch kwaad) Jezus geneest zieken en bedwingt de storm op het meer (fysisch kwaad). Zijn boodschap voor ons is: 'heb God lief en uw naaste als uzelf', waarmee Hij een einde maakt aan moreel kwaad. Kortom er zijn voor ons goede redenen om ons te verdiepen in zijn boodschap. Volgende keer meer.

Jos van Bellen

## DANK U VOOR UW HULP!



Op 24 februari hebben wij een succesvolle inzamelingsactie voor Oekraïne in de Engelmunduskerk en de Mariakerk gehouden. Er stonden 113 bananendozen klaar om gevuld te worden. Blijkbaar hadden veel mensen over de actie gelezen in de kranten of werden gemotiveerd om spullen te brengen door hetgeen verteld werd in de kerken. Er werd rijkelijk gegeven. Mensen, enorm bedankt! Allemaal voor het goede doel om het lijden van de mensen in Oekraïne te verlichten.



Twee jaar geleden liep het echt storm, er werd toen van alles gebracht.

Nu was er een duidelijke lijst waar behoefte aan was. Het was rustiger dan twee jaar geleden. We hadden tijd om de dozen goed gesorteerd in te pakken of bijvoorbeeld slaapzakken bij elkaar in vuilniszakken te doen. Op die manier konden we aan het begin van de middag de twee autobussen van Dutch Civilian Action gaan vullen en werd later de Engelmunduskerk op orde gebracht voor de komende vieringen. Veel droog voedsel, soep in blik, babyvoeding, verband en bijvoorbeeld speelgoed werd er gebracht.

Er waren mensen die zelf met kleine volle bananendozen kwamen aanzetten die ook al geëtiketteerd waren, er stond bijvoorbeeld met grote letters erwtensoep, havermout of pannenkoekenmeel op. In de Engelmunduskerk alleen al werden ruim zestig dozen tot de nek toe gevuld met verkregen artikelen.

De slaapzakken niet meegeteld.

Acht vrijwilligers namen alle goederen steeds in ontvangst.



Nadat alles was ingeladen reden de bussen naar de Mariakerk. Ook daar waren de vrijwilligers flink in touw. De opbrengst van de kerken was zo groot dat één van de bussen de volgende dag weer naar de Mariakerk reed om meer goederen op te halen.



De autobussen van Dutch Civilian Action zijn enkele dagen geleden in Oekraïne aangekomen op hun 19e missie in dat land. De ingezamelde goederen uit Driehuis en Haarlem-Noord zijn meegegaan en worden gedistribueerd in dorpen in de buurt van Avdiivka. In deze plaats heeft de organisatie vorig jaar persoonlijk hulp verleend, recent is die plaats volledig in Russische handen gevallen en zijn de bewoners die er nog waren overgebracht naar andere delen van Oekraïne.

De organisatie helpt in die dorpen, onder andere een ziekenhuis met twintig ouderen. Ook worden kansarme kinderen geholpen die niet naar school kunnen en geen schoolmaaltijd krijgen omdat de scholen gesloten zijn. Het internet is niet bruikbaar om online lessen te volgen.

Kortom uw ingebrachte goederen komen goed terecht. Nogmaals enorm veel dank!

*Jan Pieter van Os*

# Vieringen in de Goede Week 24 maart - 2 april 2024

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

## H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zondag 24 maart <b>Palmzondag</b>	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Trinity <i>Kinderwoorddienst</i>
Donderdag 28 maart <b>Witte Donderdag</b>	19:00 uur	Witte Donderdagviering Kapelaan Julius Elferink	Trinity
Vrijdag 29 maart <b>Goede Vrijdag</b>	15:00 uur 19:00 uur	Kruisweg Goede Vrijdag avondviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Zaterdag 30 maart <b>Paaswake</b>	18:00 uur 21:00 uur	Kinderpaasfeest Vincent Borgonjen + werkgroep Paaswake Kapelaan Julius Elferink	Koor:"Er was eens..." Cantorij
Zondag 31 maart <b>1ste Paasdag</b>	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Adelbertuskoor
Maandag 1 april <b>2de Paasdag</b>	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Schola Adelbertina

## St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 24 maart <b>Palmzondag</b>	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	
Maandag 25 maart <b>Boeteviering</b>	19:00 uur	Boeteviering Pastoraal team	v. Kaam & Janssen
Donderdag 28 maart <b>Witte Donderdag</b>	19:00 uur	Witte Donderdagviering Pastoor Floris Bunschoten	
Vrijdag 29 maart <b>Goede Vrijdag</b>	15:00 uur 19:00 uur	Kruisweg Goede Vrijdag avondviering Pastoor Floris Bunschoten	Liturgisch koor
Zaterdag 30 maart <b>Paaswake</b>	21:00 uur	Paaswake Pastoor Floris Bunschoten	Liturgisch koor
Zondag 31 maart <b>1ste Paasdag</b>	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	

## Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Vrijdag 29 maart	15:00 uur	Kruisweg	
Zondag 31 maart <b>1ste Paasdag</b>	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Werkgroep	Naaldkoor

## Parochiegemeenschap IJmuiden

*Vierend in de Ichtusburcht  
Fahrenheitstraat 37*

Zondag 24 maart <b>Palmzondag</b>	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Gerard Steentjes	Familiekoor
--------------------------------------	-----------	---	-------------

**In het Paasweekend, in de nacht van zaterdag 30 naar zondag 31 maart, gaat de zomertijd in**

## Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

**Vieringen Goede Week zie pagina 15**

### H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zaterdag 6 april	19:00 uur	Taizéviering Carin Hassing	Cantorij + Trinity
Zondag 7 april	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Schola Adelbertina <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 14 april	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij
Zondag 21 april	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Anita Osinga	Schola Adelbertina
Zondag 28 april	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Trinity
Zondag 5 mei	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Cantorij <i>Kinderwoorddienst</i>
Donderdag 9 mei <b>Hemelvaart</b>	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	Schola Adelbertina
Zondag 12 mei	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Schola Adelbertina
<b>ELKE WOENSDAG</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>	

### Mariakerk *Rijksstraatweg 355 Haarlem-Noord (vierend in de kapel in het parochiecentrum)*

<b>OP VRIJDAG 19 april en 3 mei</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>
<b>OP VRIJDAG 5 + 26 april</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Woord- en gebedsviering</b>



## Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

Vieringen Goede Week zie pagina 15

### St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 7 april	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 14 april	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Liturgisch koor
Zondag 21 april	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
Zondag 28 april	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Joisain Ninaber	
Woensdag 1 mei	19:00 uur	Marialof Pastoraal team	
Zondag 5 mei	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Donderdag 9 mei <b>Hemelvaart</b>	10:00 uur	Oecumenische viering	
Zondag 12 mei	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Liturgisch koor
<b>ELKE VRIJDAG</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>	<b>(vrijdag 29 maart vervalt)</b>

### Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Zondag 14 april	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Werkgroep	Naaldkoor
-----------------	-----------	--------------------------------------	-----------

**OP DONDERDAG 28 maart en 11 + 25 april**      **10:00 uur**      **Eucharistieviering**

### Parochiegemeenschap IJmuiden

*Vierend in de Ichthusburcht  
Fahrenheitstraat 37*

Zondag 28 april	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Els de Leeuw en Frans van Kaam	Familiekoor
-----------------	-----------	---	-------------

**OP DINSDAG 2 april**      **10:00 uur**      **Woord- en gebedsviering**

**OP DINSDAG 16 april en 7 mei**      **10:00 uur**      **Eucharistieviering**

# FRANCISCUS MAGAZINNETJE

voor kinderen, jongeren en hun ouders



## GOEDE VRIJDAGVIERING VOOR JONG+OUD

**Adelbertuskerk 15:00 uur**

Op Goede Vrijdag, 29 maart, is er om 15:00 uur een kruisweg voor jong en oud. We denken deze dag terug aan Jezus die geleden heeft en gestorven is. We kijken en luisteren naar de weg die Jezus is gegaan. Vandaag zullen we bij Jezus bloemen leggen, dus neem een bloem mee om bij het kruis te leggen als je dit ook wilt doen.

## KINDERPAASFEEST 30 MAART

**Adelbertuskerk 18:00 uur**

Het thema van dit Kinderpaasfeest is: "Opstaan en verder gaan". We gaan kijken en luisteren naar het Paasverhaal dat wordt verteld en door kinderen nagespeeld. Met elkaar gaan we ook (paas)liedjes zingen, samen met het projectkoor: "Er was eens..." dat onder leiding staat van Chiel van Tok. Deze viering, die iets meer dan een half uur duurt, is voor kinderen van alle leeftijden.

## SPAARDOOSJES VASTENACTIEPROJECT

Heb je nog geld gespaard in je spaardoosje van de Vastenactie? Je kunt je spaardoosje inleveren bij één van de kerken òf bij de Kicaclub òf bij de Kinder- / TienerClub Velsen òf bij de Eerste Communiegroep.

Maar in ieder geval niet later dan Pasen!  
Of je kunt het gespaarde geld overmaken naar:

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie



9:50 uur bij  
**Adelbertuskerk**  
verzamelen. We maken stukje van de viering mee. Daarna versieren Palmpaas-stok (lege stok\* meenemen) Na de viering wegbrengen enkele stokken. Kosten €2.  
Opgeven bij:  
Larissa Boer,  
06 - 123 32 204

9:45 uur  
parochiezaal van  
**Engelmunduskerk**  
versieren Palmpaas-stok (lege stok\* meenemen)  
10:30 uur processie door de kerk. Tijdens de viering: Kinderwoord-dienst

\* twee latjes  
van ca  
70 en 45 cm



## KINDERWOORDDIENST 7 APRIL

Adelbertuskerk 10:00 uur

Het is, op deze eerste zondag na Pasen, beloken Pasen. Beloken komt van het oud-nederlandse werkwoord 'luiken', dat 'sluiten' betekent. Met beloken Pasen sluiten we de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. Ook in het evangelie van deze dag komt dit 'sluiten' voor: de leerlingen zitten bij elkaar en uit angst houden zij hun deuren en ramen 'beloken', gesloten. Dan verschijnt Jezus ineens in hun midden en zegt: "Ik wens jullie vrede". Het is haast niet te geloven. En Tomas, de leerling die er op dat moment niet bij is, vindt



dat ook moeilijk te geloven. Hij gelooft het pas als hij de wonden in Jezus' handen en zij kan zien en voelen. Hoe zit dat met ons? Kunnen wij zomaar geloven wat ons verteld wordt? Daar gaan we het bij de kinderwoorddienst over hebben.

## KINDERWOORDDIENST 5 MEI

Adelbertuskerk 10:00 uur

Vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen om iets voor hem te doen: hij vraagt hen om altijd van elkaar te blijven houden. Hij noemt zijn leerlingen: zijn vrienden. Hij had ze zelf uitgekozen omdat hij iets in hen zag; hij wist dat ze hem zouden steunen. Bij de kinderwoorddienst gaan

we het ook hebben over vriendschap. Waarom zijn we bevriend met onze vrienden? En wat is het verschil met familie?



## KINDERCLUB VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis

Woensdag: 17 april

Tijd: 16:00 – 17:15 uur

Leeftijd: 7-10 jaar

We zitten in de Paastijd. Dit is de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Wat hebben deze feesten met elkaar te maken? Waarom vieren wij Pasen 50 dagen? We beginnen met lezen uit de Bijbel, gaan knippen & kleuren, we gaan zingen en sluiten af met een gebed bij Moeder Maria.

Voor info: \*



## TIENERCLUB VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis

Vrijdag: 5 april

Tijd: 16:15 – 17:30 uur

Leeftijd: 11-13 jaar

We hebben net het grote feest van Pasen gevierd. Waarom is Pasen het belangrijkste feest binnen de kerk? Wat betekent Pasen voor ons vandaag de dag?

Voor info: \*

\*Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of  
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

## FAMILIEVIERING & ONTMOETING

Zondag 21 april

Engelmonduskerk 10:30 uur

Op zondag 21 april staat de familieviering in het teken van de vierde zondag van Pasen. Jezus zegt: "Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen."

# Psalmen Davids door Doulce Memoire

Zaterdag 13 april: 20:15 uur  
Zondag 14 april: 15:15 uur  
Adelbertuskerk Haarlem

Kaartverkoop via [www.doulcememoire.nl](http://www.doulcememoire.nl)

Het Haarlemse kamerkoor Doulce Memoire voert samen met Collegium Delft op 13 en 14 april de Psalmen Davids van Heinrich Schütz uit in de Adelbertuskerk.

Onder de titel Psalmen Davids bracht Schütz in 1619 een verzameling uit van 26 composities op psalmteksten in de vertaling van Maarten Luther, geschreven in de Italiaanse stijl die Schütz zich eigen had gemaakt in Venetië waar hij van 1609 tot 1612 in de leer was bij Giovanni Gabrieli, de beroemde kapelmeester van de San Marco. Schütz schreef zijn Psalmen Davids voor verschillende bezettingen, waaronder 8-stemmig koor en combinaties van meerdere koren, solisten en diverse barokinstrumenten, zoals zinken, dulcianen, trombones, theorbes en violones. Schütz laat het aan de uitvoerenden over of bepaalde partijen door instrumenten dan wel door menselijke stemmen ten gehore worden gebracht.

Dirigent Felix van den Hombergh maakte een selectie van 12 psalmen en koos voor elk van



**Doulce Memoire**      Za 13 april 20:15  
**Collegium Delft**      Zo 14 april 15:15  
Adelbertuskerk Haarlem  
o.l.v. Felix van den Hombergh      €22,50 [doulcememoire.nl](http://doulcememoire.nl)  
zinken meerkorig violen dulciaan trombones

de psalmen de optimale bezetting, waarbij de barokinstrumenten worden bespeeld door professionele musici van Collegium Delft. Het wordt een uniek concert met prachtige muziek die een belangrijke invloed heeft gehad op latere componisten waaronder Johann Sebastian Bach.

## Alpha-cursus vanaf 14 mei 2024 in St. Bavo Kathedraal

Al honderden mensen hebben de afgelopen jaren met succes de Alpha in Haarlem en omgeving afgerond. Deelnemers maken op een laagdrempelige manier kennis met het



christelijk geloof en uiteraard ook met elkaar. Iedere avond beginnen we met een gezellige maaltijd. Vervolgens is er voldoende tijd om in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de avond.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, of kent u mensen die dit interessant zouden kunnen vinden? Kijk op de website: [alpha.rkhaarlem.nl](http://alpha.rkhaarlem.nl)

De nieuwe cursus is op tien achtereenvolgende dinsdagen en start op dinsdag 14 mei.

Tijd: 18:45 - 21:00 uur.

Locatie: Plebanie van de St. Bavokathedraal.

Aanmelden via: [rkhaarlem.nl/alpha-cursus/](http://rkhaarlem.nl/alpha-cursus/)  
of mail naar [alphacursus@rkhaarlem.nl](mailto:alphacursus@rkhaarlem.nl)

# Vormselviering 11 februari 2024



10 jongeren, allen middelbare scholieren, uit de Franciscusparochie hebben op 11 februari jl., in de Adelbertuskerk, het sacrament van het vormsel ontvangen van bisschop Mgr. J. Hendriks, die samen met pastoor-deken Floris Bunschoten voorging. Bij de viering assisteerde ook diaken Juan Ignacio Jiménez Walker, die behoort bij de neocatechumenale gemeenschap waar ook één van de vormelingen toebehoort.

Het was een mooie, rustige en soepel verlopende eucharistieviering waarin de jongeren goed betrokken waren; o.a. door het aansteken van hun doopkaars aan de Paaskaars, het lezen van teksten (opening, slot, voorbeden), het collecteren en het dragen van de kaarsen bij het evangelie. Het koor Trinity verzorgde de liederen.

Mgr. Hendriks had meteen dezelfde avond op zijn eigen website een stukje geschreven over de vormselviering, met als titel: "Betrokken vormselviering in Haarlem-Noord". Hij schrijft o.a.: "De sfeer die er onder de mensen daar heerste was heel positief, warm en betrokken". Voor het hele stuk van de bisschop: [www.arsacal.nl](http://www.arsacal.nl)

In de viering was er een collecte voor een door de jongeren zelf gekozen doel: het KWF. Eén van de vormelingen vertelde kort iets over waarom de vormelingen dat doel gekozen hadden. De opbrengst van de collecte: € 289,65.

De vormelingen kregen, nadat ze gevormd waren, een aandenken aan deze dag: een bronzen kruis met hun naam en de datum van hun vormsel erin gegraveerd.

"Van harte wens ik de vormelingen proficiat en veel zegen voor hun verdere leven; ik hoop dat zij hun hart steeds open stellen voor de heilige Geest die zij op deze dag hebben ontvangen om te leven, te spreken en te handelen vanuit de liefde".

*Bisschop Mgr. J.Hendriks*





# Adelbertuskerk

## ADELBERTUSKOOR.....

Op 1e Paasdag zingt het Adelbertuskoor voor de laatste keer. Helaas!

Het Adelbertuskoor is vaker enigszins noodlijdend geweest, maar door de fusie indertijd met de parochiekoren van het H. Hart en Elisabeth en Barbara kon het Adelbertuskoor muzikaal blijven bijdragen aan de vieringen, meestal met 4-stemmige Latijnse missen en gezangen; gregoriaans, Mozart, Bruckner, Perosi, Chiesa, Griesbacher e.v.a. En als er een goede dirigent vertrok, werd steeds weer een nieuwe koorleider gevonden.

De gewaardeerde organist van het koor, Han ten Berge, werd alweer enige tijd geleden zomaar van de ene op de andere dag blind. (Niettemin begeleidde hij op geheugen de gregoriaanse achtste mis.) Zijn rol wordt zoveel mogelijk overgenomen door Ben Vermin. Als die door zijn werk verhinderd is, bespelen Henk van der Weide of Dick Bakker het orgel.

Nu echter is het Adelbertuskoor zo gekrompen dat er hooguit 2-stemmige composities gezongen kunnen worden. Nieuwe koorleden melden zich nauwelijks en de overgebleven leden worden ouder, waarbij de stemmen er natuurlijk niet beter op worden.

In goed overleg tussen dirigent Gerard Smit en parochiebestuur is besloten tot opheffing van ons Adelbertuskoor. Dat is pijnlijk! Vooral voor de mensen die vaak decennialang trouw gerepeteerd en gezongen hebben. Maar daar staat tegenover dat deze Adelbertuszangers van ganser harte welkom zijn bij de Cantorij: de meeste leden van het Adelbertuskoor stappen na Pasen over naar de Cantorij. Het verschil in repertoire en sfeer van beide koren zal wel eens lastig zijn. Maar muzikale kruisbestuiving kan heel vruchtbaar zijn!

Gerard van de Mast



*Kees en Ria Swaalf, beiden met grote verdiensten voor het koor, ontbreken op de foto.*



## JEZUS IN DE WOESTIJN

Gemaakt bij de kinderwoorddienst op Aswoensdag. Het staat de hele Vastentijd achter in de kerk. Om ons er aan te herinneren dat Jezus 40 dagen in de woestijn doorbracht om zich voor te bereiden op zijn openbare leven.

Op de stenen hebben de kinderen geschreven wat zij nodig denken te hebben om de veertig-dagentijd goed door te komen: water, brood, liefde, motivatie, beloning, hoop, doorzettingsvermogen, geloof, mama, papa.

De deurcollecte voor de Vastenactie, op 10 maart jl., bracht op: € 245,10.  
Hartelijk dank voor uw gaven.  
de MOV-groep

### ONTMOETEN / KOFFIE DRINKEN

Grote vergaderzaal, Rijksweg 28

Elke donderdagochtend, tussen 10:00 en 11:30 uur, is iedereen welkom om onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers elkaar te ontmoeten en even bij te praten. We doen dit de laatste jaren in de grote vergaderzaal van de Adelbertuskerk.

Even aanbellen bij het witte deurtje naast de voormalige pastorie.



### R.K. BEGRAAFPLAATS St. BARBARA

Soendaplein 27-29, 2023 TT Haarlem

Om de dierbaren uit onze omgeving, die in de afgelopen weken zijn overleden en begraven, te gedenken is er elke eerste donderdag van de maand een Eucharistieviering in de kapel van de begraafplaats.

Maar ook voor de dierbaren, die ons al eerder hebben moeten verlaten, is de nodige aandacht.

De eerstvolgende vieringen zijn op de donderdagen 4 april en 2 mei. Aanvang om 9:30 uur. Voorganger is pastor Van Oploo.



**Adelbertuskerk**  
Rijksweg 28  
2022 DA Haarlem  
Tel: 023-526 16 26

www.adelbertusparochie.nl  
LTAK@parochiefranciscus.net

NL59 INGB 0000 2918 01 (kerkbijdragefonds)  
NL 14 INGB 0000 0854 19 (algemeen)  
NL 56 ABNA 0845 9615 78 (algemeen)

Locatieteam:

Robert Rieck,  
Marjan van IJsselsteyn

Kopij voor deze pagina's naar:  
copyonderweg@adelbertusparochie.nl



# Mariakerk



## HELPE NDE HANDE N HELPE N

Giften bankrekening NL 82 INGB 0003 571248 t.n.v. stichting Helpende Handen Helpen te Haarlem. Of in de brievenbus Rijksstraatweg 357 M of in het handje. [www.helpendehandenhelpen.net](http://www.helpendehandenhelpen.net)

Beste medehanden,

### TERUGBLIK 2023

In februari kwam het bestuur van onze stichting weer bijeen voor de jaarlijkse vergadering waarbij onder andere de giften, ontvangen in 2023, werden verdeeld.

Tijdens de vergadering passeerde het jaar de revue. Diepte- en hoogtepunten kwamen aan de orde.

Zo werd uiteraard stilgestaan bij het overlijden van Ton Tromp, die in het harnas in Papoea Nieuw Guinea overleed. Een schok voor velen die hem zo goed kenden. Mooie herinneringen wanneer hij weer in het "Haarlem-Noordse" neerstreek om daar in vlammende verhalen zijn wetenswaardigheden te vertellen. Naast deze trieste gebeurtenis hadden we ook een vrolijk hoogtepunt in de viering van het dertig-jarig jubileum van de stichting Sitio Agar in Brazilië van Antoon van Nooije die samen met oud-Bavo leerling, wijlen Piet Schoen, fantastisch werk heeft gedaan en ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds doet. We konden dankzij alle giften en St. Nicolaasactiviteiten het mooie bedrag van €1280 overmaken, waar Antoon bijzonder enthousiast en blij op reageerde.

### VERDELING VAN GIFTEN

Op de vergadering werden de giften, gedaan in 2023, verdeeld. Evenals vorig jaar hebben we als leidraad bij de verdeling de daadwerkelijke aanwezigheid van de missionarissen ter plekke gehanteerd. Samen met nog enkele

geoormerkte bedragen konden we de volgende betalingen doen. Antoon van Nooije: € 2600; Hans Kwakman € 600; Gerard Schoorl € 600 en Ton Tromp € 2500. Het bedrag voor het werk dat Ton heeft opgezet gaat naar zijn stichting in Nieuw Guinea. Eerdaags hebben we met de familie van Ton daar een gesprek over hoe we het een en ander kunnen blijven steunen. (De zus van Ton heeft een bezoek aan zijn werkplek in Nieuw Guinea gebracht) Al met al is er dit jaar weer een mooi bedrag verdeeld, dankzij alle goede gaven en activiteiten voor HELPE NDE HANDE N HELPE N. Wij zijn daar trots en blij om!

### GOED BEGIN 2024

Vermeldenswaardig is nog het volgende: begin januari ontvingen we €50 en later in de maand € 500 contant en anoniem. Geweldig en heel hartelijk dank!! Ook dank voor de giften die we zomaar mochten ontvangen met de simpele vermelding "HHH". Fantastisch!

Bij een volgende uitgave van het Franciscus magazine hopen we weer het laatste nieuws te brengen van de activiteiten en wetenswaardigheden van onze harde werkers.

U weet: 100% van uw gift gaat naar hen!

Namens het HHH-team  
Jan Koehorst



## GESLAAGD SAMENZIJN

### Hartelijk weerzien

Op 14 januari jl. hadden wij nieuwjaarsreceptie in het parochiecentrum van de Mariakerk.

Het was super gezellig met weer veel parochianen!

Sommige van hen hadden elkaar echt een hele tijd niet gezien dus was het voor velen een hartelijk weerzien.

### Kleine prijsjes en hapjes en drankjes

Halverwege de receptie was er nog een verloting met kleine prijsjes, leuk ingepakt en voorzien van een " Gelukkig Nieuwjaar" label.

De nummers werden getrokken en voorgelezen door Karlijn.

De hapjes en drankjes mochten natuurlijk ook niet ontbreken. Deze werden ook dit keer weer verzorgd door onze eigen contactgroep.

### Vrijwillige bijdrage voor "Kinderhulp"

De vrijwillige bijdrage ging dit keer naar "Kinderhulp" en wij konden het mooie bedrag van € 385 overmaken.

Wij kunnen weer terugkijken op een heel gezellige middag en met alle goede wensen gaan wij optimistisch en dankbaar het nieuwe jaar tegemoet!

Mies van Hooijdonk.



## In Memoriam

### Jan Moison

\* 9 juni 1922

† 9 februari 2024

Jan werd geboren in Lijnden, in de Haarlemmermeer. Hij groeide op en werd een jonge man. De oorlog was daar. Jan moest verplicht naar Duitsland en werd daar aan het werk gezet.

Telefoon-bedrading en -palen vervangen.

Hard werken en weinig te eten krijgen.

Jan werd volwassen, kwam in Haarlem te wonen, trouwde met Paula, stichtte een gezin, werd vader van een zoon en verloor zijn enige dochter.

Hij werkte veertig jaar voor de PTT, voor zowel de technische dienst als voor de Post, maakte veelal lange dagen, spitte nog jaarlijks zijn tuin met de hand om en kon uiteindelijk in 1982 met vervroegd pensioen. Toen zijn vrouw Paula in 2019 overleed, verloor hij zijn maatje en zijn levensgezel. Het werd een tijd van droefenis,

twijfel en eenzaamheid.

Maar Jan bleef doorademen.

Zelfs toen hij honderd werd en zijn lichaam begon te haperen, bleef de wens om voort te leven onveranderlijk.

Zelfs na zijn verhuizing naar zorginstelling De Rijk, met langzaam steeds meer verlies van zelfbeschikking en waardigheid, was zijn levensdrang nog onverminderd.

Op 9 februari kwam een lang en rijk leven ten einde. Een leven dat in grote mate in dienst stond van zijn gezin. Jan zong graag. Zijn stem klonk veelvuldig door het ouderlijk huis maar later ook over de gangen van zorgcentrum De Rijk en klonk voor het laatst in de kerk.

Nog eenmaal, zo konden we luisteren naar de stem van Jan.

### Kapel Mariakerk

Lingestraat 1

2025 RC Haarlem

Tel: 023-583 57 85

NL78 INGB 0000 0980 41

t.n.v. RK Parochiegemeenschap Schoten

**Kerkhofbeheerder R.K. Begraafplaats St. Bavo:**

Leo van Tol tel: 06 - 101 50 163

**Locatieteam:**

Rob Vooges

Wim Huiberts



# Engelmunduskerk

## NIEUWE VRIJWILLIGERS

Parochiegemeenschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, omdat er mensen zijn die stoppen om gezondheidsredenen of ons ontvallen, ook door verhuizing of omdat er iets anders op hun pad is gekomen. Hoe mooi is het dan dat er anderen zijn die spontaan binnen komen lopen, omdat ze eerdaags met pensioen gaan en wel wat vrije tijd willen vullen met vrijwilligerswerk. Er was ook iemand uit Driehuis, die het centraal secretariaat kwam versterken.

De afgelopen tijd hebben we tevens wat mensen benaderd met de vraag of wij een beroep op ze mochten doen en het antwoord was "Ja!".

Zo staan we nu bij het liturgisch koor te zingen met 4 bassen en 5 tenoren. En straks zijn er helpende handen bij het versieren van de PalmPaasstokken. Daarnaast proberen we een werkgroep te vormen voor de kinderkerstviering en betrekken we nieuwe mensen bij de boeken- en snuffelmarkt. Wat voel je je dan gelijk een stuk rijker! Met een grotere groep kun je zoveel meer! Ook vrijwilliger worden bij de koffieploeg, redactie Franciscus magazine, schoonmaakploeg, kinderactiviteiten, filmmiddagen en tal van andere activiteiten, neem dan vrijblijvend contact op met één van de mensen van het locatieteam.

Van harte welkom!

## JAARKALENDER

Wanneer u dit leest ligt de altijd bruisende boeken- en snuffelmarkt alweer achter ons. Een terugblik in het volgende Franciscus magazine. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Maria- en Lourdes-tentoonstelling van mei/juni. Zie pagina 27. De openluchtviering staat al op de kalender; 23 juni. In augustus is de vrijwilligersmiddag en in september hopen we mee te doen aan de Open Monumentendagen. Eind september organiseren we een spelletjesmiddag. We denken nog na over een tentoonstelling over iconen. In het weekend van 5 en 6 oktober hebben we dan weer de najaars boeken- en snuffelmarkt. En wellicht in december een Kerstconcert.



## BOEKEN- EN SNUFFELMARKT ENGELMUNDUSKERK

Boeken, CD's, glaswerk etc. U kunt het allemaal brengen.

**Inzamelen: elke 1e zaterdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.**

Plaats: rechts naast de kerk. Wilt u meer weten, bel 0255-511091



## VOORAANKONDIGING TENTOONSTELLING OVER LOURDES EN MARIA

Op zaterdag 25 mei van 14:00 tot 17:00 uur en zondag 26 mei van 12:00 tot 15:00 uur, kunt u de Engelmunduskerk binnenstappen om een tentoonstelling over Lourdes en Maria te bezichtigen. Ook in het weekend van zaterdag 1 juni en zondag 2 juni bent u welkom op dezelfde openingstijden. In het volgende Franciscus magazine kunt u meer lezen over deze mooie en interessante tentoonstelling. Op zondag 26 mei is er om 10:30 uur een Mariaviering in deze kerk.

## REPARATIE PROCESSIE KRUIS VOLTOOID

Is het kruis links van het orgel in de kerk u wel eens opgevallen? Daar hangt het zogeheten passiekruis. Helaas is het enige tijd geleden flink beschadigd. Het passiekruis dateert van rond 1900 en wordt zo genoemd omdat het niet een gewoon kruisbeeld is, zoals we dat meestal zien. Aan het kruis hangt geen Christusfiguur maar er hangen tekenen van het lijden. Op de kruising van de balken hangt de doornenkroon, de lijkwade hangt over de armen. Rechts heb je de stok met de spons waarmee Christus te drinken kreeg en links de lans waarmee Zijn zijde werd doorboord. Onder de doornenkroon een wat onbekender object; een geldbuidel. Bij de beschadigingen waren de stokken met de spons en de lans afgebroken evenals de sokkel. Het kruis wordt ieder jaar gebruikt met het lopen van de kruisweg op Goede Vrijdag. Na melding van de schade bij de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Utrecht en in overleg met hen, werd het kruis op deskundige wijze gerestaureerd door Dhr. Rob van Kaam uit IJmuiden. Daarbij werden ook oudere restauraties hersteld en de kruisbalk, die los zat,

weer met nieuwe lijm vastgezet. De beide stokken met lans en spons zijn zo verstevigd, dat ze minder kwetsbaar zijn. Daarna is het geheel weer in de was gezet. De restaurateur heeft knap werk geleverd. Inmiddels hangt het weer op zijn oude plek om weer honderd jaar mee te kunnen gaan.

Peter van Son (Archiefgroep)



### Engelmunduskerk

Driehuizerkerkweg 113  
1985 HB Driehuis

[www.engelmunduskerkdriehuis.nl](http://www.engelmunduskerkdriehuis.nl)

Verhuur parochiezaal: 06-537 27 554  
Bezoekgroep: 0255-537225

### Locatieteam:

Loes van Galen  
Ton Joosten  
Anja Zwanenburg  
Peter Starreveld

NL 12 RABO 0107 1813 47 voor gezinsbijdragen



# Naaldkerk



## CONCERTEN IN DE NAALDKERK

Noteert u beide data alvast?!  
Zondag 7 april 15:00 tot 17:00 uur.



*Heemsteeds Philharmonisch Orkest*

Zaterdag 13 april:



twee SOLI-orkesten  
Meer info volgt in Jutter/Hofgeest

## IN DE OLVAB/NAALDKERK

Eerste en derde donderdag om 10:00 uur:  
samenkomst/bezinning o.l.v.  
Engelbert en/of Ria.  
Daarna drinken we koffie.

Elke derde zondag van de maand  
om 10:30 uur:  
meditatieve bijeenkomst in de parochiezaal  
o.l.v. Jose, Jeanette, Cilia



## HOFSTEDE VELSERBROEK

Woord- en gebedsviering in de Hofstede:  
Elke eerste zondag van de maand  
om 10:00 uur o.l.v. Jose en Barbara

## In memoriam

### Catharina Maria Vermeij - Vlaar

\* 5 mei 1927

† 21 december 2023

Op 29 december hebben we met velen het leven van Tiny herdacht in De Kapel van Begraafplaats 'Adelbert' in Bloemendaal. De kinderen en kleinkinderen memoreerden tijdens de afscheidsdienst aan een lieve, levenslustige moeder en oma, een familiemens die zonder oordeel iedereen in haar grote hart sloot.

Door het overlijden van haar moeder zorgde Tiny al op jonge leeftijd voor haar broertjes

en zusjes. Ook voor haar man Wim heeft Tiny heel lang gezorgd omdat hij aan een ziekte leed. Na het overlijden van Wim, hebben de kinderen elk op hun eigen manier geprobeerd iets van die leegte op te vullen. Tiny was hen daar dankbaar voor, desondanks voelde zij zich vaak alleen, ook toen zij in Huis ter Hagen woonde. De kinderen en kleinkinderen, op hun beurt, zijn dankbaar dat Tiny zolang in hun leven is geweest

## SOMS ZIEN KINDEREN MEER.....

De moeder keek haar aan: 'Geloof jij dat Jezus van je houdt?'

'Ik wel! Als ik tenminste niet vergeet om te bidden.'

'Hij houdt ook van je als je niet bidt.'

'Oh, gelukkig,' zegt het kind, 'dan hoeft dat dus niet meer!'

'Jawel, maar hij is niet boos als je het vergeet, hij begrijpt het als je het vergeet. Vind je bidden dan zo erg?'

'Die van mezelf niet, maar wel die ik moet.'

'Heb je dan eigen gebedjes?'

'Oh, zoveel!'

'Wil je er niet eentje aan mij vertellen?'

'Nou, nee.....'

'Ah, toe nou, ééntje maar!'

'Die moet ik dan NU maken, want ik doe altijd spiksplinternieuwe.....'

'Kun je dat?'

'Ja hoor.....wacht even....'

Het kind vouwt de handen, doet de ogen dicht en richt haar hoofd omhoog.

'Barmhartige Jezus, hier ben ik weer eens.

De laatste keer was geloof ik vorige week woensdag, maar dat kan u vast niet schelen. Intussen heb ik alweer heel wat dooie beesten moeten eten, maar dat schijnt u goed te vinden. Ik hoor net van mijn moeder, die hier naast me zit, dat u voor ons gestorven bent om goed te laten zien hoeveel u van ons hield. Dat had voor mij niet gehoeven, genadige Heer, want het zou beter zijn geweest, dat u hier bij ons in de kamer zat om zelf te vertellen hoe je zoiets precies doet met die Lazarus, dat beetje brood en dat met dat water dat wijn wordt. En.....oh ja ...uit de diepte van mijn ziel....vanwaar mijn hulp komt.....eh.....oh ja.....dank ik u almachtige dat ik niet zo nodig hoef te bidden en smee ik u in de naam van

Jezus Christus onze Heer, let beter op de dieren.....

Nou...tot de volgende keer maar weer, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, tot ziens in aller eeuwigheid.Amen. Ook namens mijn moeder.'

Ze doet haar ogen weer open.

'Nou, wat vond je ervan? Er zitten natuurlijk wel een paar woorden in waar hij aan gewend is, want anders weet hij niet dat ik het tegen hem heb.'

'Natuurlijk,' zegt de moeder.

Ze heeft het hoofd afgewend.

Dan staat ze op en omhelst haar kind.

'Een mooi gebedje,' zegt ze, 'dat zal hij graag horen.'

'Soms maak ik nog veel mooiere en langere...en één keer, na een hele lange, 's avonds in bed, één keer, nee, ik zeg het niet.'

'Ah, toe nou, wat toen?'

Het kind schuift naar de moeder en fluistert:

'één keer heeft hij wat teruggezegd aan het eind.'

De moeder kijkt verrast.

'Oh ja? En wat zei hij dan?'

Ze komt nog iets dichterbij.

'Hij zei.....licht uit en slapen.'

Nu meteen! Dat zei hij.'

Fragment uit: Liselore Gerritsen, Het avondmaal in: Kick van der Veer, Is God thuis?

Amsterdam 1997.

Bovenstaand verhaal komt uit het boekje "Op weg naar Pasen.....en verder". 2001.

Aan het begin van onze OASEmiddag op 26 februari jl bracht Miep Kuipers het boekje mee en las de tekst heel mooi voor.

### Naaldkerk

Frans Netscherlaan 12

2071 AZ Santpoort-Noord

Tel: 023-537 87 31

maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:00 uur

[www.olvab.nl](http://www.olvab.nl)

[naaldkerk@parochiefranciscus.net](mailto:naaldkerk@parochiefranciscus.net)

NL 50 INGB 0000 2675 19

NL 63 RABO 0145 8024 34

t.n.v. RK Parochie Santpoort

Locatieteam:

Nanda Ramakers

Han Schoen

Ria Kruisman

Kopij voor deze pagina's naar: [heetvandenaald@olvab.nl](mailto:heetvandenaald@olvab.nl)

## 'De levenskunst van afscheid nemen.'

- Team van vrouwen
- Passende oplossing voor ieder budget of persoonlijke wens
- Uitvaartspreekuur in eigen rouwhuiskamer
- Voorbespreking en kostenoverzicht mogelijk
- Uitvaartdeposito

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Van Lenneplaan 76  
1985 AH Driehuis  
0255 51 74 52  
info@alicloeters.nl  
www.alicloeters.nl



Uitvaartspreekuur in rouwhuiskamer  
iedere 1e donderdag van de maand,  
Naaldkerk Frans Netscherlaan 12 in  
Santpoort-Noord.



Duineveld Transport B.V. Wagenmakerstraat 41 1991 JB Velsersbroek T: +31(0)235378203

# Slenders



wasserij • stomerij  
Santpoort-Noord & Heemstede  
www.slen.nl - 023 53 77 611



Bouwbedrijf van Bruggen

sinds 1978

www.vanbruggenbouwbedrijf.nl info@vanbruggenbouwbedrijf.nl

06-30706143

Haarlem & Velsersbroek

# Parochiegemeenschap IJmuiden

vierend in de Ichthusburcht

## Nieuwe plek voor de Fatimakapel

In overleg met de gemeente, de beheerder van begraafplaats Duinhof en het parochiebestuur is er een plek gevonden voor de Fatimakapel op de begraafplaats. De details voor deze overeenkomst moeten nog vastgesteld worden.

We houden u op de hoogte



## In memoriam

### Wilhelmina Petronella Kramer - Beijersbergen van Henegouwen

\* 29-9-1934

† 7-1-2024

In woonzorgcentrum Huis ter Hagen overleed Wil Kramer op de leeftijd van ruim 89 jaar. Ze was gelovig en op kerk betrokken. Vanuit haar appartement in Huis ter Hagen keek ze uit op de Engelmunduskerk van Driehuis. In haar uitvaartdienst, opgeluisterd door een vocaal ensemble omdat mevrouw Kramer zelf zeer muzikaal was en muziekinstrumenten heeft bespeeld, klonk de lezing uit Mattheus 25 over talenten. Wil heeft een grote hoeveelheid aan talenten in zich gehad. Ze heeft die niet begraven, maar geëxploreerd. Zij kon goed leren (gymnasium), had talenkennis, was creatief en handvaardig. Zij was muzikaal: zij was docente en heeft haar leidinggevende kwaliteiten ingezet voor het onderwijs, als begeleidster van koren, oprichtster van een Shantykoor te IJmuiden en oprichtster van de landelijke Harpvereniging. Wil heeft intensief

geleefd vanuit de vraag: `wat kan ik voor betekenis hebben voor de samenleving`. Haar echtgenoot, Gerard Kramer, was eveneens onderwijzer en later directeur van de John F. Kennedyschool. Uit beider liefde kwamen vier kinderen voort. Zij was heel zorgzaam, als familie- en gezinsmens. Wil bleef alert tot het laatst aan toe, al begon het geheugen op het allerlaatst wel wat mankementen te vertonen. Zij had in het contact met mensen het hart op de tong, met voor- en nadelen!

Al met al heeft Wil door van anderen te houden en inzet te tonen vanuit haar talenten, God gediend. Zij heeft ook van veel aspecten van het leven kunnen genieten.

Wil is in besloten kring op begraafplaats de Biezen bij haar man Gerard bijgezet.

Ichthusburcht  
Fahrenheitstraat 37  
1973 RJ IJmuiden

Parochiesecretariaat tel: 023-583 57 85 of het locatieteam 06-234 70 580

NL 62 RABO 0383 6790 44

t.n.v. parochiegemeenschap IJmuiden

locatieteam:

Els de Leeuw  
Marcia Neve  
Jan Mulders

Als ik erbij was geweest.....

Als ik erbij was geweest  
was ik dan ook gaan slapen?  
terwijl Jezus daar bad,  
had ik kunnen waken?

Als ik erbij was geweest  
en de soldaten kwamen eraan,  
zal ik dan bij Jezus blijven,  
of ook op de vlucht gaan?

Als ik erbij was geweest  
en bij het vuur was gaan staan  
en ze mij het gevraagd hadden,  
kraaide er dan ook een haan?

Als ik erbij was geweest,  
daar bij Pilatus op het plein,  
de keuze tussen Jezus en Barrabas,  
wat zal dan mijn keuze zijn?

Als ik erbij was geweest  
en Jezus mij de vraag had gesteld,  
of ik van hem zal houden,  
wat had ik dan verteld?

Janneke Troost