

R.K. H. Franciscusparochie i.o. | Haarlem-Noord\Velsen ten zuiden van het kanaal

Franciscus

MAGAZINE

Inzameling voor Oekraïne

Zaterdag 24 februari

Vastenactie 2024

Hulp gevraagd in Zimbabwe

Jaargang 8 | nummer 5 | 28 januari tot 25 maart 2024



Kom óók langs voor
uw pasfoto's!

Specialisten in Oogzorg

Vakopticiën voor het aanmeten van Varilux glazen en contactlenzen.

Paul Luyf Optiek
Rijksstraatweg 14
2022 DA Haarlem
023 525 35 30
info@paulluyfoptiek.nl
www.paulluyfoptiek.nl

**(Parochianen krijgen
10% korting op bril
en contactlenzen)**



**Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.**

**Bij Sint Jacob begrijpen
we dat één levensfase
niet uw hele verhaal
vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen
als we u goed kennen.
Want uw leefwereld
vormt onze zorg.**

Bosbeek • JacobKliniek
Klein België • Meerhoeve
Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos
Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Sint Jacob
» Hart voor zorg

Franciscus magazine

Contactblad van de Franciscus parochie i.o.
Verschijnt 8 keer per jaar.
Oplage: 3500 stuks.

Redactie:

Marjan Frielink, Lia Stet, Loes van Galen,
Marcia Neve, Richard Eijkelboom.

Kopijadres:

fmredactie@parochiefranciscus.net

Volgend nummer Franciscus magazine:

Inleveren kopij voor: zaterdag 2 maart 2024
Verspreidingsdatum: vanaf 20 maart
Verschijningsperiode: 24 mrt. tot 13 mei 2024

De redactie behoudt zich het recht voor om
kopij in te korten of niet te plaatsen.

Wilt u dit blad niet (meer) ontvangen?
Geef het door aan het parochie secretariaat.

Parochiesecretariaat: 023 - 583 57 85

parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net

Bezoekadres:

Frans Netscherlaan 12

2071 AZ Santpoort-Noord

Open: ma t/m vr: 9:30 - 12:00 uur

Het adres voor:

- reserveren van een ruimte
- doorgeven verhuizing
- opgeven misintentie; kosten 11 euro
op rek: NL 84 INGB 0007 2419 83
t.n.v. Franciscus parochie.

Ook voor donaties

Inhoud

14 Leven in een veranderende wereld...

Vastenactie 2024

VASTENACTIE

15 Inzameling voor Oekraïne Kom goederen brengen



Verder:

- 5 Van jullie pastoor
Lourdesbedevaart parochie
- 6 Vanuit pastoraal team
Nieuwe geloofsgespreksgroep
- 7 Vanuit het bestuur
Bisdombericht over grafverzekering
- 8 Johannes Passion
- 9 In gesprek met ...
- 10 Wijze woorden
- 11 Kun je nog zingen, zing dan mee!
- 12 Stille Omgang 2024
- 13 Waar komt God vandaan?
- 16 Vieringenoverzicht
- 19 Franciscus Magazinetje
- 22 Nieuws vanuit de plaatselijke kerken
- 32 Hongerdoek Vastenactie

Foto voorpagina: Pim van Galen

Parochiebestuur Franciscusparochie i.o.

Pastoor Floris Bunschoten: voorzitter
Henk van der Weide: vicevoorzitter en kerkmuziek
Carin Hassing: secretaris
Fred Letschert: penningmeester
Wim Huiberts: gebouwen
Vacature: kinderen, jongeren en AVG
Vacature: communicatie
John van den Berg: algemeen lid
Dirk Schoon: financieel advies

hweide@parochiefranciscus.net
CHassing@parochiefranciscus.net

Bezoek onze website!
www.parochiefranciscus.net

Pastoraal team



Pastoor F.J. Bunschoten
tel: 06 - 411 68 657
fjbunschoten@parochiefranciscus.net



Kapelaan J.H.N. Elferink
tel: 06 - 214 17 369
jhnelferink@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Diaconie



Catechese docent Vincent Borgonjen
tel: 06 - 504 34 719
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Catechese

Pastoraal team:

p/a Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem

E-mail:
pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Post- en contactadres voor informatie
over:

Doop, Eerste Heilige Communie,
Vormsel, Huwelijk, Ziekenzalving,
Diaconie en Catechese

Nieuwsbrief Franciscus Actueel:

Kopij, maximaal 150 woorden,
aanleveren via:

FranciscusAktueel@parochiefranciscus.net

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

Team Patty Duijn staat voor begeleiding van u en uw naasten bij leven en bij afscheid. Samen staan wij voor een manier van werken die gaat over maximale beleving in het natuurlijk omgaan met de dood. Samen bedienen we families naar tevredenheid omdat we goed zijn in precies dat te doen wat nodig is. Onze kracht ligt in gespreksvoering bij terminale situaties, afscheid van en met kinderen, wij zijn groots in luisteren en het vertalen van wensen van jong en oud. Onze kracht is dat wij focus op het leven houden en er zijn voor u. Team Patty Duijn is een vertrouwde keus bij afscheid omdat afscheid over het leven gaat.

*natasja - evelyne - erica - lisette - charlotte - corien
anita - sabine - anneke - shirley - esther - patty*



www.rouwdoula.nl

Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl ——— www.pattyduijn.nl

Van jullie pastoor

Vooruitblik uit het venster op een nieuwe tijd..

Als de dagen alweer wat langer en lichter worden en de eerste sneeuwkllokjes hun kopjes boven de donkere aarde uitsteken valt op 2 februari het moment van Maria Lichtmis. Het Kind is dan veertig dagen en wordt door Jozef en Maria opgedragen in Jeruzalem.



In het weekend dat dicht bij 3 februari valt ontvangen veel kerkgangers de Blasiuszegen met twee gewijde kaarsen, als bescherming voor de luchtwegen. Heeft de H. Blasius, bisschop en martelaar, zijn werk gedaan dan kan de liefde opbloeien door de tussenkomst van de H. Valentijn op 14 februari maar... hij zal dit jaar door het stof moeten want het is die dag Aswoensdag.

Niettemin een dag van liefde, omdat het de periode van veertig dagen inluidt, die wij krijgen om onze liefde tot al je medemensen, maar bovenal je Heer en God, te doen groeien. Ik wens iedereen een blijde tijd toe vol innerlijk licht, liefde en verbondenheid.

Speciaal zijn de gedachten van mij en van mijn collegae in het pastoraat bij de zieken en de mensen die zich extra alleen voelen. Het valt niet altijd mee om toch maar weer moed te vatten en door te gaan. Wie het wel eens druk heeft (eigenlijk t^e druk?) raad ik aan: probeer voor geest en lichaam eens wat te ontstressen. Gun je zelf eens de tijd om plaats te nemen in je gemakkelijke stoel, zet je beeldschermen uit, steek een kaars aan, zet eventueel wat klassieke muziek aan, drink een warme kop thee of chocolade, pak een boek, ga gewoon eens buiten wat wandelen.

Extra weerstand opbouwen doe je door gezond te leven, en daar hoort ook spiritualiteit, je band met God, bij. Naar Hem hebben we allemaal een diep verlangen dat we bewust of onbewust in ons dragen. En mocht je iets bijzonders te vieren hebben: vergeet niet even dankjewel te zeggen naar Boven.

deken F.J. Bunschoten

Lourdes bedevaart 2024

Van 21 t/m 26 september gaat de Lourdesgroep Santpoort weer op bedevaart naar Lourdes. De reis is bedoeld voor alle parochianen van de Franciscusparochie. Het Huis voor de Pelgrim is de reisorganisatie en we gaan met het vliegtuig.

Wilt u meer informatie? Kijk op onze website: www.lourdesgroepeasantpoort.nl of neem contact op met: Ton Joosten 023 - 539 03 82



Vanuit het pastoraal team

Bijbelavond

Donderdag: 15 februari en 14 maart
20:00 uur

Locatie: Parochiezaal Adelbertuskerk
Haarlem-Noord. Ingang:
Rijksstraatweg 28, witte deur

Gezamenlijk gaan wij dieper in op de inhoud van de lezingen van de zondag erop.

Het zijn leuke open gesprekken en je ziet dat ieder zijn eigen gedachten heeft bij de lezingen. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld die je diep kunnen raken. U bent van harte welkom, ook alleen om te luisteren!

Contact: Vincent Borgonjen 06-504 34 719 of
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net



Verdieping door Alpha cursus en/of OASE

Eind 2022, na de viering van het 90-jarig jubileum van de Naaldkerk werd begonnen met het aanbieden van een 10-weekse Alpha-cursus; hierover heeft u al eerder kunnen lezen. Er was een stabiele voorbereidende werkgroep met ervaring, een uitstekende kok voor de wekelijkse maaltijden en een club ondersteunende vrijwilligers die de zaal klaarmaakten met mooi gedekte tafels en alles wat er zoal nodig was. We hebben interessante inleidingen ontvangen van onze pastores George en Julius, Vincent en 2 priesterstudenten Melle Punter en Richard Numan. Ook diaken André Weijers, Antonia Pelder en Jos van Bellen namen een cursusavond voor hun rekening. De deelnemers gingen met elkaar het gesprek aan over de diverse aangeboden geloofsonderwerpen en voorgestelde vragen. Gemiddeld zo'n 20 personen aten met elkaar, luisterden naar de verdieping en deelden het geloof; hierdoor ging ieder rijker naar huis! Deze onderlinge ervaring leidde ertoe dat in 2023 het merendeel van de deelnemers met elkaar verder wilde en de OASE-groep werd opgericht.

In die groep lezen wij met elkaar het Matteüs Evangelie en gaan hierover samen in gesprek en delen onze gedachten, voor wie dat wil.

OASE staat voor **O**ntmoeten – **A**andacht – **S**amen – **E**rvaren en een oase is tevens een bron in de woestijn (van het leven) waar mensen op verhaal kunnen komen, wat eten, drinken en verhalen vertellen.

Elke 14 dagen kwam de groep in 2023 bijeen en dit gaat zeker verder in 2024! Wij vormen inmiddels een hechte groep, die met elkaar hun leven wil delen en samen kracht zoeken in de bijbel.

Bent u ook benieuwd naar de dynamiek in zo'n geloofsgespreksgroep, zoekt u verdieping, wat meer houvast in het leven? U kunt zich dus aanmelden voor een Alpha cursus, of opgeven voor een nieuw te vormen groep, want als er interesse is kunnen we in de OLVAB een 2e groep starten, in de vorm van Oase groep of meer in de vorm van een gebedsgroep of samen liederen zingen?

U 'vrede en alle goeds' toewensend in uw persoonlijk leven,
Met hartelijke groet,
Anneke Weijers. OASE GROEP

Vanuit het bestuur

Namens het parochiebestuur wil ik u allereerst een zalig en heel voorspoedig 2024 toewensen! Het jaar 2023 hebben we kunnen afsluiten met een prachtige kerstperiode. Een periode waarin heel veel van onze vrijwilligers hun beste beetje hebben voor gezet om onze kerken prachtig te versieren en de talrijke vieringen te verzorgen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Dank aan een ieder voor zijn/haar inzet; het heeft ervoor gezorgd dat we op sfeervolle wijze kerst hebben kunnen vieren. Hoopvol was het om te zien, dat er ook vele jonge mensen de weg naar de kerk wisten te vinden tijdens deze dagen.

Een bewogen jaar ligt achter ons, waarin we, niet zonder gevoelens van weemoed maar ook dankbaarheid, afscheid namen van onze gedreven pastoor George Paimpillil. Pastoor Floris Bunschoten heeft inmiddels zijn weg gevonden in onze parochies en is voor menigeen een vertrouwd gezicht geworden. Daarnaast mochten we ook de kapelaans Teun Warnaar en Nars Beemster in ons midden verwelkomen, ter ondersteuning van het pastorale team.

Vlak voor kerst hebben we nog de derde bijeenkomst gehad met omwonenden van de Engelmunduskerk over de bouwplannen bij de kerk. Een proces wat zorgvuldigheid en dus tijd vraagt om te komen tot afgewogen plannen. De inkomsten hiervan zijn voor de parochie noodzakelijk om te kunnen overleven. Voor de komst van Oekraïense vluchtelingen in de pastorie zijn inmiddels alle juridische stappen genomen. De gemeente Velsen houdt nog in de maand januari een informatie-bijeenkomst hierover.

Voor ons ligt een jaar vol uitdagingen. Gezamenlijk zullen we verder invulling moeten geven aan de plannen zoals de fusie en het herbestemmen van gebouwen, zoals besproken in de parochievergadering. Geen gemakkelijke zaken maar aan ons is het om samen vorm te geven aan een toekomstbestendige Franciscusparochie.

Als we er samen de schouders onder zetten, dan kan er iets heel moois ontstaan!

Namens het parochiebestuur,
Henk van der Weide



Belangrijk bericht vanuit het bisdom - einde grafverzekering

Per 1 januari 2024 is de landelijke collectieve grafmonumenten-verzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen. Deze verandering geldt landelijk, dus ook voor de R.K. Begraafplaats St. Bavo bij de Mariakerk.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren.

Hieraan is nu een einde gekomen. Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met kerkhofbeheer, tel. 06 - 101 50 163

Johannes Passion door Oratoriumkoor Kennemerland

Op zaterdag 23 maart zingt Oratoriumkoor Kennemerland de Johannes Passion in de Adelbertuskerk om 20:00 uur.
Kerk open om 19:30 uur.

Op Goede Vrijdag 2024 is het 300 jaar geleden dat de Johannes Passion van J.S. Bach voor het eerst werd uitgevoerd. Dit werk neemt een minder prominente plaats in dan de vijf jaar later gecomponeerde Matthäus Passion. Toch is deze passie een meeslepend en overrompend meesterwerk dat de toehoorders net zo zal boeien. Omdat Bach het evangelie naar Johannes volgt heeft de passie een ander karakter. Niet het lijden van Jezus staat centraal, maar zijn kracht en missie: redder van de mensheid. Dit komt al direct tot uitdrukking in het openingskoor "Herr, unser Herrscher". Daarop ontrolt zich een spannend rechtbankdrama waarbij het koor in veertien felle, dramatische koortjes de rollen

vertolkt van de soldaten, de hogepriesters en de aanwezige menigte. De aria's en koralen zorgen voor de nodige rustmomenten en overdenking. Het slotkoor "Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine" zal elke toehoorder ontroeren.

Vijf gerenommeerde zangers nemen de solopartijen voor hun rekening en het even gerenommeerde Promenade Orkest verzorgt de begeleiding. Dirigente Annelies Smit staat garant voor een intense uitvoering.



De toegang bedraagt € 29,50.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor: www.koor-kennemerland.nl

UITVAARTVERZORGING —SINDS 1878—
UITENDAAL

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl **023-5324486**

In gesprek met....

In deze rubriek spreken we steeds met een parochiaan. Deze keer met Ruud Ooms, 83 jaar en parochiaan van de Engelmunduskerk en wonend in het hart van Driehuis. Sinds de oprichting 30 jaar geleden, maakt hij deel uit van de archiefgroep. Hij was 40 jaar lid van het Liturgisch koor. Ook is hij vrijwilliger bij de opbouw van de kerststal. Tevens verzorgt hij het drukwerk van de Litugieboekjes en de bestelling van wijn, hosties en kaarsen. Een bezig bijtje dus!



Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

Net nog in de parochiezaal bij de vrijdagviering tijdens ontmoetingen met medeparochianen. Maar ik heb onlangs dolle pret met mijn drie oudste kleinkinderen gehad. Ik had hen gevraagd mij te helpen bij de voorbereidingen voor het Kerstdiner bij mij thuis. Wat heb ik daar van genoten. Schitterend was het! Het plezier spatte eraf.

Wat betekent geloven voor je?

Dat is een heel lang, maar uiteindelijk ook heel mooi verhaal. Mijn ouders zijn van huis uit katholiek maar ik ben niet katholiek opgevoed. Ik ging in Driehuis dan ook naar de Jan Campertschool. Later heb ik een technische opleiding gevolgd. Daar ontmoette ik Hans Hillege. We studeerden afwisselend bij hem of bij mij thuis. Ik voelde mij thuis in het gezin van Hans. Toen ik een oogje op zijn zus Henny liet vallen, lieten mijn toekomstige schoonouders mij weten het zeer op prijs te stellen wanneer hun toekomstige kleinkinderen ook christelijk zouden worden opgevoed. In die tijd had ik ook een eerste "godservaring". Mijn vader lag op sterven en ineens stond daar een priester van het Missiehuis voor de deur van mijn ouderlijk huis met de mededeling: "Ik moet hier zijn." (terwijl niemand hem geroepen had). Toen is de verdieping in het katholieke geloof in gang gezet. Een pater heeft mij toen ingewijd in het katholieke geloof. Het boekje bewaar ik nog steeds. In november 1968 ben ik, met dispensatie, voor de kerk met Henny getrouwd.

De tweede godservaring was tijdens een doopdienst van mijn petekind. Ik werd waardig bevonden de communie uit te reiken. Pastoor Freriks vroeg mij later: "En wanneer dopen we jou?" Dat is gebeurd op 1 april 1979. Ik heb toen veel cursussen gevolgd in liturgie, om voor te kunnen gaan in vieringen. Daardoor verdiepte mijn geloof zich.

Wie of wat inspireert jou?

Dan kom ik weer bij mijn kleinkinderen. Het vertrouwen dat ik van hen ontvang, de liefde. We inspireren elkaar. Bij hen mag ik zijn wie ik ben.

Waar haal je je kracht vandaan op moeilijke momenten?

Ik heb enorm veel steun aan mijn gastvrouw van de Zonnebloem. We praten of maken een wandeling. Ik mag altijd bellen. En er is nog een geweldig persoon die tijd voor mij maakt en luistert.

Welk verhaal uit de bijbel spreekt jou aan?

"Ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde." Want dat heb ik in mijn leven ervaren. En "In het huis van mijn Vader is altijd plaats."

Voel je je verbonden met de geloofsgemeenschap?

Steeds meer vrijwilligers haken teleurgesteld in het instituut kerk af. Ik mis ze. Wanneer iemand een beroep op mij doet voel ik mij verbonden.

De ballonnen

Een aantal professoren had ballonnen naar school meegenomen. Nadat elke student een ballon had gekregen, bliezen ze de ballonnen op. De professoren vroegen elke student om op zijn of haar ballon de eigen naam te schrijven, en wanneer zij klaar waren hun ballon op de gang te gooien. De professoren liepen de gang op om alle ballonnen door elkaar te gooien. Toen ze terug kwamen in het lokaal vroegen ze de studenten om binnen vijf minuten zijn of haar eigen ballon terug te vinden. Maar ondanks de hevige zoektocht naar hun eigen ballon had geen van de studenten zijn ballon teruggevonden. Toen gaven de professoren de studenten een andere opdracht. Ze moesten de eerste ballon die ze vonden oppakken en geven aan de student wiens naam op de ballon stond. Binnen vijf minuten had iedereen zijn eigen ballon terug gevonden.

Toen zei een van de professoren tegen de studenten: "Deze ballonnen zijn als geluk. We zullen nooit geluk vinden als iedereen maar voor zichzelf zoekt, maar als we om andermans geluk geven... dan zullen we ons eigen geluk ook vinden."

Bron: www.facebook.nl
Vertaling: Esther Kooij



Duineveld Transport B.V. Wagenmakerstraat 41 1991 JB Velsersbroek T: +31(0)235378203

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Maak kennis met: de koren uit de Franciscusparochie i.o.

Deze keer: projectkoor: "Er was eens..."

Projectkoor "Er was eens..." is opgericht in 2014 in de Adelbertuskerk.

De aanleiding was dat het kinderkoor De Adelbekjes, ophield te bestaan en we wilden heel graag toch met de Kinderkerst- en Kinderpaasvieringen een koor hebben. Vandaar ook de naam: Er was eens ... een kinderkoor.

Ook merkten we dat kinderen het leuk vinden om te zingen, maar niet iedere week willen / kunnen repeteren en ook niet altijd op zondagen beschikbaar zijn.

Het koor zong de eerste keer bij de Kinderkerstviering in 2014.

Sinds die tijd zingt het koor bij alle Kinderkerst- en Kinderpaasvieringen en bij de Eerste Communievieringen. Het aantal zangers is wisselend, maar gemiddeld zijn het er zo'n 10-12. Voor iedere viering wordt er 3x gerepeteerd in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk.

Het koor staat onder professionele leiding van Chiel van Tok, Van Tok Music / VTME, die het koor dirigeert en begeleidt op de vleugel. Door zijn aanpak zijn de kinderen

enthousiast bij het zingen en het maakt dat ze goed kunnen presteren in zo'n korte tijd.

Bij de Kinderkerst- en Kinderpaasvieringen kunnen de kinderen van het koor ook meespelen bij het Kerst- en Paasspel. Dat mogen ze zelf kiezen. De meesten doen dat ook en zo staat er dan altijd een heel 'aangekleed' koor te zingen.

Ieder project (Kerst, Pasen, EHC) is er een projectkoor. Kinderen kunnen zich daarvoor per keer aanmelden.

Kinderen die eerder hebben meegedaan worden persoonlijk benaderd, gevraagd of ze mee willen doen.

Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liedjes. Met Kerst wordt daar weleens van afgeweken en wordt er bijvoorbeeld ook gezongen: "We wish you" en "Mary had a baby".

Soms worden bestaande (Engelse) teksten van liederen herschreven naar eigen (Nederlandse) teksten die aansluiten bij het thema van de Kerst- of Paasviering.



Stille Omgang 2024

De Stille Omgang is een nachtelijke stille pelgrimstocht door het centrum van Amsterdam en volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in de nacht van **zaterdag 16 op zondag 17 maart**. Het thema van 2024: 'pelgrims van hoop, biddend voor vrede'.



Individuele deelnemers of kleine groepjes (tot 10 personen), kunnen om 20:30 uur deelnemen aan de Heilige Mis in de Jozefkerk, ook wel "De Papagaai"; Kalverstraat 58 te Amsterdam. Na de mis kan in groepen de Stille Omgang gelopen worden om 21:30 uur, 22:30 uur en 23:30 uur. De tocht eindigt op het Spui.

Voor de deelname aan de Stille Omgang wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. Aanmelden en info: via de website www.stille-omgang.nl

Stille Omgang Jongerenprogramma

Voor jongeren van 16-30 jaar. Het jongerenprogramma vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwe Kerk, Keizersgracht 220. Programma begint om 20:15 uur. Om 22:00 uur: Heilige Mis met bisschop Mgr. J. Hendriks. Lopen Stille Omgang om 23:00 uur. Meer info en aanmelden: www.jongekerkerk.nl

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

*Alweer 24 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..*

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451



*Afscheid nemen is niet loslaten
maar anders vasthouden.....*



Wie schiep de schepper of: waar komt God vandaan?

Een vraag die u vast wel eens hebt gehoord, ook een vraag waar atheïsten gek op zijn, omdat deze de gelovige mens voor problemen lijkt te plaatsen. De vraag is eigenlijk verrassend eenvoudig te beantwoorden. Een God die 'ergens' vandaan komt (bijvoorbeeld uit een krat of een container) behoort zelf tot de geschapen werkelijkheid en is onze aanbidding natuurlijk ook beslist niet waard. Het is echter wel interessant om na te gaan waar deze vraag vandaag komt. Het lijkt er namelijk op dat de gehele menselijke belevings- en ervaringswereld is gekoppeld aan drie aspecten: tijd, ruimte en materie. Neem bijvoorbeeld een auto. Een auto neemt een bepaalde hoeveelheid ruimte in beslag, heeft lengte, breedte en hoogte. Een auto is gemaakt van materie (staal en kunststof). Bovendien bestaat een auto voor een bepaalde periode in de tijd, vanaf zijn productie in de fabriek tot zijn einde op de schroothoop. Misschien wordt het metaal omgesmolten in een staalfabriek en wordt het kunststof verwerkt tot broodtrommels, wie weet.

Het menselijk bestaan kan niet los worden gezien van tijd, ruimte en materie. Bovendien zijn deze elementen sterk op elkaar betrokken. Er is geen ruimte zonder tijd en geen tijd zonder ruimte. Van de tijd vóór ons bestaan weten wij niets, behalve door de geschiedenis en de paleontologie en de tijd ná ons blijft voor iedereen onzeker. Tijd, ruimte en materie zijn door God in het leven geroepen. De eerste zin in de Bijbel geeft dit aan: (Genesis 1) 'In het begin (tijd) schiep God de hemel (ruimte) en de aarde (materie)'. Dit zijn de drie basiselementen waarin de gehele schepping zich bevindt. Het is tevens de complete belevings- en ervaringswereld van ons mensen. De vraag 'waar komt God vandaan' is dus typisch een vraag van iemand die zit opgesloten binnen de kaders van tijd, ruimte en materie. God staat hier volkomen buiten. Het feit dat onze levensadem (nefes of ziel -daar is ie weer!-) een geschenk van God is en ons in de neus geblazen wordt, kan erop duiden dat deze van buiten de wereld van tijd, ruimte en materie afkomstig is.

Wat zich buiten de tijd, ruimte en materie bevindt blijft voor ons een groot mysterie.



*Jos van Bellen woont in Santpoort
en studeert aan de Tiltenberg.
Hij gaat regelmatig voor in de vieringen*

Als Jezus door Pilatus wordt ondervraagd of hij koning is, zegt Hij: 'mijn koninkrijk is niet van deze wereld.' (Johannes 18:36)

Na het verhaal van de overspelige vrouw in het Johannes evangelie roepen de Farizeeën dat Jezus een leugenaar is. Jezus zegt dan dat Hij de waarheid spreekt en hij vervolgt: '...ik weet vanwaar ik gekomen ben en waar ik heenga, maar gij weet niet vanwaar ik kom en waar ik heen ga...' (Johannes 8: 14).

Dit zouden verwijzingen kunnen zijn naar een transcendente werkelijkheid die uitstijgt boven onze realiteit van alledag. In veel van zijn parabels verwijst Jezus naar het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Voor ons als 'moderne' mensen is het moeilijk ons zo'n werkelijkheid überhaupt voor te stellen. Velen zoeken daarom hun verlossing liever in wetenschap, techniek en andere vormen van menselijk vernuft.

Vertrouwen op een zijnsorde die ver af staat van onze dagelijkse ervarings- en belevingswereld, is een enorme opgave voor ons denken. Daarom blijft het belangrijk om regelmatig samen te komen om elkaar te kunnen opbouwen en bemoedigen. Mensen roepen vaak: om te geloven heb ik geen kerk nodig! Dat is een vergissing. Een kerk is maar een gebouw, wat wij vooral nodig hebben is elkaar.

Jos van Bellen

Vastenactie 2024

Leven in een veranderende wereld



Thandekile

Net als duizenden andere families in Zimbabwe, had ook het gezin van Thandekile grote moeite de verschillende uitdagingen het hoofd te bieden die ontstonden door de coronapandemie, klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Het gezin kampte met de lange droge periodes en een ernstige cycloon de afgelopen jaren.

Daardoor mislukten de oogsten en er was nauwelijks voldoende te eten.

Haar echtgenoot Donovan ging naar Zuid-Afrika om geld te verdienen voor zijn gezin, maar overleed daar plotseling aan de gevolgen van Covid-19. Nu is de grootste angst van Thandekile dat ze zal overlijden door de honger en dat er dan niemand meer is die voor haar kinderen zorgt: 'Ik leef voor mijn kinderen en mijn grootste wens is dat ik ze kan geven wat ze nodig hebben,' zegt ze.

Voedseltekorten

Volgens het Wereld Voedsel Programma leeft 63% van de bevolking van Zimbabwe - die uit ruim 15 miljoen mensen bestaat - onder de armoedegrens. Vóór de coronacrisis hadden 7,7 miljoen Zimbabwanen te kampen met voedseltekorten na de droge periode en cycloon in 2019; de lange droge periode die daarop volgde verergerde de situatie nog meer. In combinatie met de torenhoge inflatie is het voor mensen als Thandekile vrijwel onmogelijk daar zelf nog uit te komen.

Het zijn in Zimbabwe de vrouwen die het voedsel produceren. De afgelopen jaren lieten

droogte en hevige regen echter de oogsten mislukken en de familie moest 's avonds vaak zonder eten gaan slapen. Na de dood van Donovan had Thandekile nog veel meer moeite om haar kinderen te geven wat ze nodig hadden: 'Mijn leven was de eerste periode nog moeilijker, ook financieel, omdat hij de kostwinner was. Ik kon het schoolgeld van de kinderen niet betalen, hun schooluniformen niet en andere basale benodigdheden kon ik ook niet betalen omdat ik geen inkomsten had.'



Thandekile en haar kinderen

Het laatste jaar gaat Thandekile bovendien gebukt onder problemen met haar huid, waardoor ze niet tegen de zon en de warmte kan. Ze kan daardoor niet op het land werken. Om toch geld te verdienen, is ze een kledingwinkel gestart en verzamelt en verkoopt ze mopane-rupsen, een belangrijke bron van eiwitten en een populair voedingsmiddel in Zimbabwe.

Houd hoop en werk hard

Thandekile wil de mensen in Nederland bedanken voor hun ondersteuning en betrokkenheid tijdens de vastenperiode in een periode die zo moeilijk is voor haar gezin, haar gemeenschap en voor de mensen in Zimbabwe. 'Het grootste cadeau dat mensen elkaar kunnen geven zijn voedsel en geld, omdat we dat nodig hebben om te overleven,' zegt ze.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

INZAMELINGSACTIE OEKRAÏNE 24 FEBRUARI

Twee jaar geleden op zaterdag 16 april was er een zeer succesvolle actie voor Oekraïne. Ongelooflijk wat u overhad voor mensen in het oorlogsgebied. Helaas is er nog oorlog in Oekraïne. We zien de beelden op het Journaal, steeds opnieuw ellende. De gewone burgers daar voelen iedere dag de misère. Ze hebben niet om de oorlog gevraagd en kunnen nergens heen. Die mensen hebben onze hulp hard nodig en daarom is er op 24 februari een nieuwe actie.

De Dutch Civilian Action, een ANBI geregistreerd burgerinitiatief, zorgt voor het transport naar locaties in Oekraïne. Ik heb contact met Bas Spijker van deze organisatie. Hij reist iedere zes weken naar Oekraïne om burgers te helpen die in de buurt van de frontlinie wonen. Mensen leven in verwoeste huizen, er zijn geen basis-voorzieningen, geen elektriciteit of water. In december zijn ze teruggekomen van de 18e missie en brachten zes busjes vol hulpgoederen naar de plaatsen waar ze het hardst nodig waren.



Bas vertelt: "We kwamen in een dorpje genaamd Kam'yanka. Terwijl we het dorp inreden, duurde het even voordat we het eerste huis zagen met een intact dak. We hoorden van gevechten in een dorp genaamd Lyman, dat zo'n 30 à 40 km van ons verwijderd lag. Terwijl we humanitaire goederen uitdeelden, kwamen we in contact met mensen uit Lyman. Ze vertelden ons dat hun dorp gebombardeerd was door de Russen. Toen het Russische leger arriveerde, kregen ze slechts 15 minuten om hun spullen te pakken en te vertrekken, waarna de Russen het dorp als hun legerbasis gebruikten.

Nadat het Oekraïense leger de Russen verdreven had, bleef het dorp compleet verwoest achter. Al het vee was geslacht en waardevolle spullen, zoals tractoren en elektronisch gereedschap, waren gestolen. Daarnaast vertelden ze ons dat 17 dorpsgenoten hun been of voet hebben verloren door mijnen die er verspreid lagen. Ondertussen zijn we zes keer in Lyman geweest en langzaam beginnen de dorpsgenoten terug te keren naar hun gebombardeerde huizen.



We merken dat het moreel onder de bevolking afneemt. Dit komt door het mislukte Oekraïense offensief en doordat de Russen nu in de aanval zijn. De steun uit Amerika en Europa neemt af. Het lijkt erop dat ons werk steeds belangrijker wordt. We willen onze vrienden in Oekraïne blijven steunen en zijn dankbaar dat jullie goederen voor ons willen inzamelen".

WAT IS HARD NODIG ?

Als u wilt helpen denk dan aan droog of ingeblikt voedsel, babyvoeding en luiers of bijvoorbeeld slaapzakken; de hele lijst leest u op www.engelmonduskerkdriehuis.nl

HELP MEE EN KOM GOEDEREN BRENGEN!

Grote spandoeken, gemaakt door Van der Heijde Reclame, kondigen de actie aan.

**zaterdag 24 februari van 10:00 tot 12:00 uur
in de Engelmunduskerk of
op het plein voor de Mariakerk**

De goederen worden eind februari naar Oost-Oekraïne gebracht.

VEEL DANK VAN DE BEWONERS!

Jan Pieter van Os

Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zondag 28 januari	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij
Zaterdag 3 februari	19:00 uur	Taizéviering	Cantorij + Trinity
Zondag 4 februari <i>na de viering: Blasiuszegen</i>	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Adelbertuskoor <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 11 februari	10:00 uur	Vormselviering Mgr. J Hendriks Pastoor Floris Bunschoten	Trinity
Woensdag 14 februari Aswoensdag	19:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 18 februari	10:00 uur	Woord - en gebedsviering Anita Osinga en Hans van Kuijeren	Cantorij
Zondag 25 februari	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Zondag 3 maart	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Adelbertuskoor <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 10 maart	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij
Zondag 17 maart	10:00 uur	Woord - en gebedsviering Carin Hassing	Cantorij
Zondag 24 maart Palmzondag	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Trinity <i>Kinderwoorddienst</i>
ELKE WOENSDAG	10:00 uur	Eucharistieviering (woensdag 14 februari vervalt)	

Mariakerk *Rijksstraatweg 355 Haarlem-Noord (vierend in de kapel in het parochiecentrum)*

OP VRIJDAG 2 + 16 februari en 1 + 15 maart	10:00 uur	Eucharistieviering
OP VRIJDAG 23 februari en 22 maart	10:00 uur	Woord- en gebedsviering

Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 28 januari	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Joisain Ninaber	
Zondag 4 februari <i>na de viering: Blasiuszegen</i>	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 11 februari	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Liturgisch koor
Woensdag 14 februari Aswoensdag	19:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	
Zondag 18 februari	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
Zondag 25 februari	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Jos van Bellen	
Zondag 3 maart	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 10 maart	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar	Liturgisch koor
Zondag 17 maart	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
Zondag 24 maart Palmzondag	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	
Maandag 25 maart	19:00 uur	Boeteviering Pastoraal team	
ELKE VRIJDAG	10:00 uur	Eucharistieviering	

Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Zondag 11 februari	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Werkgroep	Naaldkoor
Zondag 10 maart	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Werkgroep	Naaldkoor
OP DONDERDAG 15 + 29 februari en 14 + 28 maart	10:00 uur	Eucharistieviering	

Parochiegemeenschap IJmuiden *Vierend in de Ichthusburcht Fahrenheitstraat 37*

Zondag 28 januari	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Gerard Steentjes	Familiekoor
Zondag 25 februari	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Els de Leeuw en Frans van Kaam	Familiekoor
Zondag 24 maart Palmzondag	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Gerard Steentjes	Familiekoor
OP DINSDAG 6 + 20 februari en 5 + 19 maart	10:00 uur	Eucharistieviering	

'De levenskunst van afscheid nemen.'

- Team van vrouwen
- Passende oplossing voor ieder budget of persoonlijke wens
- Uitvaartspreekuur in eigen rouwhuiskamer
- Voorbespreking en kostenoverzicht mogelijk
- Uitvaartdeposito

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Van Lenneplaan 76
1985 AH Driehuis
0255 51 74 52
info@alicoeters.nl
www.alicoeters.nl



Uitvaartspreekuur in rouwhuiskamer
iedere 1e donderdag van de maand,
Naaldkerk Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord.

Bloemsierkunst Bloemberg

Galle Promenade 36
1991 PR Velsersbroek
Tel: 023-5386427



Wilt u ook in het Franciscus Magazine adverteren?

Informeer naar de mogelijkheden:

John van den Berg
e-mail: s.johnvandenbergh@live.nl

Slenders



wasserij • stomerij
Santpoort-Noord & Heemstede
www.slen.nl - 023 53 77 611

Bouwbedrijf A.Th. van Bruggen

SINDS 1978

Verbouw en renovatie, monumentenwerk,
onderhoud, dakopbouw, aanbouw en bijzondere
werkzaamheden

Oosterstraat 1C/B | Telefoon 023 539 02 70
2022 CT Haarlem | Mobiel 06 534 212 74
www.vanbruggenbouwbedrijf.nl | bouwbedrijfvanbruggen@kpnmail.nl



FRANCISCUS MAGAZINNET JE

voor kinderen, jongeren en hun ouders



VORMSELVIERING 11 FEBRUARI

Adelbertuskerk 10:00 uur

Zondag 11 februari is het feest voor Lorenzo, Sepp, Elvis, Maria-Sole, Liliënne, Daniël, Luke, Seba, Zoë en Tobias; 10 jongeren uit de Franciscusparochie. Dan zullen zij het sacrament van het vormsel ontvangen van Mgr. J. Hendriks in een feestelijke Eucharistieviering om 10:00 uur in de Adelbertuskerk. Pastoor Floris Bunschoten gaat mee voor.



Trinity zorgt voor de muzikale ondersteuning.

De jongeren hebben met elkaar de vormselviering samengesteld.

Er is een collecte voor een door de jongeren zelf uitgekozen doel.

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit, bijzondere, feest mee te vieren.

KINDERWOORDDIENST 4 FEBRUARI

Adelbertuskerk 10:00 uur

In het evangelie van vandaag horen we dat Jezus de zieke schoonmoeder van Simon geneest. Later die avond komen er nog veel meer zieken naar Jezus toe. Jezus maakt heel veel mensen beter. Daarna gaat hij naar een rustige, stille plek om er te bidden. Zoek jij weleens een rustige, stille plek op? Wanneer is dat? En waar ga je dan heen en wat doe je daar dan?

KINDERWOORDDIENST 3 MAART

Adelbertuskerk 10:00 uur

Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en vindt op het tempelplein handelaren en geldwisselkaars. De tempel lijkt zo niet meer op een plek waar mensen thuishkomen bij God maar meer op een markt! Jezus wordt heel boos en jaagt ze allemaal weg. Als aan Jezus wordt gevraagd of hij dat wel mag doen, zegt hij iets bijzonders over de tempel wat eigenlijk over hem zelf gaat. Wat precies, daar gaan we het bij de kinderwoorddienst over hebben.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Eind januari zijn de kinderen begonnen aan de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie. We werken met het project "Gods Grootste Geschenk". Via de verschillende geschenken die God heeft gegeven, werken we toe naar Gods Grootste Geschenk: Jezus die zichzelf aan ons geeft in de Eucharistie. Dit jaar zijn de voorbereidingen alléén in Haarlem-Noord. De Eerste Heilige Communieviering is op zondag 2 juni in de Adelbertuskerk.





FAMILIEVIERING & ONTMOETING

Zondag 18 februari + zondag 17 maart
Engelmonduskerk 10:30 uur

Op zondag 18 februari staat de familieviering in het teken van de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Het evangelie gaat over Jezus die op de proef wordt gesteld in de woestijn. We zullen samen zingen met het Familiekoor uit IJmuiden.

Zondag 17 maart is de vijfde zondag van de Veertigdagentijd: 'Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort.'

KINDERCLUB & TIENERCLUB VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Vrijdagen: 1 maart + 22 maart
Tijd: 16:00 – 17:15 uur
Leeftijd: 7-13 jaar

In maart zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten van de KinderClub en TienerClub Velsen. Op vrijdag 1 maart gaan we in op het vasten ter voorbereiding van Pasen. Gebed en bezinning is daarin het belangrijkste. Er zal aanbidding zijn van het Allerheiligste. Vrijdag 22 maart valt precies voor de Goede Week. We lopen samen de Goede Week door en staan stil bij Palmzondag, de Christa mis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Voor de kinderen/tieners die willen, is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete & Verzoening te ontvangen. Voor info: *

JONGERENGROEP FRANCISCUS

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Zaterdag 3 februari 20:00 uur
Leeftijd: 14-16 jaar

De Jongerengroep Franciscus komt zaterdag 3 februari weer bij elkaar. Na de prachtige 24-uurs aanbidding in december zal er nu dieper ingegaan worden op een Bijbeltekst. Daarna zal er een 'nachtelijk' spel zijn en een gezellig samenzijn. Van harte welkom. Voor info en opgave: *



VASTENKALENDERS

Woensdag 14 februari, Aswoensdag, is de eerste dag van de 40 – dagentijd, of vastentijd, die duurt tot Pasen 31 maart. Met deze kalender kun je iedere dag een stapje dichterbij toeleven naar Pasen. Bij de Aswoensdagviering, zie volgende pagina, kun je zo'n kalender mee naar huis nemen.

De kalender is begin februari ook te vinden op de website van de parochie: www.parochiefranciscus.net en is te krijgen bij de diverse kindergroepen.

Vastenkalender 2024

20	19	18	17	16	15	14	13	12
21 vrij 8	do 7	wo 6	di 5	ma 4	zo 3	za 2	vrij 1 maart	do 29
22 za 9	39 Woensdag	38 Woensdag	37	36	35	34 Palmzondag	33 za 25	32 za 26
23 ma 21	40 za 30 maart	Pasen zo 31 maart				31 vrij 22	30 za 23	29 za 24
24 di 12	25 wo 13	26 do 14	27 vrij 15	28 za 16	29 zo 17	30 ma 18	31 di 19	32 wo 20
1 Aswoensdag	2 wo 25 februari	3 vrij 26	4 za 27	5 zo 28	6 ma 19	7 di 20	8 wo 21	9 do 22

KINDERWOORDDIENST 14 FEBRUARI

Adelbertuskerk 19:00 uur
Aswoensdag



Aswoensdag; de dag ná Carnaval en het begin van de veertigdagentijd.

Veel mensen gaan die dag naar de kerk om een askruisje te halen.

Wat is een askruisje? Waarom krijgen mensen dat op Aswoensdag in de kerk?

Daar gaan we het bij de kinderwoorddienst over hebben. En iedereen die dat wil kan dan een askruisje krijgen.

Je mag een palmtakje van vorig jaar meenemen. Wat we daarmee gaan doen?!

*Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

SPAARDOOSJES VASTENACTIEPROJECT

In de 40-dagentijd of vastentijd, die duurt van Aswoensdag (14 februari) tot Pasen (31 maart), wordt er altijd geld ingezameld voor het Vastenactieproject. Dit jaar is dat een project in Zimbabwe (een land in het zuiden van Afrika). Daar is heel veel gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vastenactie wil daar zorgen voor: waterputten, het aanleggen van tuinen voor het verbouwen van voedsel en voor naaimachines, zodat vrouwen zelf kleding kunnen maken en verkopen.

Op pagina 14 kun je lezen hoe nodig onze hulp is.

Je kunt meehelpen aan dit Vastenactieproject door geld te sparen in het speciale spaardoosje. De doosjes (een A4 om zelf het doosje in elkaar te zetten) liggen vanaf Aswoensdag achter in de

SOBERE ASWOENSDAGMAALTIJD

Adelbertuskerk 18:00 uur

Vóór de Aswoensdagviering op 14 februari, is er om 18:00 uur een sobere Aswoensdagmaaltijd voor **ouders en kinderen**. In de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk. Opgeven voor deze maaltijd bij: Vincent Borgonjen* of Marjan Frielink: 06-402 91 167, post@mfrielink.nl Geef bij het opgeven aan met hoeveel personen je komt. De kosten voor deze maaltijd: €1 per persoon. Op de avond zelf te voldoen.



Adelbertus- en Engelmunduskerk. En ze zijn te krijgen via de Kicagroepen, Kinder- & TienerClub en bij de Eerste Communiegroep. Bij de spaardoosjes zit een brief met meer informatie over het Vastenactieproject. Je kunt natuurlijk ook je eigen spaardoosje maken (en versieren) van een leeg (melk)pak bijvoorbeeld! Spaar je mee?



Bij de Aswoensdagmaaltijd op 14 februari in de Adelbertuskerk wordt ook aandacht besteed aan (het doel van) het Vastenactieproject.

PALMZONDAG 24 MAART

Zondag 24 maart is het Palmzondag.

Bij de **Engelmunduskerk** en de **Adelbertuskerk** kunnen kinderen voor / tijdens de viering een Palmpaasstok versieren en meelopen in de processie.

Meer hierover volgende keer.





Adelbertuskerk



TERUGBLIK ADELBERTUS 100+

De viering van het 100-jarig bestaan van de Adelbertuskerk – door corona twee jaar uitgesteld – verliep in drie fases.

We begonnen op **zondag 8 oktober**, Franciscuszondag, met een eucharistieviering waarin pastoor Bunschoten, kapelaan Elferink en oud-pastor Van Diepen voorgingen en waarbij de Willibrordusmis van Bartelink werd gezongen door de Cantorij, Trinity en het Adelbertuskoor, plus nog enkele leden van andere koren uit de Franciscusparochie.

Vanaf die dag tot en met 10 december stond er een fototentoonstelling in de kerk: één deel werd verzorgd door de Stichting Historisch Schoten, het andere deel bevatte foto's uit ons archief of foto's die parochianen leverden.



Aansluitend aan de mis bleven heel wat kerkgangers in de ontmoetingsruimte: er waren sandwiches en vooral veel contacten. Er was een leuke speurtocht door het kerkgebouw. Vooral kinderen met hun ouders zochten enthousiast

naar zaken die meestal onopgemerkt blijven.



Waar vind je bijvoorbeeld de schaatsen van Liduina?



De tweede fase was op **zondag 5 november**. Na de mis die werd opgeluisterd door Trinity, kregen de mensen in de ontmoetingsruimte een puzzeltje, bestaande uit een verknipte foto van de kerk. "Wie heeft de puzzel het eerst af?"

Dat was moeilijker dan men aanvankelijk dacht. Geestdriftig ging men aan het werk, in spontane groepjes.



Door het regenachtige weer moesten we de vossenjacht in de kerk houden in plaats van een route door de buurt. De vossen waren jongeren die een bijbelse of heilige figuur voorstelden. Of een figuur die binnen de parochie bekend was. De vossen mochten niet zeggen wie ze voorstelden. Maar als je een zielige jonge vrouw ziet liggen op een veldbedje, met een rozentak en je raadpleegt het lijstje met namen van de vossen dan is de naam Liduina snel gevonden. De heilige Adelbertus was een oude bekende!

De laatste fase was op **zondag 10 december** met de traditionele kerst-sing-in met Trinity en de Cantorij en met bijzonder veel zingende deelnemers: de kerk was vol! De aangekondigde mystery quest ontbrak: dat was een doedelzak-speler. Bij de repetitie bleek dat het geluid te overheersend was. Het roemruchte Adelbertus Brouwersgilde deed na afloop goede zaken. Deze kerst-sing-in was een waardig slot van ons eeuwfeest. Wat een enthousiasme!

Gerard van de Mast





De vossen van de vossenjacht:

Bovenste rij van links naar rechts:
 Petrus, Maria, Mozes (in het mandje), Bavo (met valk), pastoor Trouwborst, Adelbertus, Franciscus (met 'wolf')

Onderste rij van links naar rechts:
 Elizabeth, engel Gabriël

Vooraan:
 Liduina (met schaatsen)

De opbrengst van de Adventsactie was €170
 Hartelijk dank namens de MOV-groep.

ONTMOETEN / KOFFIE DRINKEN

Grote vergaderzaal, Rijksstraatweg 28

Al 29 jaar is iedereen elke donderdagochtend tussen 10:00 en 11:30 uur welkom om onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers weer even bij te praten. De laatste jaren in de grote vergaderzaal van de Adelbertuskerk. Even aanbellen bij het witte deurtje naast de voormalige pastorie.



R.K. BEGRAAFPLAATS St. BARBARA

Soendaplein 27-29, 2023 TT Haarlem

Op de eerste donderdag van de maand komen we samen om tijdens een Eucharistieviering in de kapel iedereen, die in de afgelopen weken is overleden en begraven, te gedenken. Maar ook voor de dierbaren in onze eigen omgeving, die ons al eerder hebben moeten verlaten, is de nodige aandacht.

De eerstvolgende vieringen van dit jaar zijn op de donderdagen 8 februari en 7 maart om 9:30 uur.

Voorganger is pastor Van Oploo.

Na afloop is er bij een kopje koffie gelegenheid om even met elkaar te praten.



Adelbertuskerk
 Rijksstraatweg 28
 2022 DA Haarlem
 Tel: 023-526 16 26

www.adelbertusparochie.nl
 LTAK@parochiefranciscus.net

NL59 INGB 0000 2918 01 (kerkbijdragefonds)
 NL 14 INGB 0000 0854 19 (algemeen)
 NL 56 ABNA 0845 9615 78 (algemeen)

Locatieteam:

Robert Rieck,
 Marjan van IJsselsteyn
 Rob van Brandwijk

Kopij voor deze pagina's naar:
 copyonderweg@adelbertusparochie.nl



Mariakerk



HELPEDE HANDEN HELPEN

Giften bankrekening NL 82 INGB 0003 571248 t.n.v. stichting Helpende Handen Helpen te Haarlem. Of in de brievenbus Rijksstraatweg 357 M of in het handje. www.helpendehandenhelpen.net

Beste medehanden,

HOOP EN VERTROUWEN VOOR 2024

Op moment dat u dit leest is het jaar 2024 al een aardig eindje op weg. Toch willen we u graag in alle opzichten het allerbeste toewensen voor dit jaar. Wij hopen en vertrouwen erop dat u ook in 2024 onze stichting en daarmee onze missionarissen zult blijven steunen.

MOOI BEDRAG VOOR SITIO AGAR

Het jaar 2023 is fantastisch afgesloten. Op de "Sintmiddag" kreeg onze voorzitter een prachtig bedrag van ruim €800 overhandigd dat volledig bestemd is voor Antoon van Noije voor zijn project Sitio Agar dat het 30-jarig bestaan vierde in oktober j.l. Met nog wat giften "achteraf" via de bank en de brievenbus konden we €1280 overmaken. Geweldig!!! Een dankbare Antoon reageerde: Niet alleen de waarde in geld maar vooral de inzet en medeleven worden geweldig gewaardeerd!!

BALANS 2023 WORDT OPGEMAAKT

Inmiddels is onze penningmeester de zaken van 2023 weer op een rijtje aan het zetten. Daarna gaan we de giften weer verdelen over onze missionarissen. Daarover uiteraard meer in het volgende Franciscus magazine. Belangrijk is ook te vermelden dat het werk van Ton Tromp in Papua onverminderd doorgaat. De familie van Ton brengt in februari een bezoek aan de plek waar hij zoveel jaren heeft gewerkt en nu zijn laatste rustplaats heeft gekregen.

Ook nu houden we de lijnen kort. Er mag immers niets maar dan niets aan de strijkstok blijven hangen. Over het een en ander hopen we u in de komende maanden te kunnen informeren.

FINANCIËEL EN MENTAAL EEN OPSTEKER

De missionarissen hebben drukke tijden achter de rug. Kerstvakanties voor de kinderen en vooral de festiviteiten rondom Kerstmis. De vieringen zijn overvol en intens. Even kunnen de mensen in Papua, Brazilië, Rwanda en Indonesië hun dagelijkse problemen vergeten. Ook de veranderde weers- en klimaatomstandigheden zijn behoorlijk van invloed op het dagelijks werk. De steun die wij met z'n allen uit Haarlem-Noord kunnen geven is niet alleen financieel, maar zeker ook mentaal een flinke opstecker. In Haarlem-Noord wordt aan hen gedacht en dat is ook heel belangrijk. Dat willen we uiteraard in 2024 zo houden en daarom doen we gewoontegetrouw weer een beroep op u. De dank is groot!

Namens het HHH-team
Jan Koehorst



INZAMELINGSACTIE OEKRAINE 24 FEBRUARI

Zaterdag 24 februari, van 10:00 uur tot 12:00 uur, is er een inzamelingsactie voor Oekraïne op het kerkplein van de Mariakerk. Zie voor verdere informatie pagina 15 van dit parochieblad. En kijk voor een volledige lijst van in te brengen artikelen op: www.engelmonduskerkdriehuis.nl



URWERK KERKTOREN

Al enige tijd geven de wijzerplaten van de Mariakerk dezelfde tijd aan. Door kapotte hekwerken hadden de duiven vrij spel in de toren. Nu alles is schoongemaakt kan het uurwerk weer zijn vertrouwde werk doen en horen we het uurwerk weer slaan.

SINT BAVO KERKHOF - 5

Uitleg bijzetting binnen 20 jaar grafrecht

Vindt binnen de 20 jaar nog een begrafenis plaats van een familielid (de zgn. bijzetting) dan geldt vanaf de datum van bijzetting weer voor 20 jaar grafrecht. Echter zou dan over een periode dubbel worden betaald dan vindt hiervoor een herrekening plaats. Een voorbeeld:

De 1e overledene is begraven op 7 december 2013 met grafrecht tot 7 december 2033.
De 2e overledene wordt bijgezet op 7 juli 2023 met grafrecht tot 7 juli 2043.
Er vindt een overlapping plaats over de periode 7 juli 2023 tot 7 december 2033, (= 10½ jaar), zodat alleen voor de 2e overledene vanaf 7 december 2033 tot 7 juli 2043 (= 9½ jaar), wordt betaald.

Volgens tijdslijn:



Meer informatie kunt u vinden op de site parochiefranciscus.net bij R.K. Begraafplaats St. BAVO.

Kapel Mariakerk
Lingestraat 1
2025 RC Haarlem
Tel: 023-583 57 85

NL78 INGB 0000 0980 41
t.n.v. RK Parochiegemeenschap Schoten

Kerkhofbeheerder R.K. Begraafplaats St. Bavo:
Leo van Tol tel: 06 - 101 50 163

Locatieteam:
Rob Vooges
Wim Huiberts



Engelmunduskerk

ZEER GESLAAGDE KERSTACTIVITEITEN

In de aanloop naar Kerst kunnen we terugkijken op zeer geslaagde kerstactiviteiten. Een kleine 100 bezoekers kwam op de opendeur af om de kerststal te bekijken. De kerstbijeenkomst voor parochianen was zeer geanimeerd.

Op 21 december zorgden 300 leerlingen van basisschool de Toermalijn voor een sfeervolle en mooie kerstviering (zie de foto).

Op zaterdag 23 december bracht de dorpsraad weer heel wat dorpingen naar de kerk voor een vrolijk samenzijn met kerstzang en muziek.

De kinderviering op Kerstavond werd druk bezocht door een grote schare engelen en schapjes. En ook de tweede viering was goed gevuld en werd opgeluisterd door de zeer gewaardeerde zang van het Liturgisch koor in een prachtig versierde kerk.

Eerste Kerstdag werd de viering door 100 parochianen bijgewoond.

Het feest van Driekoningen werd afgesloten met een druk bezochte Nieuwjaarsreceptie.

En dan moet alles weer opgeruimd worden.....

Heel veel dank aan alle vrijwilligers, die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet om dit mogelijk te maken.



INZAMELINGSACTIE OEKRAÏNE

Zaterdag 24 februari is er van 10:00 uur tot 12:00 uur een inzamelingsactie voor Oekraïne in de Engelmunduskerk. Zie voor verdere informatie pagina 15 van dit parochieblad.

En kijk voor een volledige lijst van in te brengen artikelen op www.engelmunduskerkdriehuis.nl



BOEKEN- EN SNUFFELMARKT ENGELMUNDUSKERK

Boeken, CD's, glaswerk etc. U kunt het allemaal brengen.

Inzamenen: elke 1e zaterdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.

Plaats: rechts naast de kerk. Wilt u meer weten, bel 0255-511091



Naaldkerk

TERUGBLIK op de KERSTTIJD

Wij kijken met trots terug op een mooie kersttijd in de OLVAB/ Naaldkerk.

Natuurlijk is het een hectische periode, maar zeker de moeite waard:



Werkgroep 'KERSTSTOLCONCERT' bedenkt, koopt en pakt met vrijwilligers de KERSTATTENTIES in voor de 80 jarigen en ouder van onze parochie. Deze 200 presentjes werden rondgebracht en voorzien van een uitnodiging voor het concert m.m.v het Naaldkoor.

Op 17 december was de opkomst prima, ook pastoor Floris, kapelaan Julius en Vincent waren van de partij. Het koor zong mooie liederen, afgewisseld met samenzang, gedichten, pianospel en een kerstverhaal.

En de drankjes èn bitterballen vielen zeker in de smaak. Paul Zwart van Seaport TV maakte opnames welke rond de kerstdagen werden uitgezonden.

De kerstviering op 24 december verliep heel goed met een stampvolle kerk. De mensen lieten hun waardering blijken door een daverend applaus.

Op 25 december als vanouds de 'levende kerststal'. Genoeg kinderen waren er om een treffende uitbeelding neer te zetten.



Dan tot slot de mooie meditatieve viering op oudejaarsdag. Met twee rijen dik zaten we in de benedenzaal rond de grote tafel.

Na afloop koffie/thee met een oliebol.

Al met al een geslaagde kersttijd.

IN DE OLVAB/NAALDKERK

Eerste en derde donderdag om 10:00 uur: samenkomst/bezinning o.l.v. Engelbert en/of Ria. Daarna drinken we samen koffie.

Dit kan per maand anders zijn.

Zie ook het rooster op pagina 17.

Elke derde zondag van de maand om 10:30 uur: meditatieve bijeenkomst in de parochiezaal o.l.v. Jose, Jeannette, Cilia.

HOFSTEDE VELSERBROEK

Woord- en Gebedsviering in de Hofstede: elke eerste zondag van de maand om 10:00 uur o.l.v. Jose en Barbara.

In memoria

Lies (Elisabeth) Ruijgvoorn

* 24 april 1934

† 5 januari 2023

Lies Ruijgvoorn is een geboren Santpoortse. Zij is opgegroeid in de Hoofdstraat. Lies was enige dochter en zij had 3 broers. Haar vader had een aannemersbedrijf. Op jonge leeftijd maakte zij al deel uit van het bedrijf. Ze werd de spil van het bedrijf. Van alles was ze op de hoogte: administratie, bestellingen van de bedrijfsmachines. "Ik was degene die toestemming moest geven aan mijn broers als er iets aangeschaft moest worden", zei ze altijd met een brede glimlach.

Lies heeft veel cursussen gedaan om tenslotte een goede boekhouder, verzekeringsagent te worden. Graag had ze verder willen studeren maar omdat de betreffende eindexamens in de Beurs van Berlage te Amsterdam werden afgenomen en daar geen vrouwen werden toegelaten heeft ze dit, tot haar grote spijt, niet kunnen doen.

Lies wist ongelooflijk veel van Santpoort en vooral ook van onze kerk. Op onze site kunt u lezen hoe betrokken het aannemersbedrijf Ruijgvoorn was bij o.a. het plaatsen van de staties. Lies vertelde dat ze op haar knieën heeft gelegen om daarbij te helpen. Vanaf haar 12de tot aan haar dood was ze vrijwilliger bij de

parochie. Ze ging elke maand bij de mensen langs om geld op te halen voor de voltooiing van de kerk. Ze heeft samen met To Vermolen de parochianen in een digitale ledenadministratie gezet. Later heeft ze met Henk Wigchert "Kerkenhulp" ingericht en daarna Navision. Ze was hierin heel nauwkeurig. Ze heeft voor al haar vrijwilligerswerk de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Ook was ze bestuurslid van de KBO. Ze organiseerde samen met Aad van Veen fietstochten. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor het missiewerk in het Dekenaat (MOV) als vertegenwoordiger van onze kerk. Ze was lid van onze Parochiële Advies Raad. Toen ik haar met José Rustemeijer in het ziekenhuis bezocht om "de ziekenzegen" te geven zei José: "Lieve Lies jij bent altijd trouw aan jezelf gebleven en hebt je nooit anders voorgedaan". En zo is het! Lies heeft haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap gesteld. Binnenkort zullen wij in onze kerk een herdenkingsviering houden. De datum en tijdstip zullen tijdens de vieringen van de Franciscus Parochie i.o. worden doorgegeven.

Corrie Slenders - Grooteman

* 27 mei 1945

† 15 december 2023

Mevrouw Corrie Slenders is overleden. Enkele jaren daarvoor overleed haar man Gerard in Overspaarne. Slenders Wasserij Stomerij in Santpoort-Noord is een begrip en zij waren trouwe parochianen met een warm hart voor het voortbestaan van de Naaldkerk, samen met hun dochters Annemiek en Nicole. Corrie hield van mensen om zich heen, familie en vriendenkringen waren erg belangrijk. Zij hield van kaarten en was trouw aan haar vriendinnen. Mevrouw Slenders en Mevrouw Kors woonden jarenlang naast elkaar op de Rijksweg. Zondagmorgen reden zij gezamenlijk naar de kerk en veelal door de weeks in de namiddag

ontmoetten zij elkaar in huis. Tijdens de herdenking van Corrie in Sterrenheuvel vertelde een spreekster hoe belangrijke vriendschappen kunnen ontstaan in Zorg- of Verpleeghuizen. Na het overlijden van haar man is Corrie ook vrijwilligster gebleven in het Overspaarne. Wij missen Corrie vooral op donderdagmorgen, want ondanks het slechte lopen, kwam zij door weer en wind elke week naar de Parochiezaal in de Naaldkerk. Zelf lopen en niet laten ophalen. Wij missen haar nog steeds daar!!! Wij zullen haar daarom ook blijven herinneren en benoemen.

vervolg "in memoria" >>>>>

Henk Wigchert

*19 november 1944

† 3 januari 2024

Henk Wigchert is op vrijdag 8 januari begraven op de Begraafplaats Duinhof, alwaar wij in de aula stil hebben gestaan bij het leven van Henk. Henk is een zoon van de familie Wigchert die bekend is in Santpoort en omstreken.

Een carrière gestart als postbode en geëindigd als een zeer begenadigd accountant. En daar hebben bedrijven en parochiegemeenschappen heel veel ondersteuning van gekregen. De Naaldkerk zal zijn adviezen/wijsheden erg missen.

Zijn vrouw Nea, zich gesteund voelend in de herinneringen van dochters, partners en kleinkinderen door de woorden en de foto's die

gepresenteerd werden, gaven ons inzicht in het leven van Opa Henk en Oma Nea.

De herinneringen die uitgesproken werden door zijn eigen gezin geven ons het beeld van Henk en Nea met oneindig veel liefde.

Henk zijn tuin was zijn grote hobby en iedereen die langs zijn huis liep zal zeker geroken hebben aan de mooie rozen in de voortuin, zijn achtertuin, het hof van Eden!!! Rozen die wij bij Henk hebben achtergelaten zullen wij blijven herinneren aan Henk. Onze gedachten zijn bij Nea, kinderen en kleinkinderen, zij zullen Henk (Opa) erg missen..... maar rozen zullen eeuwig bloeien!!!

Anna Christina de Ruig - Willemse

* 29 september 1933

† 29 december 2023

An zag het levenslicht als oudste dochter en tweede kind in het gezin Willemse met elf kinderen. Van jongs af aan heeft ze daardoor de zorgzaamheid voor mensen om zich heen sterk ontwikkeld. Dit bleef altijd kenmerkend voor haar. In de oorlogsperiode heeft An als kind een heel angstig moment gekend, namelijk toen bij een doorzoeking het risico groot was dat haar verstopte vader zou worden opgepakt. Het liep goed af. De liefde van haar leven werd Martien de Ruig. In 1960 trouwden ze. Hij was werkzaam bij Uitgeverij Spaarnestad, het latere VNU, waar hij verantwoordelijk werd voor de automatisering en later de financiële afdeling aanstuurde. Tevens was hij penningmeester van de Naaldkerk. Er werden vier zonen geboren, Roland, Arno, Timo en Edward. Toen ze nog klein waren besloten de jonge ouders van Bennebroek naar Santpoort te verhuizen om hun gezin de ruimte te kunnen bieden die nodig was.

Alle vier de jongens waren misdienaar bij pastoor Wüst in de OLVAB. In plaats van een

tweede auto werd gekozen voor een piano in huis. Alle keuzes werden ingegeven door wat voor de broers het beste was. Later werd An de moeder en oma met het grote hart voor haar schoondochters, haar kleinkinderen en voor mensen die ze nabij was met hulp en ondersteuning. In 2007 werd het voor haar anders, toen haar Martien heenging, maar An bleef dezelfde. Zij was niet iemand die opgaf. Zoveel waardevols mocht dan ook nog gedeeld worden in de jaren die volgden.

In een stemmige rouwplechtigheid met in haar geest gekozen muziekstukken namen we in haar kerk afscheid van deze bescheiden, liefdevolle en mooie vrouw, waarin de woorden van haar gezin, met name ook de kleinkinderen, uitdrukten hoeveel zij betekend heeft voor allemaal.

Lieve An, wees nu thuis in het Beloofde Land achter de grenzen van tijd en eeuwigheid, bij Moeder Maria, de Goede God en herenigd met uw dierbare echtgenoot. Rust zacht. Uw nagedachtenis blijft in ere.

Naaldkerk

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel: 023-537 87 31

www.olvab.nl
naaldkerk@parochiefranciscus.net

NL 50 INGB 0000 2675 19
NL 63 RABO 0145 8024 34
t.n.v. RK Parochie Santpoort

maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:00 uur

Locatieteam:

Nanda Ramakers
Han Schoen
Ria Kruisman

Kopij voor deze pagina's naar: heetvandenaald@olvab.nl

Parochiegemeenschap IJmuiden

vierend in de Ichthusburcht



Zestien appartementen op plek Pieterkerk

Er is nu een concreet plan voor de Pieterkerk. De ontwikkelaar hoopt eind dit jaar te beginnen. Er hebben zich al 450 belangstellenden ingeschreven. Er is gekeken om de kerk te verbouwen, maar sloop is toch het beste. De vergunningen zijn verleend, er is alleen nog

bezwaar van enkele burens. Anders waren ze al aan de slag gegaan. Na de sloop van de kerk, wordt het gat tussen de twee blokken met appartementen opgevuld met nieuwbouw. Boven de entree van het complex komt de naam 'De Pieter' te staan.

Paulus Jacobus Lagerberg

*28-01-1935

†14-11-2023

Paul was een gelovig mens, van huis uit meegekregen. Al jong is hij misdienaar geworden. Paul heeft zich enorm ingezet voor de parochie. Hij zorgde voor de lectorenlijst en oefende met de lectoren.

Bij de Tanzaniemarkt hielp hij met alles klaarzetten en twee dagen lang was Paul degene die het rad van avontuur bediende. Hij deed dat met veel verve.

Ons parochieblad werd met hulp van Paul en zijn vrouw Riet gevouwen en ingelegd. Samen maakte ze de stapels voor de bezorgers.

Maar ook zelf ging hij het blad bezorgen. Samen hebben ze meerdere reizen, als vrijwilliger, naar Lourdes gemaakt.

Ruim 25 jaar was Paul koster. Niet alleen bij de weekenddiensten, maar ook bij huwelijken en uitvaarten. Hij had daar een heel boekwerk van gemaakt, wat er allemaal moest gebeuren voor de viering. En dat was niet alleen voor hemzelf,

maar voor als hij eens zou uitvallen.

Voor vele klusjes was Paul bereikbaar, lamp verwisselen, de kachel die het niet doet, hij stond altijd klaar. Je deed nimmer vergeefs beroep op hem.

Meerdere malen heeft Paul aangegeven dat hij ging stoppen met het kosterwerk. Het werd hem teveel, we hadden vervanging voor hem, maar hij kon zijn levenswerk niet loslaten.

Tot aan de sluiting van de kerk heeft hij de nieuwe koster geholpen.

In 2016 heeft de toenmalige beheercommissie van de Pieterkerk hem voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding.

In 2017 heeft Paul uit handen van de burgermeester deze onderscheiding gekregen en werd hij lid in de orde van Oranje Nassau. Dit was zeer verdiend en wij zijn hem dan ook veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor onze parochiegemeenschap.

Ichthusburcht
Fahrenheitstraat 37
1973 RJ IJmuiden

Parochiesecretariaat tel: 023-583 57 85 of het locatieteam 06-234 70 580

NL 62 RABO 0383 6790 44

t.n.v. parochiegemeenschap IJmuiden

locatieteam:

Els de Leeuw
Marcia Neve
Jan Mulders

Hongerdoek 2024 *Wat is ons heilig?*



De hongerdoek is gemaakt door kunstenaar Emeka Udemba en vertelt over de schoonheid van onze blauwe planeet, maar ook over zijn verwoesting.

Wat is ons heilig is een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. Nieuws, informatie, feiten en vervalsingen - laag voor laag scheurt en lijmt de kunstenaar deze fragmenten en componeert daaruit iets nieuws. Van een afstand schittert de aarde op de hongerdoek als een juweel in turkoois groen en blauw. In de warmrode omgeving strekken vier armen zich uit. Hun handen raken samen liefdevol de wereldbol, maar geven haar ook speelruimte. Een verscheurde, gewonde en breekbare wereld. Wordt ze nog steeds vastgehouden of is ze vrijgemaakt? Is ze in beweging? Zal ze kantelen, zoals ons klimaat aan het kantelen is?

Hoe kunnen wij een bijdrage leveren zodat onze wereld intact blijft en wij het heilige van de Schepping behouden? We hebben mensen nodig die verandering willen.

Daarom is de hongerdoek, in het kader van de Vastenactie, een oproep tot persoonlijke betrokkenheid, een uitnodiging om deel te nemen aan nieuwe "Scheppingsverhalen". Zolang er zulke initiatieven en moedige bewegingen zijn, zal het verlangen naar een nieuw, rechtvaardig gezicht van de aarde blijven leven.

Het ligt in onze handen!