

R.K. H. Franciscusparochie i.o. | Haarlem-Noord\Velsen ten zuiden van het kanaal

Franciscus

MAGAZINE

Kerst
2023



Jaargang 8 | nummer 4 | 3 december tot 28 januari 2024



Kom óók langs voor
uw pasfoto's!

Specialisten in Oogzorg

Vakopticiën voor het aanmeten van Varilux glazen en contactlenzen.

Paul Luyf Optiek
Rijksstraatweg 14
2022 DA Haarlem
023 525 35 30
info@paulluyfoptiek.nl
www.paulluyfoptiek.nl

**(Parochianen krijgen
10% korting op bril
en contactlenzen)**

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek
Klein België • Meerhoeve
Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos
Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

**Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.**

Sint Jacob
» Hart voor zorg

Franciscus magazine

Contactblad van de Franciscus parochie i.o.
Verschijnt 8 keer per jaar.
Oplage: 3500 stuks.

Redactie:

Marjan Frielink, Lia Stet, Loes van Galen,
Marcia Neve, Richard Eijkelboom.

Kopijadres:

fmredactie@parochiefranciscus.net

Volgend nummer Franciscus magazine:

Inleveren kopij voor: zaterdag 6 januari 2024
Verspreidingsdatum: vanaf 24 januari
Verschijningsperiode: 28 jan. tot 25 mrt.

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of niet te plaatsen.

Wilt u dit blad niet (meer) ontvangen?
Geef het door aan het parochie secretariaat.

Parochiesecretariaat: 023 - 583 57 85
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net
Bezoekadres:

Frans Netscherlaan 12

2071 AZ Santpoort-Noord

Open: ma t/m vr: 9:30 - 12:00 uur

Het adres voor:

- reserveren van een ruimte

- doorgeven verhuizing

- opgeven misintentie; kosten 11 euro

op rek: NL 84 INGB 0007 2419 83

t.n.v. Franciscus parochie.

Ook voor donaties

Parochiebestuur Franciscusparochie i.o.

Pastoor Floris Bunschoten: voorzitter
Henk van der Weide: vicevoorzitter en kerkmuziek
Carin Hassing: secretaris
Fred Letschert: penningmeester
Wim Huiberts: gebouwen
Vacature: kinderen, jongeren en AVG
Vacature: communicatie
John van den Berg: algemeen lid
Dirk Schoon: financieel advies

hweide@parochiefranciscus.net
CHassing@parochiefranciscus.net

Bezoek onze website!
www.parochiefranciscus.net

Inhoud

9 In gesprek met ...

Vincent: "Geloven is het
fundament van mijn bestaan"



15 Overzicht vieringen Kerst + Oud en Nieuw

Vieringen (Kerst en Kerst) en Oud en Nieuw			
Kerstavonds (18 december)			
18:00 uur	Advent	18:00 uur	18:00 uur
19:00 uur	Advent	19:00 uur	19:00 uur
20:00 uur	Advent	20:00 uur	20:00 uur
21:00 uur	Advent	21:00 uur	21:00 uur
22:00 uur	Advent	22:00 uur	22:00 uur
23:00 uur	Advent	23:00 uur	23:00 uur
24:00 uur	Advent	24:00 uur	24:00 uur
25:00 uur	Advent	25:00 uur	25:00 uur
26:00 uur	Advent	26:00 uur	26:00 uur
27:00 uur	Advent	27:00 uur	27:00 uur
28:00 uur	Advent	28:00 uur	28:00 uur
29:00 uur	Advent	29:00 uur	29:00 uur
30:00 uur	Advent	30:00 uur	30:00 uur
31:00 uur	Advent	31:00 uur	31:00 uur
32:00 uur	Advent	32:00 uur	32:00 uur
33:00 uur	Advent	33:00 uur	33:00 uur
34:00 uur	Advent	34:00 uur	34:00 uur
35:00 uur	Advent	35:00 uur	35:00 uur
36:00 uur	Advent	36:00 uur	36:00 uur
37:00 uur	Advent	37:00 uur	37:00 uur
38:00 uur	Advent	38:00 uur	38:00 uur
39:00 uur	Advent	39:00 uur	39:00 uur
40:00 uur	Advent	40:00 uur	40:00 uur
41:00 uur	Advent	41:00 uur	41:00 uur
42:00 uur	Advent	42:00 uur	42:00 uur
43:00 uur	Advent	43:00 uur	43:00 uur
44:00 uur	Advent	44:00 uur	44:00 uur
45:00 uur	Advent	45:00 uur	45:00 uur
46:00 uur	Advent	46:00 uur	46:00 uur
47:00 uur	Advent	47:00 uur	47:00 uur
48:00 uur	Advent	48:00 uur	48:00 uur
49:00 uur	Advent	49:00 uur	49:00 uur
50:00 uur	Advent	50:00 uur	50:00 uur
51:00 uur	Advent	51:00 uur	51:00 uur
52:00 uur	Advent	52:00 uur	52:00 uur
53:00 uur	Advent	53:00 uur	53:00 uur
54:00 uur	Advent	54:00 uur	54:00 uur
55:00 uur	Advent	55:00 uur	55:00 uur
56:00 uur	Advent	56:00 uur	56:00 uur
57:00 uur	Advent	57:00 uur	57:00 uur
58:00 uur	Advent	58:00 uur	58:00 uur
59:00 uur	Advent	59:00 uur	59:00 uur
60:00 uur	Advent	60:00 uur	60:00 uur
61:00 uur	Advent	61:00 uur	61:00 uur
62:00 uur	Advent	62:00 uur	62:00 uur
63:00 uur	Advent	63:00 uur	63:00 uur
64:00 uur	Advent	64:00 uur	64:00 uur
65:00 uur	Advent	65:00 uur	65:00 uur
66:00 uur	Advent	66:00 uur	66:00 uur
67:00 uur	Advent	67:00 uur	67:00 uur
68:00 uur	Advent	68:00 uur	68:00 uur
69:00 uur	Advent	69:00 uur	69:00 uur
70:00 uur	Advent	70:00 uur	70:00 uur
71:00 uur	Advent	71:00 uur	71:00 uur
72:00 uur	Advent	72:00 uur	72:00 uur
73:00 uur	Advent	73:00 uur	73:00 uur
74:00 uur	Advent	74:00 uur	74:00 uur
75:00 uur	Advent	75:00 uur	75:00 uur
76:00 uur	Advent	76:00 uur	76:00 uur
77:00 uur	Advent	77:00 uur	77:00 uur
78:00 uur	Advent	78:00 uur	78:00 uur
79:00 uur	Advent	79:00 uur	79:00 uur
80:00 uur	Advent	80:00 uur	80:00 uur
81:00 uur	Advent	81:00 uur	81:00 uur
82:00 uur	Advent	82:00 uur	82:00 uur
83:00 uur	Advent	83:00 uur	83:00 uur
84:00 uur	Advent	84:00 uur	84:00 uur
85:00 uur	Advent	85:00 uur	85:00 uur
86:00 uur	Advent	86:00 uur	86:00 uur
87:00 uur	Advent	87:00 uur	87:00 uur
88:00 uur	Advent	88:00 uur	88:00 uur
89:00 uur	Advent	89:00 uur	89:00 uur
90:00 uur	Advent	90:00 uur	90:00 uur
91:00 uur	Advent	91:00 uur	91:00 uur
92:00 uur	Advent	92:00 uur	92:00 uur
93:00 uur	Advent	93:00 uur	93:00 uur
94:00 uur	Advent	94:00 uur	94:00 uur
95:00 uur	Advent	95:00 uur	95:00 uur
96:00 uur	Advent	96:00 uur	96:00 uur
97:00 uur	Advent	97:00 uur	97:00 uur
98:00 uur	Advent	98:00 uur	98:00 uur
99:00 uur	Advent	99:00 uur	99:00 uur
100:00 uur	Advent	100:00 uur	100:00 uur

Verder:

- 5 Van jullie pastoor Alphacursus
- 6 Vanuit pastoraal team 24 - uren aanbidding in Bavo kathedraal
- 7 Vanuit het bestuur
- 8 Adventsactie 2023
- 11 Kun je nog zingen, zing dan mee!
- 12 Stichting SchuldHulpMaatjes
- 13 Actie Kerkbalans 2024 Digitale Adventsretraite
- 16 Vieringenoverzicht
- 18 Franciscus Magazinnetje
- 20 Nieuws vanuit de plaatselijke kerken
- 32 Kerstgedicht en Kerstwens

Pastoraal team



Pastoor F.J. Bunschoten
tel: 06 - 411 68 657
fjbunschoten@parochiefranciscus.net



Kapelaan J.H.N. Elferink
tel: 06 - 214 17 369
jhnelferink@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Diaconie



Catechese docent Vincent Borgonjen
tel: 06 - 504 34 719
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Catechese

Pastoraal team:

p/a Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem

tel: 06 - 556 27 670
pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Post- en contactadres voor informatie over:

Doop, Eerste Heilige Communie,
Vormsel, Huwelijk, Ziekenzalving,
Diaconie en Catechese

Nieuwsbrief Franciscus Actueel:

Kopij, maximaal 150 woorden,
aanleveren via:

FranciscusAktueel@parochiefranciscus.net

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

Team Patty Duijn staat voor begeleiding van u en uw naasten bij leven en bij afscheid. Samen staan wij voor een manier van werken die gaat over maximale beleving in het natuurlijk omgaan met de dood. Samen bedienen we families naar tevredenheid omdat we goed zijn in precies dat te doen wat nodig is. Onze kracht ligt in gespreksvoering bij terminale situaties, afscheid van en met kinderen, wij zijn groots in luisteren en het vertalen van wensen van jong en oud. Onze kracht is dat wij focus op het leven houden en er zijn voor u. Team Patty Duijn is een vertrouwde keus bij afscheid omdat afscheid over het leven gaat.

*natasja - evelyne - erica - lisette - charlotte - corien
anita - sabine - anneke - shirley - esther - patty*



www.rouwdoula.nl

Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl ——— www.pattyduijn.nl

Van jullie pastoor



Advents-, Kerst- en Nieuwjaarsgroet

Met de Advent begint ook in onze Franciscusparochies weer een volgend kerkelijk jaar: een splinternieuw begin. En kort daarna: het burgerlijk Nieuwjaar, A.D. 2024. Een jaar dat vrede zal brengen en rust? We staan in de Adventtijd stil bij de komst van God in ons midden. Profeten hadden lang tevoren al voorspeld dat Hij in aantocht was. Toen het dan bijna zover was stuurde God zelfs zijn aartsengel Gabriël naar Nazareth om aan een jonge dochter van Israël het nieuws bekend te maken. 'Jij wordt de Moedermaagd, uit jou zal Gods Zoon geboren worden, de Redder van allen'. Het gevolg weten we, we lezen erover in het Lucas- en Matteüsevangelie.

Ik wens iedereen toe Kerstmis te vieren met deze Redder, met diens Moeder, met de goede Jozef, de engelen en de herders. Want zonder dit gezelschap is het toch niet echt Kerstmis? En natuurlijk met onze Moeder de Kerk die dit goede nieuws steeds weer aan ons meegeeft, samen met de sacramenten die zij uit handen

van de inmiddels opgegroeide Jezus ontving. Iedereen die zich met onze gemeenschap verbonden voelde in dit afgelopen jaar, heb een gezegende Advent, een Zalig Kerstmis, een voorspoedig Nieuwjaar. We komen elkaar zeker weer tegen.

Bijzonder dank ik mensen die door vrijwilligerswerk en allerlei vormen van betrokkenheid, of gebed, onze parochiegemeenschap (en mij) tot steun zijn geweest.

We leven in een tijd waarin het een uitdaging is je innerlijke vrede te bewaren, maar als wij een familie zijn die bestaat uit zussen en broers in Christus kunnen we deze klus klaren en de harten weer voor Onze Lieve Heer innemen. En zingen en bidden in die klassieker 'De Herdertjes' van Joseph Alberdingk Thijm: 'Ach laat ons Uw paden betreden!'

Hartelijke groet van uw
deken F.J. Bunschoten

Alpha-cursus vanaf 16 januari 2024: @home of @online

Al honderden mensen hebben de afgelopen jaren met succes de Alpha-cursus in Haarlem en omgeving afgerond. In september was de laatste cursus met bijna 25 deelnemers van start gegaan! Deelnemers maken op een laagdrempelige manier kennis met het christelijk geloof, en uiteraard ook met elkaar. Iedere avond beginnen we met een gezellige maaltijd. Vervolgens is er voldoende tijd om in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan over het thema van de avond. Omdat de plebanie van de Bavokathedraal niet beschikbaar zal zijn, zullen er deze winter twee varianten van de Alpha aangeboden worden. De volledige Alpha-ervaring zal dit keer plaatsvinden op een verrassende locatie, namelijk bij een aantal vrijwilligers thuis in het



centrum van Haarlem. De andere variant zal geheel online zijn en zal dus niet voorafgaan met een gezamenlijke maaltijd. Maar online geeft wel het gemak om thuis vanaf een luie stoel aan te haken!

Vanaf 16 januari, 10 achtereenvolgende dinsdagen vanaf 18:45uur op een locatie in Haarlem Centrum, of online. Aanmelden via <https://rkhaarlem.nl/alpha-cursus/> of mail naar alphacursus@rkhaarlem.nl

Vanuit het pastoraal team

Bijbelavond

Donderdag: 14 december en 18 januari
20:00 uur

Locatie: Parochiezaal Adelbertuskerk
Haarlem-Noord. Ingang:
Rijksstraatweg 28, witte deur

Gezamenlijk gaan wij dieper in op de inhoud van de lezingen van de zondag erop.

Het zijn leuke open gesprekken en je ziet dat ieder zijn eigen gedachten heeft bij de lezingen. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld die je diep kunnen raken. U bent van harte welkom, ook alleen om te luisteren!

Contact: Vincent Borgonjen*



24-uurs aanbidding van het Allerheiligste

vrijdag 8 december 19.00 uur tot

zaterdag 9 december 20.00 uur

Locatie: Sint Bavo Kathedraal
Leidsevaartweg 146
Haarlem

Vanuit de Jongerengroep Franciscus is het idee ontstaan voor een nachtelijke aanbidding. Samen met Haarlem & BOAZ parochie is dit opgepakt en inmiddels geheel uitgewerkt. De 24-uurs aanbidding zal beginnen en eindigen met een heilige Mis om 19:00 uur in de St Bavo Kathedraal.

TienerClub Velsen en LifeTeen (van Haarlem & BOAZ parochie) sluiten aan.

Op vrijdag zal na de H. Mis gelegenheid zijn om het Sacrament van Boete & Verzoening te ontvangen.



Het Allerheiligst Sacrament zal worden uitgesteld in de Mariakapel. Buiten de openingstijden van de Kathedraal (gedurende de gehele nacht) zal de Mariakapel bereikbaar zijn via de speciale zij-ingang aan de Leidsevaart.

Alle parochianen zijn van harte welkom om mee te bidden. Schrijf je in via deze datumprikker zodat er op elk moment mensen zijn en we weten wanneer je er bent!

<https://datumprikker.nl/afspraak/overzicht/f3w22aekpg833hez>



Opgeven kan ook bij Vincent Borgonjen*, tevens voor aanvullende informatie.

*Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Vanuit het bestuur

Terwijl het kerkelijk jaar op zijn eind loopt en de voorbereidingen voor de kerstperiode in volle gang zijn, is er ook op bestuurlijk niveau het nodige te melden.

Recent hebben we onze jaarlijkse parochievergadering gehad, waarbij het voltallige bestuur en het pastoraal team aanwezig waren. Ook veel parochianen hadden de weg naar deze vergadering gevonden.

De avond werd geopend door onze pastoor die zei dat hij blij was met de komst van de aanwezigen. Als parochie zijn we verbonden met elkaar, we horen bij elkaar, maar er zijn nog stappen te zetten.

Hierna kwamen als eerste de financiën aan bod. Deze zijn nog altijd zorgelijk, ondanks de inkomsten uit de verkoop van de Pieterkerk. De vijf parochies tezamen draaien een aanzienlijk verlies.

Bouw en verhuurprojecten zijn absoluut noodzakelijk om als aanvulling op de bestaande inkomsten, een afdoende stevig financieel fundament onder de Franciscusparochie te realiseren

Onze financieel adviseur heeft uitgebreid stil gestaan bij de onderliggende cijfers.

Veel vragen van parochianen konden door hem en de leden van het financiële team worden beantwoord.

Op bouwkundig gebied is er ook het nodige te melden: zo is recent bekend geworden dat de gemeente Velsen akkoord gaat met de plaatsing van de Fatimakapel op de begraafplaats Duinhof. Het is een lastig traject geweest, dat nu toch in een uitvoerende fase lijkt te gaan komen.

Voor huisvesting van vluchtelingen in de pastorie van Driehuis worden momenteel de laatste juridische stappen gezet.

We hopen dat er daarna snel aan de verbouwing van de 1e en 2e verdieping begonnen wordt.

Voor de bouwplannen naast de kerk werden een aantal afbeeldingen getoond van hoe het er uit kan gaan zien. In december is er wederom een informatieavond voor omwonenden over de plannen. Het ligt in de bedoeling om dan tevens de laatste versie van deze plannen op te hangen achterin de Engelmunduskerk, zodat een ieder hier nog eens naar kan kijken.

Ook naar de Mariakerk en de aangrenzende gebouwen wordt gekeken. Het ligt in de bedoeling om begin 2024 een tender uit te doen laten gaan waarop gegadigden zich kunnen inschrijven.

Na de pauze was er uitgebreid gelegenheid om van gedachten te wisselen over de mogelijkheid van een fusie van onze parochies. Het bestuur wilde de parochianen in staat stellen om zich hierover uit te spreken. De noodzaak om tot verdere intensivering en samenvoeging te komen werd algemeen gedeeld. Menig parochiaan gaf aan dat de urgentie voor deze stap toch wel als onvermijdelijk wordt gevoeld. Daarmee is nu het parochiebestuur weer aan zet om dit verder uit te werken.

Onze pastoor sloot de avond af en benoemde, dat het een geïnspireerd samenzijn was. Dit alles zal in 2024 een vervolg krijgen, maar eerst gaan we nu op weg naar het hoogfeest van kerst.



Namens het parochiebestuur,
Henk van der Weide

Adventsactie 2023

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad om naar school te gaan.

Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen, vallen dus niet onder kinderarbeid.



Alle
kinderen
mogen
kind zijn

"Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider."

Hoe kunt u helpen?

U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte in de Adventsperiode of doneren op:

IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag

UITVAARTVERZORGING —SINDS 1878— UITENDAAL

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

023-5324486

In gesprek met....

In deze rubriek spreken we steeds met een parochiaan. Deze keer met Vincent, 47 jaar, woonachtig in Haarlem-Noord. Van beroep: geodataspecialist. Vincent kerkt in de Adelbertuskerk. Hij zingt in het koor Trinity.



Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

Afgelopen zaterdag; ik was bij een conferentie. Daar was aanbiddingsmuziek. Ik heb staan zingen en dansen en toen heb ik echt staan lachen.

Wat betekent geloven voor je?

Geloven is het fundament van mijn bestaan. Geloven geeft mijn leven zin en richting, tevens beschermt het me in deze wereld.

Ik ben niet gelovig opgevoed, maar kwam met het geloof in aanraking via mijn oma en op de basisschool. Met haar ging ik naar de katholieke kerk als we bij haar waren.

9 jaar geleden ben ik echt tot geloof gekomen. Ik was niet gelukkig met mijn leven. Ik heb een kaars opgestoken in de kapel bij de St. Barbara begraafplaats, ben gaan bidden en heb om hulp gevraagd. Na een tijdje kwam hulp op mijn pad en ik heb wonderen meegemaakt. Via de Groenmarktkerk (waar ik ben gedoopt), de Jozefkerk, Shelter (evangelische kerk) ben ik terechtgekomen in de Adelbertuskerk.

Wie of wat inspireert jou?

Ja, Jezus!!! Jezus gaat voor de liefde en dat staat boven de wet. Ik kijk vooral naar wat Jezus doet.

Waar haal je je kracht vandaan op moeilijke momenten?

Door gebed en daardoor contact te zoeken met God. Je krijgt gedachten die enorm troostend, genezend kunnen zijn. Dat geeft mij kracht.

Welk verhaal uit de bijbel spreekt jou aan?

Het verhaal van Jozua; als de eerste verkenners terugkomen als ze het beloofde land hebben gezien en het hebben over reuzen, dan gaat Jozua kijken hoe dat zit. De verhalen uit het Oude Testament komen dichtbij; wij kunnen ons daar ook enigszins in verplaatsen. Jezus is moeilijker om je in te verplaatsen: hij is zonder zonden en Hij is God.

Voel je je verbonden met de geloofsgemeenschap?

Ja, hier in de kerk met het koor Trinity: er ontstaan vriendschappen, je leert elkaar meer kennen, je deelt dingen met elkaar. Buiten het koor zijn er minder contactmomenten met parochianen. Als je contact zoekt, ontstaan er vaak hele leuke gesprekken. Je moet wel zelf die stap zetten.

Ik ervaar ook verbondenheid met het pastoraal team.

"Dat God nog steeds wonderen doet; dat is de kern van mijn geloof"



Duineveld Transport B.V. Wagenmakerstraat 41 1991 JB Velsersbroek T: +31(0)235378203

Wilt u ook in het Franciscus Magazine adverteren?

Informeer naar de mogelijkheden:

John van den Berg
e-mail: s.johnvandenberglive.nl

Bouwbedrijf A.Th. van Bruggen

SINDS 1978

Verbouw en renovatie, monumentenwerk,
onderhoud, dakopbouw, aanbouw en bijzondere
werkzaamheden

Oosterstraat 1C/B | Telefoon 023 539 02 70
2022 CT Haarlem | Mobiel 06 534 212 74
www.vanbruggenbouwbedrijf.nl | bouwbedrijfvanbruggen@kpnmail.nl



Bloemsierkunst Bloemberg

Galle Promenade 36
1991 PR Velsersbroek
Tel: 023-5386427



Kwalitatief uitstekend onderwijs op katholieke
grondslag voor kansarme jeugd in India.
Onderwijs, sleutel voor hun toekomst.

Collegegeld kost/inwoning van 1 student €40,-
per maand. **Kijk op: www.ststart.nl help mee!**
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

IBAN Rekening: NL22 ABNA 0477 6873 34
St.Thomas Stichting Driehuis
ANBI fiscaal nr: 813846481
Pastoor dr. George Paimpillil, secretaris
Driehuizerkerkweg 113A, 1985 HB Driehuis
Tel. 06 50 81 38 62

Slenders



wasserij • stomerij
Santpoort-Noord & Heemstede
www.slen.nl - 023 53 77 611

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Maak kennis met: de koren uit de Franciscusparochie i.o.

Deze keer: Het liturgisch koor uit Driehuis

Oprichting koor

Het koor werd in 1982 opgericht door het echtpaar Maréchal. Later zouden zij het dirigeerstokje doorgeven aan Hinke Hillege, die een groot aantal jaren voor het koor stond. Het gemis was enorm na haar vrij plotseling overlijden in februari 2019.

Diverse dirigenten

Na het wegvallen van Hinke werden we enorm gesteund door diverse dirigenten, die het koor begeleiden tot een vaste dirigent gevonden zou zijn. Maar corona gooide roet in het eten. Pas toen we weer mochten gaan repeteren en zingen in de kerk konden we onze zoektocht hervatten. We vonden een fijne, hartelijke en muzikale dirigent in de persoon van Harm Huson. Harm heeft meerdere koren en was beschikbaar twee keer in de maand op dinsdagavond. Bij de grote feestdagen zetten we op enkele woensdagavonden ook dirigent Eric Jan Eradus in.

Nieuwe organist

Wegens het slechter worden van zijn ogen moest Joop zijn taak als organist neerleggen. In Elena Roce vonden we een geweldige opvolger.

Repertoire

Onze koormappen zijn rijk gevuld met meer dan 400 o.a. engels-, Duits- en Nederlands-talige muziekstukken. Onlangs studeerden we de Bernardusmis in van Herman Strategier.

Koorsamenstelling

Door corona, het wisselen van kooravond, het wegvallen van koorzangers door ziekte en overlijden is het koor meer dan gehalveerd. Het bestaat nu uit 19 zangers (9 sopranen, 5 alten, 2 bassen en 3 tenoren)

Nevenactiviteiten

Een wijnavond, een uitgaansdag en een kersttentatie staan jaarlijks op de kalender. Wie ziek is kan regelmatig op post rekenen. Wie wat te vieren heeft eveneens.



Stichting SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland

De schuldenproblematiek in Nederland is fors en verergert. In onze omgeving (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort) gaat het om maar liefst 18.000 gezinnen.

Mensen met geldzorgen zoeken uit schaamte (te) laat hulp, waardoor de problemen nog groter kunnen worden, wat kan leiden tot bijvoorbeeld stress, eenzaamheid, depressie en relatieproblemen. Het vroegtijdig inschakelen van hulp is daarom essentieel.

Stichting SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en te helpen. De stichting helpt gezinnen met schulden om zelf weer grip te krijgen op de geldzaken. De vrijwilligers / maatjes zijn opgeleid en komen bij de mensen thuis en werken samen met andere (professionele) hulpverleners.

De organisatie is een vrijwilligersorganisatie (alle vrijwilligers verrichten hun werk onbezoldigd),

maar heeft wel financiële middelen nodig voor de campagnes om mensen te informeren, de opleiding voor de maatjes en de administratieve en technische ondersteuning door de landelijke stichting SchuldHulpMaatje.

De bijdrage vanuit de gemeente Haarlem is ontoereikend, daarom heeft de organisatie donaties nodig van particulieren, kerken, fondsen en stichtingen.

Tijdens de diaconale zondag in november is er een deurcollecte geweest, waarvan de opbrengst gedoneerd is aan Schuldhulpmaatje Zuid-Kennemerland.

Mocht u meer informatie willen over deze organisatie, dan kan dit via <https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/haarlem/>

Heeft u de collecte gemist, of wilt u extra overmaken, dan kan dit op bankrekeningnummer NL94RABO0376831626

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

*Alweer 24 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..*

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451



*Afscheid nemen is niet loslaten
maar anders vasthouden.....*



Actie Kerkbalans 2024

Al 50 jaar wordt door de gezamenlijke kerken in januari de Actie Kerkbalans georganiseerd.

Komend jaar van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024.

Ook voor de H. Franciscusparochie i.o. is deze actie van groot belang. De kerk in Nederland ontvangt geen overheidssubsidie. De kerk is daarom voor al haar financiën afhankelijk van parochianen zoals u.

'Je kerk'- een plek van rust of om anderen te ontmoeten. Een plek om te vieren, even na te denken of te bidden. Voor iedereen heeft de

kerk een eigen betekenis. Hopelijk ontmoeten we elkaar weer.

Namens het pastoraat en de vrijwilligers hopen wij dat u de parochie met een gift wilt ondersteunen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van uw 'plaatselijke' kerk. Ook kunt u het geld overmaken naar de H. Franciscusparochie i.o.

De rekeningnummers staan hieronder vermeld. Namens het parochiebestuur,

Dirk Schoon

Financieel adviseur

Adelbertus: NL59 INGB 0000 291801
Mariakerk: NL78 INGB 0000 098041
Engelmundus: NL12 RABO 0107 181347
Ijmuiden: NL62 RABO 0383 679044
OLVAB: NL63 RABO 0145 802434

H. Franciscus: NL84 INGB 0007 241983



Digitale retraite in de Advent

Zondag 3 december begint de Adventsretraite. In de digitale retraites staan korte Bijbelteksten centraal. Het gaat niet over bijbelstudie, maar over bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het Woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. De vragen die in de gebedsmaal bij de bijbelteksten worden gesteld, helpen hierbij.

Als deelnemer van de digitale retraite ontvang je dagelijks een gebedsmaal.

Je bepaalt zelf hoeveel tijd je eraan wilt besteden.

Deelname aan de digitale retraite is gratis.

Tijdens de digitale retraite worden op verschillende plekken deelgroepen aangeboden waarin je met andere deelnemers ervaringen kunt delen.

Deze digitale retraites zijn geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Deze spiritualiteit helpt je God te zoeken en te vinden in alle dingen.

Aanmelden voor deze digitale retraite kan via: ignatiaansbidden.org

Hier vind je ook meer info over de retraite, de deelgroepen en de ignatiaanse spiritualiteit.



Rooms-Katholieke begraafplaats St. Jozef



De Rooms-Katholieke begraafplaats St. Jozef aan de Vergierdeweg 456 is landelijk gelegen tussen de weilanden en de Slaperdijkweg. De begraafplaats heeft een ingetogen en strakke indeling.

De Kapel uit 1959 is gebouwd in de stijl van de Bossche School, kenmerkend zijn de hoge ramen, het boogvormig voorportaal met zuilenrij en het gebruik van materialen als beton, baksteen en hout. Van binnen is de ruimte licht, sfeervol en intiem.

Op St. Jozef zijn verschillende manieren van begraven mogelijk: eigen graven, algemene graven en kindergraven. Ook is er een relatief nieuwe vorm van bijzeten mogelijk, bovengronds begraven. In Zuid-Europese landen een veel voorkomende vorm. Verder beschikt deze begraafplaats over een mooi aangelegde urnentuin en een verstrooiveld.

Begraafplaats St. Jozef is dagelijks geopend van 10:00 tot 18:00 uur

ook met Kerstmis en op oud- en nieuwjaarsdag.

De kapel is iedere 1e en 3e zaterdag van de maand geopend van 11:00 uur tot 14:00 uur, iedereen is welkom om in alle rust een kaarsje aansteken of voor een kopje koffie of een luisterend oor.



Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de administratie van de begraafplaatsen.

023-539 0911 | begraafplaatsen@haarlem.nl | www.hierna Haarlem.nl

Vieringen tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zondag 24 december Kerstavond	18:00 uur	Kinderkerst Werkgroep	Koor: Er was eens...
	21:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar	Cantorij + Trinity
Maandag 25 december Eerste Kerstdag	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Organist + fluitist
Zondag 31 december Oudjaar	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Cantorij
Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij

St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 24 december Kerstavond	19:00 uur	Kinderkerst Werkgroep	Kinderpr.koor Velsen
	21:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Liturgisch koor
Maandag 25 december Eerste Kerstdag	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	
Zondag 31 december Oudjaar	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	

Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Zondag 24 december Kerstavond	21:00 uur	Woord- en communieviering André Weijers	Naaldkoor
Maandag 25 december Eerste Kerstdag	14:30 uur	Levende Kerststal / Kindje wiegen	
Zondag 31 december Oudjaar	10:30 uur	Meditatieve viering Werkgroep	

Parochiegemeenschap IJmuiden

*Vierend in de Ichtusburcht
Fahrenheitstraat 37*

Zondag 24 december	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Familiekoor
--------------------	-----------	---	-------------

Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zondag 3 december 1ste Advent	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Trinity <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 10 december 2de Advent	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 17 december 3de Advent	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Carin Hassing	Cantorij <i>Kinderwoorddienst</i>

Voor de vieringen tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw: zie pagina 15

Zaterdag 6 januari	19:00 uur	Taizéviering Anita Osinga	Cantorij + Trinity
Zondag 7 januari Driekoningen	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Cantorij <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 14 januari	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Zondag 21 januari	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Anita Osinga en Carin Hassing	Cantorij
Zondag 28 januari	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij
ELKE WOENSDAG	10:00 uur	Eucharistieviering	

Mariakerk *Rijksstraatweg 355 Haarlem-Noord (vierend in de kapel in het parochiecentrum)*

OP VRIJDAG 8 en 22 december en 5 en 19 januari	10:00 uur	Eucharistieviering
OP VRIJDAG 29 december en 26 januari	10:00 uur	Woord- en gebedsviering

Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 3 december 1ste Advent	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 10 december 2de Advent	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Nars Beemster	Liturgisch koor
Zondag 17 december 3de Advent	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>

Voor de vieringen tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw: zie pagina 15

Zondag 7 januari Driekoningen	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 14 januari	10:30 uur	Eucharistieviering	
Zondag 21 januari	10:30 uur	Oecumenische viering	Oecumenisch koor
Zondag 28 januari	10:30 uur	Woord- en gebedsviering	
ELKE VRIJDAG	10:00 uur	Eucharistieviering	

Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Voor de vieringen tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw: zie pagina 15

Zondag 14 januari	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Werkgroep	Naaldkoor
OP DONDERDAG 14 + 28 december en 11 + 25 januari	10:00 uur	Eucharistieviering	

Parochiegemeenschap IJmuiden

*Vierend in de Ichthusburcht
Fahrenheitstraat 37*

Voor de vieringen tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw: zie pagina 15

Zondag 28 januari	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Gerard Steentjes	Familiekoor
OP DINSDAG 5 + 19 december en 2 + 16 januari	10:00 uur	Eucharistieviering	

FRANCISCUS MAGAZINNETJE

voor kinderen, jongeren en hun ouders



ADVENT IN DE ADELBERTUSKERK

Kinderwoorddiensten 10:00 uur

Zondag 3 december start het Adventsproject. Drie zondagen is er kinderwoorddienst voor peuters, kleuters, kinderen, tieners.

Advent- en jamverkoop

Na de viering van 3 december zijn er adventskaarsen te koop, (zelfmaak-) adventskalenders en kerst(boom)versieringen. En er nog potjes jam te koop 'uit de keuken van Franciscus'.



ADVENT IN DE ENGELMUNDUSKERK

Familieviering 17 december 10:30 uur

De naam van deze derde zondag van de Advent is: 'Gaudete' oftewel 'Verheugt u!'. Laten we ons verheugen op de komst van de Heer. God is nabij. De derde kaars van de adventskrans wordt aangestoken, het is bijna Kerstmis!

KERSTVIERINGEN VOOR GEZINEN



Kinderkerstfeest in de Adelbertuskerk: "Licht in de donkere nacht". Speciaal voor jongere kinderen. Het Kerstverhaal wordt verteld en door kinderen nagespeeld. Samen met het Projectkoor "Er was eens..." gaan we kerstliedjes zingen. Dit Kinderkerstfeest duurt ruim een half uur. Kerk open om 17:30 uur



Kinderkerst in de Engelmunduskerk. "Volg die ster!", het Kerstverhaal met kids. Ben je er ook bij? Kom verkleed als engel, schaap of herder! Mocht dat niet lukken: wij hebben een aantal kostuums beschikbaar. Wees dan wel op tijd aanwezig voor het omkleden!



Op Eerste kerstdag: Levende Kerststal / Kindje wiegen in de Naaldkerk. Geef je op! We willen het kerstverhaal weer tot leven brengen en hebben een Maria, Jozef, kindje Jezus, Gabriël, drie Koningen, engelen en herders nodig tot ± 12 jaar. Ook zingen we de traditionele kerstliederen die begeleid worden door Catharina v/d Klip en Cilia Schoen vertelt het kerstverhaal.

We oefenen op maandag 18 december om 16:00 uur in de Naaldkerk. Ingang Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord. Dan kunnen we ons voorbereiden en er een mooi kerstverhaal van maken. Opgeven kan bij: naaldkerk@parochiefranciscus.net of: Vera v. Hamburg tel: 06 - 234 96 560 vera.vanhamburg@gmail.com



KINDERWOORDDIENST 7 JANUARI

Adelbertuskerk 10:00 uur
Driekoningen

Vandaag gaat het over: "Bijzonder bezoek".
In het evangelie horen we hoe drie wijze mannen kostbare geschenken aan Jezus komen brengen. Wat kunnen wij geven aan Jezus?



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

In de H. Franciscusparochie i.o. zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het Eerste Communieproject 2024; voor kinderen van groep vier of hoger. Voor de ouders is er een:

informatieavond
op maandag 8 januari 20:00 uur
in de ontmoetingsruimte van
de Adelbertuskerk, Haarlem-Noord



Op deze avond willen wij u graag informeren over het Eerste Communieproject en hoe wij dit vorm gaan geven. Er is gelegenheid tot vragen stellen en u kunt uw kind meteen aanmelden. De informatieavond is voor de hele Franciscusparochie. De voorbereidingen voor de kinderen zijn in twee groepen: een groep in Haarlem-Noord en een groep in Velsen.

De Eerste Heilige Communievieringen zijn op zondag 2 juni 2024 in de Adelbertuskerk en op zondag 16 juni 2024 in de Engelmunduskerk.

KINDERCLUB VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Woensdagen: 6 december + 10 januari
Tijd: 16:00 - 17:15 uur
Leeftijd: 7 - 10 jaar

Op woensdag 6 december, de eigenlijke gedenkdag van de heilige Nicolaas, blikken we natuurlijk terug op het Sinterklaasfeest. Misschien heeft de goedheiligman nog wel een presentje achtergelaten... Verder is Advent net begonnen. Wat is advent? Voor info: *

KINDERPROJECTKOOR VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Maandagen: 4, 11 en 18 december
Tijd: 16:30 - 17:15 uur

Samen zingen maakt blij, het is gezond en ook ontzettend leuk. We gaan samen liedjes zingen voor Kerstmis, onder andere voor de Kinderkerstviering op 24 december om 19:00 uur. Aanmelden en info bij: Anja van der Ploeg (koorleider): 06-174 09 516 of anjavanderploeg@12move.nl of bij Vincent Borgonjen*

TIENERCLUB-VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Vrijdag 9 december: 17:30 - 20:30 uur
Vrijdag 19 januari: 16:15 - 17:30 uur
Leeftijd: 11 - 13 jaar

Vrijdag 9 december gaan we met de TienerClub naar de St Bavo Kathedraal om de aftrap mee te maken van de 24-uurs aanbidding (zie pagina 6). We gaan eerst samen eten, waarbij we ook iets meer te horen krijgen wat aanbidding is. De H.Mis is om 19:00 uur in de St Bavo Kathedraal en vervolgens zal de aanbidding beginnen. Ouders zijn van harte welkom om mee te gaan. We zullen met de tieners circa het eerste half uur meedoen met de aanbidding. Tieners mogen uiteraard samen met hun ouders langer blijven, mochten ze dat willen. Graag van tevoren opgeven i.v.m. het eten. Voor info en opgave: *

JONGERENGROEP FRANCISCUS 14 t/m 16 jaar

Nachtelijke aanbidding
Vrijdag 8 december van 19:00 uur tot
zaterdag 9 december 20:00 uur

Vanuit de jongerengroep is het idee ontstaan voor een nachtelijke aanbidding. Na de gezellige kennismaking op het strand van Bloemendaal en de succesvolle en inspirerende Katholieke Jongerendag in Veenendaal komen we in stilte samen bij het Allerheiligste. Een moment van bezinning en gebed.

Zie verder '24-uurs aanbidding' op pagina 6.

* Vincent Borgonjen: 06 - 504 34 719 of vjmborgonjen@parochiefranciscus.net



Adelbertuskerk



ADELBERTUS 100+ Programma festiviteiten

Zondag 10 december

15:00 uur: Laatste deel festiviteiten Adelbertus 100+

- 1. Kerst Sing – in**
door Trinity en Cantorij
Met een mystery guest!
De toegang is gratis
Na afloop is er kerstbrood, glühwein
en warme chocomelk
- 2. Fototentoonstelling**
Op diverse plekken in de kerk.
Met foto's beschikbaar gesteld door (oud-)
parochianen, uit het kerk-archief en van de
Stichting Historisch Schoten
- 3. Stichting Historisch Schoten**
die meegewerkt heeft aan de
fototentoonstelling, is met een eigen
stand aanwezig
- 4. Adelbertus Brouwers Gilde**
presenteert zijn nieuwste kerstbiertje.
Vanaf 2011 is het Gilde al bezig met het
brouwen van speciale bieren, sinds 2 jaar
met behulp van ketels in de kelders van
de Adelbertuskerk. Elk bier krijgt altijd een
unieke naam met zijn eigen verhaal.
Lees meer over het Brouwers Gilde op:
www.adelbertusbier.nl



Zondag 7 januari 2024, na de viering: Nieuwjaarskoffie



LA FAMILIA CHRISTMAS MAGIC

Stap binnen in een betoverende wereld van Kerstvreugde met La Familia's Christmas kerstconcert op zaterdag 16 december!

De in Nederland, van televisie bekende, zingende buurtgenoten La Familia, geven dit jaar weer een prachtig concert in de Adelbertuskerk op zaterdag 16 december om 19:30 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de QRS code of via hun website:

www.lafamilia.nl/vier-kerst-met-la-familia/

ONTMOETEN / KOFFIE DRINKEN

Grote vergaderzaal, Rijksweg 28

Nog steeds is iedereen elke donderdagochtend tussen 10:00 en 11:30 uur welkom in de grote vergaderzaal van de Adelbertuskerk om elkaar te ontmoeten en onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers erbij weer even bij te praten.

Even aanbellen bij het witte deurtje naast de voormalige pastorie.



R.K. BEGRAAFPLAATS St. BARBARA

Soendaplein 27-29, 2023 TT Haarlem

Op elke 1e donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kapel. De eerstvolgende viering van dit jaar is op 7 december en in het nieuwe jaar op 4 januari.

Bij elkaar komen om iedereen, die in de afgelopen tijd is overleden te gedenken, maar speciaal die bij ons bekend zijn.

Voorganger is pastor Van Oploo.

De viering begint om 9:30 uur.



Adelbertuskerk
Rijksweg 28
2022 DA Haarlem
Tel: 023-526 16 26

www.adelbertusparochie.nl
LTAK@parochiefranciscus.net

NL59 INGB 0000 2918 01 (kerkbijdragefonds)
NL 14 INGB 0000 0854 19 (algemeen)
NL 56 ABNA 0845 9615 78 (algemeen)

Locatieteam:

Robert Rieck,
Marjan van IJsselsteyn
Rob van Brandwijk

Kopij voor deze pagina's naar:
copyonderweg@adelbertusparochie.nl



Mariakerk



HELPEDE HANDEN HELPEN

Giften bankrekening NL 82 INGB 0003 571248 t.n.v. stichting Helpende Handen Helpen te Haarlem. Of in de brievenbus Rijksstraatweg 357 M of in het handje. www.helpendehandenhelpen.net

Beste medehanden,

30 jaar stichting Sitio Agar

Deze keer volledig in het teken van het 30 jarig bestaan van Sitio Agar. Een stichting die Antoon van Noije in 1993 in Brazilië oprichtte, mede met Piet Schoen (missionaris uit de 7 Smarten) en die nu na 30 jaar zijn sporen meer dan verdiend heeft. Mede dankzij de vele Helpende Handen uit Haarlem zijn er prachtige projecten van de grond gekomen.

Antoon van Noije tekent de geschiedenis op:

"In de jaren 90 werd ik gevraagd om te werken voor en met kinderen verstoten vanwege aids. Ziekenhuizen en weeshuizen vol met deze kinderen, slecht verzorgd door de staat. En zo begon het op 12 oktober 1993 met grote financiële hulp van de Montfortanen en vele andere religieuze congregaties. En even later andere stichtingen en organisaties, waarvan de stichting vrienden van Antoon van Noije en HHH extra vermeld mogen worden. Luan was het eerste kind dat bij ons kwam wonen. Hij zou volgens de dokter het eind van het jaar niet halen, zo ziek was hij. Maar in plaats daarvan leefde hij tot z'n 16e jaar.... Maar dat konden we niet van iedereen zeggen. In het eerste jaar overleden er 20 kinderen. Ondanks dat het zwaar was gingen we door om de kinderen een menswaardig bestaan te geven.

Vijf opvanghuizen

De discriminatie werd overwonnen. Lezingen op scholen en kerkgemeenschappen en ook op

bedrijven gaf een betere inkijk op onze kinderen en al vlug werden wij geaccepteerd.

Het werd ongewild groter en groter en nu hebben we 5 opvanghuizen verdeeld over 3 gemeentes. De Nederlandse hulp is van groot belang geweest. Alle woonoorden zijn gefinancierd mede door uw giften, groot of klein. Daar zijn en blijven wij dankbaar voor."

Verscheidene acties voor jubileumgift

In de maand november zijn er acties vanuit onze parochie om met een mooie jubileumgift het werk van Antoon van Noije eens extra te ondersteunen. Mocht u deze acties gemist hebben? Geen nood, via onze bankrekening of gewoon iets in de brievenbus, klein of groot o.v.v. Sitio Agar 30 jr., het komt volledig ten goede aan de stichting van Antoon van Noije. En met dit jubileum feliciteren we hem van harte!

We rekenen weer helemaal op u!! (En nog belangrijker, ook onze missionarissen)

Namens het HHH-team
Jan Koehorst



IN MEMORIAM

HENRI BUTÔT

* 2 februari 1924

† 28 september 2023

Henri heeft de oorlog heel bewust meegemaakt. Samen met zijn oudere broers zat hij in het verzet. Hij meldde zich als vrijwilliger voor militaire dienst in Indonesië. De dingen die hij daar heeft meegemaakt hebben een stempel gedrukt op zijn leven, maar hij heeft er levenslange vriendschappen aan overgehouden. De band met Azië bleef intact door zijn functie als administrateur bij een handelsonderneming in Aziatische producten. Met zijn vrouw Lies kreeg hij vijf kinderen. Henri was handig, knutselde graag, was belezen, schreef gedichten en hield van de natuur. Hij heeft met Lies veel gereisd met de camper en was als vrijwilliger tot het laatst actief voor

de veteranen. Ook na de dood van zijn vrouw hield hij zich goed staande. Henri stond klaar voor iedereen die een beroep op hem deed. Hij was een gelovig man en tot aan de sluiting van de Mariakerk ook een trouwe kerkganger. In de Adelbertuskerk werd bij het uitdragen 'Old Soldiers never die' op trompet gespeeld. Aansluitend is hij op kerkhof St. BAVO weer met zijn vrouw Lies verenigd. Dat Henri mag rusten in vrede.



SINT BAVO KERKHOF – 4

Grafrecht

Het grafrecht of te wel huurrecht heeft betrekking op het huren van een stukje grond op het kerkhof. Een eerste huurtermijn is altijd 20 jaar voor het begraven en eventuele bijzetting. Voor een nis van het columbarium geldt voor plaatsen en bijzetting van asbussen een termijn van 10 jaar. Daarna kan voor een graf of nis het grafrecht telkens met 10 jaar worden verlengd totdat de rechthebbende in overleg met de familie heeft besloten het grafrecht te beëindigen. Opzegging moet altijd schriftelijk plaatsvinden door de rechthebbende aan de kerkhofbeheerder.

Rechthebbende

Een rechthebbende heeft zeggenschap over het graf of de nis. Dat moet een meerderjarig lid van de familie zijn. Hij of zij is de contactpersoon voor het kerkhofbeheer. Meestal is de opdrachtgever voor een begrafenis ook de rechthebbende maar dat hoeft niet.



Leo van Tol

Bloembollen doneren

Heeft u bloembollen voor verfraaiing van het kerkhof? Wij zijn er blij mee!

Maandag- of vrijdagochtend inleveren bij het parochiecentrum.

Kapel Mariakerk

Lingestraat 1
2025 RC Haarlem
Tel: 023-583 57 85

NL78 INGB 0000 0980 41

t.n.v. RK Parochiegemeenschap Schoten

Kerkhofbeheerder R.K. Begraafplaats St. Bavo:

Leo van Tol tel: 06 - 101 50 163

Locatieteam:

Rob Vooges
Wim Huiberts

'De levenskunst van afscheid nemen.'

- Team van vrouwen
- Passende oplossing voor ieder budget of persoonlijke wens
- Uitvaartspreekuur in eigen rouwhuiskamer
- Voorbespreking en kostenoverzicht mogelijk
- Uitvaartdeposito

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Van Lennepaan 76
1985 AH Driehuis
0255 51 74 52
info@alicoeters.nl
www.alicoeters.nl



Uitvaartspreekuur in rouwhuiskamer
iedere 1e donderdag van de maand,
Naaldkerk Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord.

levensexecuteur | testamentadviseur | boedelafwikkelaar

CoSenior

mr. Andrea de Roos
06 1349 6205
info@cosenior.nl
www.cosenior.nl



Maak een afspraak voor een adviesgesprek!

Eerste half uur is kosteloos. Gesprek altijd bij u aan huis.

Ik adviseer u over: levenstestamenten, testamenten, afwikkeling nalatenschappen, schenkingen.

Ik kan voor u optreden als: levensexecuteur, gevolmachtigde, executeur.



Engelmunduskerk

AANBIEDEN MAQUETTE KERKBOERDERIJ

Maandag 30 oktober vond in de RK St. Engelmunduskerk in Driehuis de overhandiging plaats van een maquette van de oude kerkboerderij aan de Driehuizerkerkweg.

Na de reformatie kwamen de katholieken samen in een boerderij, die langzamerhand uitgroeide tot een kerk met pastoorswoning. In 1840 werd het geheel vernieuwd wegens bouwvalligheid. Dat is het gebouw waarvan Dhr. Jan Morren de maquette heeft gemaakt. Hij baseerde zich op verbouwingstekeningen uit dat jaar en op foto's uit de periode 1891-1918. Tot in detail, het klokje in de toren bijvoorbeeld, laat hij ons genieten van een gebouw dat uiteindelijk in 1919 werd gesloopt. Toen was het niet meer in gebruik, omdat al in 1894 een nieuwe kerk in gebruik werd genomen en na voltooiing van de huidige pastorie in 1919 was het gebouw ook



niet meer als pastorie nodig. Vertegenwoordigers van de parochie, het locatie team en de archiefgroep namen onder grote dank de maquette in ontvangst. Deze is achterin de kerk te bewonderen. Omdat de maquette kwetsbaar is, wordt er nog aan een kunststof 'stolp' gewerkt.

Kerk open voor bekijken Kerststal

*Zaterdag 16 december van 14:00-16:00 uur
Zondag 17 december van 12:00-15:00 uur
Van harte welkom!*



PRO DEO

U zult ongetwijfeld de prachtige zang van het vrouwen kleinkoor Pro Deo gemist hebben. Dirigent Joop Heeremans is in afwachting van het oordeel van de oogarts in december. TOI TOI TOI. Zolang heeft hij de vieringen opgeschort.



BOEKEN- EN SNUFFELMARKT ENGELMUNDUSKERK

Boeken, CD's, glaswerk etc. U kunt het allemaal brengen.

Inzamelen: elke 1e zaterdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.

Plaats: rechts naast de kerk. Wilt u meer weten, bel 0255-511091

ZEER GESLAAGDE OKTOBER BOEKEN- EN SNUFFELMARKT

Wat is er weer een mooie markt neergezet door al die nijvere vrijwilligers. Woensdag 4 oktober werden 100 dozen met boeken uitgezocht en op categorie gesorteerd. In de dagen daarna werd de markt door weer andere vrijwilligers opgebouwd.

Op zaterdag 7 oktober werden meer dan 1000 oliebollen door een enthousiaste bakker gebakken. Speelgoed, kerstdecoraties, boeken, platen, serviesgoed en meer, gingen naar blije kopers. Na het scheiden van de markt werd de Paaskaars ook nog verkocht, waardoor de teller netto op €7265 kwam te staan. We genoten na met koffie en thee met een heerlijke tompouce aangeboden door een betrokken echtpaar.

Een hele leuke geste!

Daarna begon het opruimen. Heel veel dank aan al die vrijwilligers, die enthousiast hun schouders eronder hebben gezet.

Dan rest ons nog de uitslag van de waarde van de boodschappenmand. Op de foto Nick Kors in

opperste concentratie. Hij bood €82,50 en was niet te vermurwen door moeder Pauline die €60,- bood. Klasse Nick, want jij zat het dichtste bij de waarde van €82,08!



**VOLGENDE MARKT:
16 EN 17 MAART 2024**



Uitnodiging Kerstsamenkomst



Vrijdag 22 december

Parochiezaal Driehuizerkerkweg

Van 10:30 uur tot 14:00 uur



Programma:

***Koffie/thee met kerstractatie
Kerstverhaal door Engelbert Wigchert
Gezellig samenzijn en samenzang
Lunch met soep en broodjes***

Opgeven voor 10 december bij :

Ioes van Galen: 06-83655305

Ton Joosten 023 5390382

Of achterin de kerk.

***Heeft u vervoer nodig?
Laat het ons weten!***



IN MEMORIAM

PIET ZUURBIER

* 29 januari 1928

† 23 oktober 2023

Piet werd geboren in Egmond Binnen, een klein katholiek dorp. Hij is opgegroeid op boerderij 'Vredestein'. Vrijwel al zijn voorouders waren rooms katholieke veeboeren uit Noord- Holland. Als jonge jongen moest Piet al helpen met melken en het verzorgen van de koeien. Dat was altijd vroeg opstaan. Ook was hij misdienaar bij de abdij van Egmond. Dat was ook vroeg opstaan. Toch was hij liever misdienaar dan melker. Op 2 oktober 1957 trouwde hij voor de kerk met Alie Apeldoorn, die ook geboren en getogen was in Egmond Binnen. Vele jaren was Piet lid van het mannenkoor. Hij hoorde graag Gregoriaanse muziek. In de Engelmunduskerk heeft Piet samen met Alie, op hele hoge steigers gestaan om de muurschilderingen van de Heiligen hoog in het schip van de kerk te restaureren en met

goudverf weer mooi zichtbaar te maken. Ook het Lam Gods, boven het altaar, werd voorzien van een frisse verflaag. Op vakanties had hij altijd aandacht voor historische kerken. Zijn kinderen mopperden weleens: "kerrekie-in-en-kerrekie-uit", maar nu bezoeken ze zelf ook graag oude kerken. Goed voorbeeld doet goed volgen. Piet was erg betrokken bij katholieke maatschappelijke organisaties, waarbij "Stichting Onderdak" een speciale plaats innam. Geloof was voor hem een antwoord op vragen, waar de mens zelf geen antwoord op heeft. We zullen Piet blijven herinneren om zijn rustige karakter, als een creatieve duizendpoot en iemand met grote belangstelling voor alles en iedereen in de wereld. Een voorbeeld voor ons allemaal!

OPBRENGST OEKRAÏNE

Op zondag 5 november bekeken een dertigtal mensen de indrukwekkende film "Where are you Adam?". Een bijzondere leefgemeenschap van monniken op Athos. We maakten kennis met een compleet andere leefwijze. "Wanneer is de volgende film?" werd er na afloop gevraagd. De opbrengst was €330 voor vijf gezinnen in Oekraïne. Veel dank!



VANUIT HET LOCATIETEAM

Het opknappen van de gang van de kerk naar de parochiezaal is zijn tweede fase ingegaan.. Vrijwilligers zijn druk bezig met het verwijderen van de foam en lijmresten, en het egaliseren van de vloer, zodat eind november de nieuwe vloerbedekking gelegd kan worden. De verwarming in de kerk heeft mankementen. Hoe nu verder?

Er is overleg met de dorpsraad Driehuis over de Kerstviering van het dorp Driehuis in de kerk. Verder samen met het bestuur voorbereidende werkzaamheden t.b.v. opvang vluchtelingen in de pastorie.

***Welkom op de Nieuwjaarsreceptie
op zondag 7 januari na de viering***

Engelmunduskerk

Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis
Tel: 0255-514125

www.engelmunduskerkdriehuis.nl

Verhuur parochiezaal: 06-537 27 554
Bezoekgroep: 0255-537225

Locatieteam:

Loes van Galen
Ton Joosten
Anja Zwanenburg

NL 12 RABO 0107 1813 47 voor gezinsbijdragen

NL 39 RABO 0145 8567 98 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Engelmundus Driehuis



Naaldkerk

90ste PINKENWEEKEND NAALDKERK

Zaterdag 14 oktober jl. werd het 90ste Pinkenweekend geopend door Pastoor Floris. De 90-jarige Marie Stoop en de bijna 90-jarige Gré van Waard knipten het lint door en vervolgens stortten de bezoekers zich op de vele boeken in de vrolijk versierde Naaldkerk. Het was gezellig druk. Appels uit de tuin van Anneke Weijers gingen als warme broodjes over de "toonbank". 's Morgens draaide het Rad van Avontuur zijn rondjes en tussendoor klonk de hartverwarmende muziek van zanger Pako. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. En wat was het ontzettend sfeervol in de kerk! Voor de kinderen was het cup cakes versieren een feestje en smullen ervan nog fijner. Omstreeks 13:00 uur startte de goederenveiling met Ria Kruisman als nieuwe veilingmeester. Ze onderging haar vuurdoop heel goed! De loterij was spannend. De winnaar van de hoofdprijs (een arrangement voor twee personen op Landgoed Duin & Kruidberg) was helaas niet aanwezig, maar werd de volgende



dag door fam. Hof uit Santpoort zeer verheugd in ontvangst genomen. Lotnummer 188 (wit) wacht nog op een nieuwe eigenaar, te verkrijgen via tel. 06-305 48 718. De EHBO gaf wederom acte de présence, waarvoor onze hartelijke dank. Zondag 15 oktober was er een prachtige meditatieve viering. 's Middags was er de gezellige klaverjas- en bridgedrive onder deskundige leiding van Loes Duineveld. Het werd een prachtig Pinkenweekend met een fantastische opbrengst van ruim € 12.000 (bruto) dat zal worden besteed aan onderhoud van de Naaldkerk.
Joke van Baekel

ZINGEN VOOR VREDE

Maandag 30 oktober jl. vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in de theaterkerk Anna in Amstelveen! Na een oproep op 23 oktober via facebook van Elly Machtel, de oprichtster van "Zingen in de zon.nl", lukte het haar wonderwel om ruim 320 mensen bij elkaar te verzamelen in deze bijzondere kerk om gezamenlijk "IMAGINE" van John Lennon meerstemmig te zingen. Met een geweldige pianist, Alberto Klein Goldewijk en acht solisten werd het onder de bezielende leiding van Elly een werkelijk prachtige en vredelievende avond. Kippenvel en veel emotie onder de aanwezigen. Zingen verbindt..... Drie studenten van het Grafische Lyceum uit Utrecht hebben alles gefilmd en

maken er een mooi filmpje van. Ook was er iemand aanwezig van "Artsen zonder grenzen" om uitleg te geven over dit geweldige doel, waarvoor men deze avond kon bijdragen! Met zes dames van het Naaldkoor en enkele vrienden van mij waren we erbij. Om nooit te vergeten! Op woensdag 1 november werden 300 mensen uit de Gaza vrijgelaten....toeval? Nee, heel bijzonder!! ZINGEN IS TWEE KEER BIDDEN
Ria Kruisman





**KERSTSTOL-
CONCERT**
17 december
12:00 uur
Inloop vanaf
11:30 uur

KERSTATTENTIE
voor parochianen
van 80+
bezorgd tussen
8 - 23 december

KINDJE WIEGEN
1ste kerstdag
14:30 uur
Zie pagina 18

**MEDITATIEVE
OUDJAARSVIERING**
31 december
10:30 uur
Na afloop koffie
met oliebol

IN DE OLVAB/NAALDKERK

Eerste en derde donderdag om 10:00 uur:
samenkomst/bezinning. Daarna is er koffie.

Elke derde zondag van de maand om 10:30 uur:
meditatieve bijeenkomst in de parochiezaal.

HOFSTEDE VELSERBROEK

Woord- en Gebedsviering in de Hofstede: elke
eerste zondag van de maand om 10:00 uur.

OECUMENISCHE VIERING IN DE DORPSKERK

Zondag 21 januari (week van de Eenheid) om
10:00 uur verzorgd door het Naaldkoor.
Dominee Gilda Polderman gaat dan samen met
Engelbert Wigchert voor.

Op 3 december, eerste zondag van de Advent,
ook in de Dorpskerk om 10:00 uur, zal het
Naaldkoor de viering opluisteren. Het koor zingt
vanaf nu in iedere viering een vredeslied.



IN MEMORIAM

MARJA VISSER OUDEJANS

***29 augustus 1944**

† 20 oktober 2023

Op zaterdag 28 oktober is er afscheid genomen
van Marja Visser, een bekend gezicht in het
dorp Santpoort-Noord, vooral vanwege de
winkel: Vissers Tweewielers. Marja voelde zich
altijd thuis in de Geloofsgemeenschap van
Santpoort Noord/Velserbroek. Haar wens was
om vanuit de Naaldkerk begraven te worden bij
haar jongens, haar zoon Marcel, haar man Jan,
en haar kleinzoon Teun.

Marja was een mensenmens, zij hield van
mensen om haar heen, stond altijd klaar om aan
iedereen een stukje thuis te geven. Zij had
kennis van muziek welke bij alle generaties/
leeftijden hoorden. Marja kon zeer kundig
informatie geven over tweewielers en over
motoren. Vragen stond altijd vrij!!

Haar afscheid in de Naaldkerk is indrukwekkend
geweest waarin haar kinderen, groot en klein,

muziek hadden uitgezocht waar zij de beste
herinneringen blijven houden aan Marja,
moeder, oma, vriendin, kaarter, gezellige
mee-eter, wijze raadgever .

Korinthe 13: De liefde is geduldig en vol
goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon, en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich
niet boos maken en rekt het kwaad niet
aan..... Het was stil tijdens het oplezen van
deze brief van Paulus.

Begeleid door "Bohemian Rhapsody" van Queen,
is Marja uit de kerk gedragen door iedereen die
dicht bij haar stonden en haar muziek zullen
blijven herinneren.

Marja is begraven bij haar Jongens, zoals zij
altijd zei.

Wij blijven hen herinneren.

Naaldkerk

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel: 023-537 87 31

www.olvab.nl
naaldkerk@parochiefranciscus.net

NL 50 INGB 0000 2675 19
NL 63 RABO 0145 8024 34
t.n.v. RK Parochie Santpoort

maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:00 uur

Locatieteam:

Nanda Ramakers
Han Schoen
Ria Kruisman

Kopij voor deze pagina's naar: heetvandenaald@olvab.nl

Ouderen Kerstviering

*Woensdagmiddag 20 december
van 14:00 tot 16:00 uur
in de Ichthusburcht*

*Programma:
Welkom met koffie en Thee
Eucharistieviering
Gezellig samen zijn met een drankje en hapje*

*Graag aanmelden voor 10 december bij:
Els de Leeuw 06-234 70 580
Marcia Neve 06-204 51 341*



In memoriam HENK HAVER

*** 6 februari 1938**

Op 2 oktober 2023, slechts een paar weken na de diagnose alvleesklierkanker, is Henk Haver overleden. Henk woonde zijn hele leven in IJmuiden-Oost, eerst in de Trompstraat en Troelstraweg en na zijn huwelijk met Corrie van Kaam kochten ze een huis in de Cypresenstraat. Samen kregen ze daar vier kinderen, die weer trouwden en kleinkinderen kregen zodat daar afgelopen Kerstmis ruim 20 mensen aan de kerstmaaltijd zaten. Hij werkte onder andere bij Piet Thijssen op de dragline en vrachtwagen in het duin, bij de meetdienst van Rijkswaterstaat en na zijn pensionering in het glas-in-lood atelier "Lichtspel" van dochter José. Samen met Corrie maakte Henk mooie fietstochten. Naar Santiago de Compostella ging de

† 2 oktober 2023

eerste, daarna volgden onder andere Lourdes en Praag, maar ook tochten langs Vrienden op de Fiets in Nederland werden veel gemaakt. Het Forteiland in IJmuiden was één van zijn favoriete plekken. Hij is daar jaren gids geweest bij rondleidingen en is mede-auteur van een drietal boekjes met verhalen van oud-militairen die op het Fort gediend hadden. In de kerk was Henk veel aanwezig als grootste supporter van Corrie die als dirigent van het Familiekoor actief is. In de tijd met het kinderkoor was er voor de kerstvieringen altijd wel een kribbe of stal die in elkaar gezet moest worden. Afgelopen april mochten Henk en Corrie nog in goede gezondheid hun 60-jarig huwelijk vieren met een mooi feest in het Havenmuseum.

Ontmoetingsdag 18 oktober

Het was een drukke van belang die woensdagmiddag.

Rond 12:30 uur stroomden de eerste gasten binnen en stonden de koffie en thee klaar. Zo'n 35 parochianen uit IJmuiden én uit de Mariakerk hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.

Rond 13:00 uur heette Els de Leeuw iedereen van harte welkom en vroeg pastoor Floris om ons voor te gaan in gebed.



Rina Leurs en Lia Stet hadden weer heerlijke champignon- en groentesoep gemaakt en pastoor Floris hielp met het opscheppen.



Na de soep waren er lekkere broodjes. Er ontstonden vele gesprekken. Het is goed om elkaar in zo'n ontspannen sfeer te ontmoeten!



Na de lunch was het de beurt aan Rina en Lia om de verhalenbingo te introduceren. Met veel kabaal kwamen ze binnen en hadden een vrolijk winterverhaal waarin de 75 nummers van de bingo verstopt zaten. Die nummers moesten weggestreept worden op de bingokaart. Een hilarisch verhaal vol gekke getallen die menig lach opleverden. Het was opletten geblazen om de nummers niet te missen. Gelukkig was er voor iedereen een prijsje, ook al had je een nummer gemist.

Na een laatste glaasje met een warm hapje ging ieder weer zijns weegs. Zeker voor herhaling vatbaar!



Zondag 24 december
om 10:00 uur
Eucharistieviering in de
Ichthusburcht.



Ichthusburcht
Fahrenheitstraat 37
1973 RJ IJmuiden
Parochiesecretariaat tel: 023-583 57 85 of het locatieteam 06-234 70 580
NL 62 RABO 0383 6790 44
t.n.v. parochiegemeenschap IJmuiden

locatieteam: Els de Leeuw
Marcia Neve
Jan Mulders

Kerst is meer dan lampjes
en een mooie boom.
Kerst is een feest waarvan de betekenis
wordt vergeten.
Kerst is een hele mooie droom.
Kerst is met de familie samen eten.
Maar de belangrijkste betekenis van Kerst
is het kindje in de kribbe, Onze verlosser.
En dat mag nooit worden vergeten!

Zalig Kerstfeest en een gezegend 2024

