

R.K. H. Franciscusparochie i.o. | Haarlem-Noord\Velsen ten zuiden van het kanaal

Franciscus

MAGAZINE

Allerzielen

Afscheid is niet het einde

In gesprek met...

"Geloven is zorgen en ontzorgen"

Jaargang 8 | nummer 3 | 15 oktober tot 4 december 2023



Kom óók langs voor
uw pasfoto's!

Specialisten in Oogzorg

Vakopticiën voor het aanmeten van Varilux glazen en contactlenzen.

Paul Luyf Optiek
Rijksstraatweg 14
2022 DA Haarlem
023 525 35 30
info@paulluyfoptiek.nl
www.paulluyfoptiek.nl

**(Parochianen krijgen
10% korting op bril
en contactlenzen)**



**Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.**

**Bij Sint Jacob begrijpen
we dat één levensfase
niet uw hele verhaal
vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen
als we u goed kennen.
Want uw leefwereld
vormt onze zorg.**

Bosbeek • JacobKliniek
Klein België • Meerhoeve
Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos
Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Sint Jacob
» Hart voor zorg

Franciscus magazine

Contactblad van de Franciscus parochie i.o.
Verschijnt 8 keer per jaar.
Oplage: 3500 stuks.

Redactie:

Marjan Frielink, Lia Stet, Loes van Galen,
Marcia Neve, Richard Eijkelboom.

Kopijadres:

fmredactie@parochiefranciscus.net

Volgend nummer Franciscus magazine:

Inleveren kopij voor: zaterdag 11 november
Verspreidingsdatum: vanaf 29 november
Verschijningsperiode: 3 dec. tot 29 jan. 2024

De redactie behoudt zich het recht voor om
kopij in te korten of niet te plaatsen.

Wilt u dit blad niet (meer) ontvangen?
Geef het door aan het parochie secretariaat.

Parochiesecretariaat: 023 - 583 57 85
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net
Bezoekadres:
Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Open: ma t/m vr: 9:30 - 12:00 uur
Het adres voor:
- reserveren van een ruimte
- doorgeven verhuizing
- opgeven misintentie; kosten 11 euro
op rek: NL 84 INGB 0007 2419 83
t.n.v. Franciscus parochie.

Ook voor donaties

Inhoud

6 Allerzielen

We herdenken onze
overledenen



9 In gesprek met ...

Anja Zwanenburg



Verder:

- 5 Van jullie pastoor
- 6 Vanuit pastoraal team
- 7 Vanuit het bestuur
- 8 Jubileumconcert COV Haarlem
- 11 Kun je nog zingen, zing dan mee!
- 12 Wereldmissiemaand 2023
- 13 Herinnering Aktie Kerkbalans
- 14 Augustinus en de ziel
- 16 Vieringenoverzicht
- 18 Franciscus Magazinetje
- 20 R.K. Begraafplaats St. Bavo
- 21 Maria: persoonlijke herinneringen
- 22 Nieuws vanuit de plaatselijke kerken
- 28 Leo Fijen: Maria als hemelse Moeder
- 32 Allerzielen: gedicht

Parochiebestuur Franciscusparochie i.o.

Pastoor Floris Bunschoten: voorzitter
Henk van der Weide: vicevoorzitter en kerkmuziek
Carin Hassing: secretaris
Fred Letschert: penningmeester
Wim Huiberts: gebouwen
Vacature: kinderen, jongeren en AVG
Vacature: communicatie
John van den Berg: algemeen lid
Dirk Schoon: financieel advies

hweide@parochiefranciscus.net
CHassing@parochiefranciscus.net

Bezoek onze website!
www.parochiefranciscus.net

Pastoraal team



Pastoor F.J. Bunschoten
tel: 06 - 411 68 657
fjbunschoten@parochiefranciscus.net



Kapelaan J.H.N. Elferink
tel: 06 - 214 17 369
jhnelferink@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Diaconie



Catechese docent Vincent Borgonjen
tel: 06 - 504 34 719
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Catechese

Pastoraal team:

p/a Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem

tel: 06 - 556 27 670
pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Post- en contactadres voor informatie over:

Doop, Eerste Heilige Communie,
Vormsel, Huwelijk, Ziekenzalving,
Diaconie en Catechese

Nieuwsbrief Franciscus Actueel:

Kopij, maximaal 150 woorden,
aanleveren via:

FranciscusAktueel@parochiefranciscus.net

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

Team Patty Duijn staat voor begeleiding van u en uw naasten bij leven en bij afscheid. Samen staan wij voor een manier van werken die gaat over maximale beleving in het natuurlijk omgaan met de dood. Samen bedienen we families naar tevredenheid omdat we goed zijn in precies dat te doen wat nodig is. Onze kracht ligt in gespreksvoering bij terminale situaties, afscheid van en met kinderen, wij zijn groots in luisteren en het vertalen van wensen van jong en oud. Onze kracht is dat wij focus op het leven houden en er zijn voor u. Team Patty Duijn is een vertrouwde keus bij afscheid omdat afscheid over het leven gaat.

*natasja - evelyne - erica - lisette - charlotte - corien
anita - sabine - anneke - shirley - esther - patty*



www.rouwdoula.nl

Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**
info@pattyduijn.nl ——— www.pattyduijn.nl

Van jullie pastoor

Dankbaarheid

Dankbaarheid is een mooi gegeven. In Amerika bestaat er zelfs een speciale feestdag voor, 'Thanksgiving Day'. Op die dag wordt dank gezegd voor de oogst en allerlei goede dingen. Dank aan God. Het feest valt op de vierde donderdag van november.

Thanksgiving wordt gevierd met de hele familie. Men legt grote afstanden af om bij elkaar te kunnen zijn. Omdat het in de VS op een donderdag valt, is het meestal zo dat werknemers ook vrijdags vrij krijgen. Daardoor wordt een familiereünie van vier dagen mogelijk.

Het eten speelt een grote rol: het is traditie om op Thanksgiving Day kalkoen te eten. Sinds het presidentschap van John F. Kennedy is het de gewoonte dat de president gratie verleent aan een levende kalkoen.

In Nederland kennen wij deze traditie niet. Wel hebben wij, katholieken, in november een aantal andere belangrijke momenten om bij stil te staan. Daartoe behoren Sint Willibrordsdag en Sint Maartensdag (7 en 11 november) en de

afsluiting van het kerkelijk jaar met het Christus Koningfeest.

Na het grote feest van Allerheiligen (1 november) houden we in de katholieke Kerk de gedachtenis van Allerzielen. Onze lieve doden gedenken wij, in gebed en Misoffer. We weten dat ze over ons waken vanuit de eeuwigheid. Maar ook dat sommigen ons gebed nog kunnen gebruiken. God zorgt voor onze overledenen. Hij laat hen niet vallen, op het moment dat het leven uit hen wijkt, maar Hij weet Zijn wegen om hen tot Zich te roepen.

Op Allerzielen de graven bezoeken geeft ons vaak extra troost. Te weten dat ze wel van ons zijn heengegaan, maar dat we elkaar niet vergeten zijn.

Ook dit hoort bij dankbaarheid, 'thanksgiving'. Dank kunnen zeggen voor alle liefde die wij van onze overleden dierbaren hebben ontvangen. En zij zijn ons dankbaar als wij voor hen bidden.

pastoor F.J. Bunschoten

Parochievergadering donderdag 19 oktober om 19:45 uur in de Adelbertuskerk

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd voor deze vergadering.

In ieder geval de volgende onderwerpen zullen besproken worden:

- Financiële situatie en ontwikkelingen van de vijf parochies
 - Het toegroeien naar een fusie
- (Ver)Bouwplannen op de diverse locaties
 - Pastoor aan het woord

Vanuit het pastoraal team

Bijbelavond

Donderdag: 16 november 20:00 uur
Locatie: Parochiezaal Adelbertuskerk
Haarlem-Noord. Ingang:
Rijksstraatweg 28, witte deur

Gezamenlijk gaan wij dieper in op de inhoud van de lezingen van de zondag erop.

Het zijn leuke open gesprekken en je ziet dat ieder zijn eigen gedachten heeft bij de lezingen. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld die je diep kunnen raken. U bent van harte welkom, ook alleen om te luisteren!

Contact: Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net



Allerzielen

Op donderdagavond 2 november gedenken wij in verschillende vieringen speciaal diegenen die in de voorbije maanden zijn gestorven.

Marietje Kras - Tol
Harry van Kaam
Nel Heijdenrijk
Tiny Groen - Schoutsen
Annie Cottaar – Hof
Ko Timmers
Aat van Geldorp – Boesmans
Wies Wijngaarden
Maria de Groot
Corrie Maarschalk
Jan Hetem
Nico Cobelens
Theo van Giezen
Atie de Vries
K.H. Kwa – Tjan
Ria Nijssen-Groen
Frans Landmeier

Franciska van Kampen – Berbee
Ton Stavenuiter
Hans Buts
Rie Ridder
Toos Vriend – Oud
An Koot
Koos van der Burg
Peppina Piroddi – Fanni
Jacques van Westerop
Dré Nijssen
IJsbrand Paulus
John Kievits
Annie Jacob – Tervoort
Ria van Maris – Dekker
Cees Bol
Jaap Schoen

Vanuit het bestuur

Het nieuwe seizoen brengt meteen veel nieuwe activiteiten en dus werkzaamheden. Zo zijn op het moment van schrijven de voorbereidingen van de Franciscusviering op 8 oktober in volle gang. Een groot Franciscuskoor is enthousiast aan het repeteren en u heeft ongetwijfeld kunnen constateren, dat dit tot een prachtige viering heeft geleid.

Ook op het bestuurlijke vlak is er veel te doen. In mijn vorige stukje meldde ik u al dat er onderzocht wordt of er Oekraïense vluchtelingen ondergebracht kunnen worden in onze locaties. Gesprekken met de gemeente Haarlem hebben niets opgeleverd maar met de gemeente Velsen heeft dit tot gevolg dat we nu concreet bezig zijn met de pastorie in Driehuis, welke na het vertrek van pastoor George grotendeels leegstaat. Afgelopen week hoorde ik de opmerking dat daar al lang een huurder in had kunnen zitten. Welnu, zo simpel is dat niet en wellicht goed om u mee te nemen in wat daar al zo voor nodig is.

Allereerst willen we de herontwikkeling van het gehele terrein in Driehuis niet in de weg zitten, dus simpelweg een huurder, die daarna huurbescherming geniet, zou niet een verstandige keuze zijn.

Daarnaast is er natuurlijk onderhandeling nodig met de gemeente; over welke ruimtes zij willen gebruiken en het huurcontract. Vanzelfsprekend willen we de lokale parochie-activiteiten niet in de weg zitten; dus ook hierover is goed overleg noodzakelijk. Afgesproken is dat men de eerste en een groot deel van de 2e verdieping hiervoor gaat gebruiken, zodat de parochie-activiteiten op de begane grond gewoon door kunnen gaan. Niet in de laatste plaats is overleg met het bisdom nodig; het betreft hier immers een woonplek die men mogelijk zou willen blijven gebruiken. Ook het contract en voorwaarden behoeven een machtiging vanuit het bisdom. Kortom, het is een tijdrovend traject maar wij verwachten dat dit gaat zorgen voor de, voor de parochie, zeer noodzakelijke inkomsten.

Ook op het persoonlijke (en daarmee organisatorische) vlak zijn grote veranderingen

aanstaande. Pastoor Floris schreef er vorige keer ook al iets over: deze maand bereikt Ingeborg Claessens de pensioengerechtigde leeftijd. Zoals voor velen, is dit ook voor Ingeborg een heel bijzonder moment, waarbij er veel verandert in dagelijkse werk en vertrouwde omgeving.

Ingeborg is als management assistente van het pastoraal team binnen gekomen op een moment, waarop het samengaan van de parochies nog volledig vorm moest krijgen. Er waren toentertijd vijf volledig onafhankelijk functionerende organisaties die toe moesten groeien naar een eenheid.

Zeker in die begintijd ontbrak het op veel plekken aan structuur. Als management assistente kreeg Ingeborg allerlei zaken op haar bordje, die veelal niet tot haar taken behoorden, maar toch geregeld moesten worden. Ze was daarmee de 'Haarlemmer olie' van onze organisatie en hierdoor een onmisbare steun voor het pastoresteam.

Met de komst van processen voor zaken als het liturgisch rooster voor de gezamenlijke parochies, ruimtereserveringen en het parochiesecretariaat voor de Franciscusparochie i.o., verdwenen langzaam delen van deze taken. Hierdoor kon zij zich richten op de kern van haar taken zoals: het ondersteunen van het pastoresteam, het maken van prachtige posters voor activiteiten en niet te vergeten de Franciscus actueel en de Franciscuswebsite. Al deze taken zullen nu op een andere manier worden ingevuld.

Wij willen Ingeborg danken voor het vele werk dat ze verzet heeft voor onze parochie en dit altijd deed met grote inzet en toewijding! Gelukkig blijft Ingeborg nog het komend jaar een aantal uren per week actief als vrijwilliger, om hand en spandiensten te verrichten voor het pastoraal team.

Ingeborg: namens de hele Franciscusparochie i.o.: Dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt!

Namens het parochiebestuur,
Henk van der Weide

Jubileumconcert COV Haarlem

Zondag 29 oktober 2023 om 14:30 uur in de PHIL Haarlem

Op 11 mei 2021 bestond de COV Haarlem 110 jaar en dat wilde het koor toen graag vieren met een sprankelend najaarsconcert. Maar de coronapandemie gooide roet in het eten en dus werd het concert uitgesteld tot dit najaar.

Op zondagmiddag 29 oktober 2023 kunnen de 90 leden van Haarlems oudste oratoriumkoor eindelijk de twee prachtige muziekstukken zingen, waarmee de veelzijdigheid van haar repertoire weer eens wordt onderstreept:

Messa di Gloria – van Giacomo Puccini
Magnificat – van John Rutter

De *Messa di Gloria* van Giacomo Puccini beleefde omstreeks 1880 haar première. Het was het afstudeerproject van de 21-jarige Giacomo aan het Instituto Musicale Pacini in Lucca, waar hij opgroeide. Het is een complete mis voor koor, tenor- en baritonsolist.

Het *Magnificat* van John Rutter is voor het eerst uitgevoerd in 1990, in de Carnegie Hall in New York. De aankondiging door de aartsengel Gabriël aan de oude en onvruchtbare Elisabeth en de jonge maagd Maria, dat zij beiden een zoon zullen baren, is de grondslag voor de tekst. Rutter vulde de liturgische tekst aan met andere teksten en componeerde er bruisende en sprankelende muziek bij. Met gebruik van invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities en verrassende sporen van popmuziek en jazz.

De COV Haarlem nodigt u van harte uit om naar deze matinée te komen en te genieten van ons mooie jubileumconcert!

Kaarten verkrijgbaar via: www.philhaarlem.nl
Toegang: € 32,50 / tot en met 18 jaar: €18,00
Inclusief garderobe en pauzedrankje



UITVAARTVERZORGING –SINDS 1878–
UITENDAAL

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl 023-5324486

In gesprek met....

In deze rubriek spreken we steeds met een parochiaan. Deze keer met Anja Zwanenburg, 57 jaar en woonachtig te IJmuiden. Anja heeft één dochter en een relatie met Paul Donker-Duyvis.

Anja maakt deel uit van het locatieteam van Driehuis. Ze doet de inkoop van koffie, thee en allerlei andere zaken. De verhuur van de parochiezaal te Driehuis hoort ook bij haar taken.

Tevens verzorgt zij de financiële administratie van de Engelmunduskerk, de Naaldkerk en de Mariakerk. Een bezige bij dus!



Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

Nu! En schiet meteen in een schaterende lach.

Wat betekent geloven voor je?

Doen! Zorgen en ontzorgen. Er zijn voor een ander. Ik probeer in mijn leven mijn geloof handen en voeten te geven.

Ook heb ik het geloof doorgegeven aan mijn dochter Famke. Zij is inmiddels ruim 16 jaar en gaat nog steeds naar Praatpaal.

Wie of wat inspireert jou?

Mijn moeder heeft mij enorm geïnspireerd. Zij deed de administratie van de kerk in Aarlanderveen. Zij coördineerde de Actie Kerkbalans. Alle brieven en acceptgirokaarten werden bij ons thuis aan de huiskamertafel ingevouwen. Dan hielpen wij wel eens mee. Een andere taak was het parochieblad rapen, vouwen/nieten. En ze maakte de kerk schoon. Ik leerde al vroeg er te zijn voor de gemeenschap.

Ook mijn partner Paul inspireert mij. Paul laat mij anders naar de wereld kijken. Als fotograaf kijkt hij op een andere manier. Hij ziet de schoonheid in alles wat hij ziet. Hij leert mij ook rust te nemen en even niks te doen. Dat brengt meer balans in mijn leven.

Welk verhaal uit de bijbel spreekt jou aan?

Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Zo wil ik ook zijn! Niemand buitensluiten.

Waar haal je je kracht vandaan op moeilijke momenten?

Op zakelijk gebied doe ik dat altijd door mezelf weg te cijferen. Ik ga dan in een modus van rationeel denken en organiseren om tot oplossingen te komen. Ik heb daardoor wel eens een slechte nacht, omdat ik aldoor aan het bedenken ben hoe ik iets moeilijks moet oplossen. Maar de andere ochtend weet ik wel hoe ik het aan moet pakken!

Persoonlijk maak ik nu elke dag prachtige herinneringen met Paul. Hij laat mij mooie dingen zien en we doen zoveel mogelijk leuke uitstapjes met elkaar, zoals dierentuinen bezoeken. Paul is een stukje ouder dan ik ben, maar hij is ook ziek. Hij kan wellicht nog 10 jaar mee, maar je weet het nooit. Hij leert mij om straks, als hij er niet meer mocht zijn, kracht te putten uit al die rijkdom en moois van elke dag.

Voel je je verbonden met de geloofsgemeenschap?

Ja! Door mijn vrijwilligerswerk probeer ik de parochiegemeenschap in stand te houden. Ik moet wel bekennen dat ik mij schuldig voel dat ik niet zo vaak in de kerk te vinden ben. Dat heeft twee redenen. Enerzijds een praktische, omdat ik de administratie van de kerken op zondagochtend doe. Anderzijds omdat ik geen inspiratie vind in de kerk. Ik mis de connectie met wat er in de wereld gebeurt. Maar ik zal zo ook wel eens "Pareltjes" missen!



Duineveld Transport B.V. Wagenmakerstraat 41 1991 JB Velsersbroek T: +31(0)235378203

Wilt u ook in het Franciscus Magazine adverteren?

Informeer naar de mogelijkheden:

John van den Berg
e-mail: s.johnvandenberglive.nl

Bouwbedrijf A.Th. van Bruggen

SINDS 1978

Verbouw en renovatie, monumentenwerk,
onderhoud, dakopbouw, aanbouw en bijzondere
werkzaamheden

Oosterstraat 1C/B | Telefoon 023 539 02 70
2022 CT Haarlem | Mobiel 06 534 212 74
www.vanbruggenbouwbedrijf.nl | bouwbedrijfvanbruggen@kpnmail.nl



Bloemsierkunst Bloemberg

Galle Promenade 36
1991 PR Velsersbroek
Tel: 023-5386427



Kwalitatief uitstekend onderwijs op katholieke
grondslag voor kansarme jeugd in India.
Onderwijs, sleutel voor hun toekomst.

Collegegeld kost/inwoning van 1 student €40,-
per maand. **Kijk op: www.ststart.nl help mee!**
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

IBAN Rekening: NL22 ABNA 0477 6873 34
St.Thomas Stichting Driehuis
ANBI fiscaal nr: 813846481
Pastoor dr. George Paimpillil, secretaris
Driehuizerkerkweg 113A, 1985 HB Driehuis
Tel. 06 50 81 38 62

Slenders



wasserij • stomerij
Santpoort-Noord & Heemstede
www.slen.nl - 023 53 77 611

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Maak kennis met: de koren uit de Franciscusparochie i.o.

Deze keer: Trinity

Het koor Trinity bestaat sinds 1994. De naam Trinity verwijst naar de H. Drie-eenheid, maar ook naar de samenvoeging van de drie kerken H. Hartkerk, H. Elisabeth- en H. Barbarakerk en de St. Liduinakerk tot de H. Adelbertuskerk.

Op dit moment bestaat het koor uit 19 zangers (8 sopranen, 8 alten, 1 bas, 2 tenoren), een pianist en dirigent.

Door koorleden wordt er bij bepaalde liederen op de dwarsfluit, saxofoon en/of viool gespeeld.

Het repertoire van Trinity is heel divers: Engelstalige gospelnummers, worshiplieder, Nederlandstalige samenzang, Taizéliederen, liederen in het Latijn en Spaans.

We zingen gemiddeld eens per 5 á 6 weken tijdens een viering op zondagochtend. Daarnaast zingen we iedere 1e zaterdag van de maand, samen met het koor Cantorij, tijdens de Taizéviering in de Adelbertuskerk. In de kerstperiode verzorgen we samen met de Cantorij de Kerst Sing-in.

In het koor wordt lief en leed met elkaar gedeeld en zijn we elkaar tot steun. Aan het eind van het seizoen of de start van het nieuwe seizoen, hebben we een gezamenlijke activiteit. Daarnaast organiseren we een paar keer per jaar iets gezelligs als een etentje of bezoeken we een leuke voorstelling.

Trinity repeteert op vrijdagavond van 20:00 – 22:00 uur in de Adelbertuskerk. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur.



Wereldmissiemaand 2023

Op 22 oktober is het Missiezondag.

De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheden heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overall is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.



Drama's en wonderen

Na de enorme explosie, waarbij meer dan 200 mensen omkomen, willen de parochianen van de parochie St. Maron helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief 'dramas et miracles' (drama's en wonderen): "We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen." Danielle Aramouni, een van de vele vrijwilligers in de parochie, zegt het kernachtig: "Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt."

missio 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's Hertogenbosch.
Meer informatie: www.missio.nl

miva [®]
Ondersteunt met
vervoer en communicatie

Zondag 27 augustus jl.
heeft de collecte voor
de MIVA € 448,15 opgebracht.

Herinnering *Aktie Kerkbalans 2023*

In het voorjaar is de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is succesvol geweest. Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan deze actie. Voor de Sint Franciscusparochie i.o. is deze jaarlijkse actie van levensbelang. De kerk in Nederland ontvangt geen overheidssubsidie. De kerk is daarom voor al haar pastorale activiteiten afhankelijk van de bijdrage van parochianen, zoals U.

Wij hebben ook geconstateerd dat niet alle parochianen hebben bijgedragen. Daarom willen wij hen in de gelegenheid stellen om in oktober alsnog bij te dragen aan deze actie. Mogen wij u gezien het aanzienlijke tekort over 2022 en het te verwachten slechte resultaat over dit jaar verzoeken iets extra's te geven?

U alleen weet wat U redelijkerwijs kunt missen, als U een hogere bijdrage kunt missen, dan heel graag!

Indien parochianen nogmaals een bijdrage willen geven stellen wij dat natuurlijk zeer op prijs.

Evenals vorig jaar kunt U deze bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van 'uw eigen' kerk. De bankrekeningnummers van de vijf kerken zullen apart vermeld worden in de separate brief die u gaat ontvangen.

Namens het parochiebestuur

Dirk Schoon Financieel Adviseur



Augustinus en de ziel, de weg naar binnen

In mijn artikelen voor het Franciscus magazine heb ik reeds enkele aspecten van de ziel belicht. Zo is het boekje van Martine Oldhoff over de ziel voorbij gekomen en hebben wij gekeken naar complementair denken om de lichaam-ziel tegenstelling te beschouwen.

In deze bijdrage wil ik het zoeklicht richten op Augustinus. Deze belangrijke kerkvader vond de bron van Godskennis allereerst in zijn eigen ziel. Wat bedoelde hij daarmee? In zijn belijdenissen stelt hij in het begin van boek X (boek tien): 'Moge ik U kennen zoals ikzelf gekend ben, kracht van mijn ziel treedt naar binnen...'. Boek X bevat een fascinerende beschouwing van Augustinus' innerlijk. Hij beschrijft daarin alle eigenschappen die hij tegenkomt. In zijn beschouwingen over de Triniteit treft hij bij zijn zelfonderzoek een drievoudige structuur (triade) aan die bestaat uit de wil, het intellect (begrip of intelligentie) en de herinnering. Vervolgens stelt hij: 'ik begrijp dat ik iets begrijp iets wil en mij iets herinner. Ik wil dat ik wil, mij iets herinner en iets begrijp. Ik herinner mij héél mijn herinnering, héél mijn intelligentie en mijn wil tegelijk.' Het is een fascinerende passage uit Augustinus' werk. Hij stelt vast dat alle aspecten van zijn zelfbewustzijn op elkaar betrokken zijn.

Tegenwoordig staat dit verschijnsel bekend als de metacognitie, ofwel de kennis van de kennis. In driehonderd na Christus wist Augustinus dit al. Voor zover wij weten is de mens het enige wezen op aarde dat hierover beschikt. Hoewel onderzoek bij dolfijnen en primaten (mensapen) veelbelovend lijkt. Heel interessant in dit verband zijn de boeken van de Nederlandse primatoloog Frans de Waal.

De reden voor het zelfbewustzijn is volgens Augustinus het feit dat de geest van de mens bij zichzelf tegenwoordig is. Is dit de goddelijke vonk van onze ziel? In zijn encycliek Fides en Ratio stelt Paus Johannes Paulus II dat de mens zijn weg naar de waarheid volgt in de zekerheid dat God hem als onderzoeker heeft geschapen.



Jos van Bellen woont in Santpoort en studeert aan de Tiltenberg. Hij gaat regelmatig voor in de vieringen

Wij kunnen met de ogen van de rede tot kennis van God komen. Wij mogen daarbij onze eigen status als schepsel niet uit het oog verliezen. In de menselijke persoon heeft God aan het scheppende denken een zelfstandige zijnsvrijheid geschonken. Een keuze die heel duidelijk ook een risico inhoudt. Met vrijheid is namelijk altijd een zekere onberekenbaarheid verbonden. Het is juist deze onberekenbaarheid waar de mens vaak grote moeite mee heeft. Hier toont zich de theologische betekenis van ons zelfbewustzijn. Hoe zouden wij in vrijheid Christus' voorbeeld kunnen navolgen als wij onszelf niet kennen? Het is de door de liefde gemotiveerde zelfgave. Deze navolging van Christus is onvermijdelijk verbonden met ons zelfbewustzijn, daarom is de mens naar alle waarschijnlijkheid het enige gelovige wezen op deze aarde.

Als er belangstelling voor is, dan wil ik in een volgende bijdrage een poging doen om het relatiebegrip en de intentionaliteit aan de orde te stellen. Dit zijn twee begrippen die wij ook bij Augustinus aantreffen en die van groot belang zijn voor onze geloofsbeleving.

Jos van Bellen

Rooms-Katholieke begraafplaats St. Jozef



De Rooms-Katholieke begraafplaats St. Jozef aan de Vergierdeweg 456 is landelijk gelegen tussen de weilanden en de Slaperdijkweg. De begraafplaats heeft een ingetogen en strakke indeling.

Op St. Jozef zijn verschillende manieren van begraven mogelijk: eigen graven, algemene graven en kindergraven. Ook is er een relatief nieuwe vorm van bijzeten mogelijk, bovengronds begraven. In Zuid-Europese landen een veel voorkomende vorm. Verder beschikt deze begraafplaats over een mooi aangelegde urnentuin en een verstrooiveld.

De kapel is iedere 1e en 3e zaterdag van de maand geopend van 11:00 uur tot 14:00 uur, iedereen is welkom om in alle rust een kaarsje aansteken of voor een kopje koffie of een luisterend oor.



Donderdag 2 november: Allerzielen

De kapel is open van 9:00 tot 16:00 uur

Zondag 5 november: Jaarlijkse herdenking van de overledenen
met het noemen van de namen en het aansteken van een kaarsje

Thema dit jaar is: "Stilstaan bij Verdergaan"

Muzikale omlijsting op harp door Eydis Delyn

Aanvang 15:30 uur kapel open vanaf 15:00 uur

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de administratie van de begraafplaatsen.

023-539 0911 | begraafplaatsen@haarlem.nl | www.hierna Haarlem.nl

Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zondag 15 oktober	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Anita Osinga en Carin Hassing	Cantors
Zondag 22 oktober	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Cantorij
Zondag 29 oktober	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Donderdag 2 november Allerzielen	19:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Zaterdag 4 november	19:00 uur	Taizéviering Anita Osinga	Cantorij + Trinity
Zondag 5 november	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Trinity <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 12 november	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij
Zondag 19 november	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Carin Hassing en Jos van Bellen	Cantorij
Zondag 26 november	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Zondag 3 december 1ste Advent	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Trinity <i>Kinderwoorddienst</i>
ELKE WOENSDAG	10:00 uur	Eucharistieviering	

Mariakerk *Rijksstraatweg 355 Haarlem-Noord (vierend in de kapel in het parochiecentrum)*

OP VRIJDAG 20 oktober en 3 en 17 november 10:00 uur Eucharistieviering

OP VRIJDAG 27 oktober en 24 november 10:00 uur Woord- en gebedsviering

Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 15 oktober	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
Woensdag 18 oktober Marialof	19:00 uur	Marialof Pastoraal team	Cantors Liturg. koor
Zondag 22 oktober	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Jos van Bellen	
Zondag 29 oktober	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	
Donderdag 2 november Allerzielen	19:00 uur	Woord- en gebedsviering Joisain Ninaber	Cantors Liturg. koor
Zondag 5 november	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 12 november	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Nars Beemster	Liturgisch koor
Zondag 19 november	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
Zondag 26 november	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Joisain Ninaber	
Zondag 3 december 1ste Advent	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
ELKE VRIJDAG	10:00 uur	Eucharistieviering	

Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Donderdag 2 november Allerzielen	19:30 uur	Meditatieve viering Joske en Jeanette	
Zondag 12 november	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Naaldkoor
OP DONDERDAG 26 oktober en 16 en 30 november	10:00 uur	Eucharistieviering	

Parochiegemeenschap IJmuiden *Vierend in de Ichthusburcht Fahrenheitstraat 37*

Zondag 22 oktober	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Hans van Kuijeren	Familiekoor
Zondag 26 november	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Gerard Steentjes	Familiekoor
OP DINSDAG 17 oktober en 7 en 21 november	10:00 uur	Eucharistieviering	

FRANCISCUS MAGAZINNETJE

voor kinderen, jongeren en hun ouders



KINDERWOORDDIENST 5 NOVEMBER

Adelbertuskerk 10:00 uur

In de evangeliëlezing van deze dag vertelt Jezus de mensen over de schriftgeleerden en Farizeeën: zij hebben veel verstand van de wet en kennen alle regels van het geloof. Zij vinden zichzelf daardoor erg belangrijk en willen ook als heel belangrijk behandeld worden. "Maar", zegt Jezus: "Luister naar hen, maar dóe niet zoals zij. Om te geloven heb je niet alleen je hoofd nodig maar vooral je hart". Hoe dan en over nog meer wat Jezus aan de mensen vertelt; daarover gaan we het hebben bij de kinderwoorddienst.

VOSSENJACHT 5 NOVEMBER

Adelbertuskerk

Na de viering is er voor iedereen een vossenjacht door de buurt; dat is een speurtocht waarbij



iedereen op zoek gaat naar verklede 'vossen', in dit geval: heiligen, bijbelse figuren en kerkelijke figuren uit het (verre) verleden. Zie ook pagina 22.

FAMILIEVIERING & ONTMOETING

Zondag 15 oktober en zondag 19 november
Engelmunduskerk 10:30 uur

De familieviering is er elke derde zondag van de maand. Kinderen, jongeren en ouders worden van harte uitgenodigd om de eucharistieviering mee vorm te geven. Intentie is om kinderen en jongeren te betrekken en op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het geloof. Info: *

KINDERPROJECTKOOR VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis

Kinderprojectkoor Velsen gaat **maandag 6 november** beginnen met repetities in de zaal bij de Engelmunduskerk.

- Elke maandagmiddag: 16:15- 16:45 uur voor kinderen van groep 3, 4, 5
- Elke maandagmiddag: 17:00-17:30 uur voor kinderen van groep 6, 7, 8

We gaan onder andere zingen bij Kerstmis.



Wie gaat met ons meezingen?

- samen zingen maakt je blij
- samen zingen is gezond
- samen zingen is gewoon leuk!

ADVENT IN DE ADELBERTUSKERK

Zondag 3 december begint de Advent: de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. In de Adelbertuskerk starten we dan met het Adventsproject. Elke zondag in de Advent is er

om 10:00 uur kinderwoorddienst voor alle peuters, kleuters, kinderen en tieners. Volgende keer lezen jullie waar we het dan over gaan hebben.

KINDERCLUB VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Woensdagen: 15 november en 6 december
Tijd: 16:00 - 17:15 uur
Leeftijd: 7 - 10 jaar

We gaan samen bidden en mooie verhalen lezen uit de Bijbel. We zingen en sluiten af met gebed bij moeder Maria in de kerk.
Voor info:*

TIENERCLUB-VELSEN

Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Vrijdagen: 3 + 24 november
Tijd: 16:15 - 17:30 uur
Leeftijd: 11 - 14 jaar

Voor info: *



Katholieke Jongerendag Veenendaal

Zaterdag 4 november 2023
Leeftijd: 14-30 jaar

Met het thema *Welkom Thuis*, willen wij alle jongeren in Nederland bemoedigen om van hun kerk een thuis te maken. We mogen thuiskomen bij God, maar ook bij elkaar! Op zaterdag 4 november zullen we daarom met katholieke jongeren uit het hele land samenkomen om ons geloof te vieren! Zien we jou daar ook?

Deze dag bestaat uit een afwisselend programma. Samen vieren we de heilige Mis en prijzen we God door aanbidding en muziek. We luisteren naar nationale en internationale sprekers, Paul Graas en Bernadette Lang. Er zijn verschillende workshops en gedurende de hele dag zal er mogelijkheid zijn voor gebed, stilte en persoonlijke momenten met God. De dag sluiten we af met een gave artiest! Natuurlijk is er ook ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

Vanuit Bisdom Haarlem-Amsterdam maken we het makkelijk om naar de Katholieke Jongerendag te gaan. We bieden de mogelijkheid om in een speciaal voor deze dag gereserveerde bus op te stappen. Er wordt een bijdrage van € 7,50 gevraagd voor de buskosten.

* Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of
vjbmborgonjen@parochiefranciscus.net



Vanuit onze parochie zullen wij met de groep jongeren opstappen bij Amsterdam-Sloterdijk om 11:05 uur. Om 23:10 uur verwachten wij daar weer terug te zijn. De kosten voor de dag zelf bedragen tussen de €10 en €15 (afhankelijk van de grootte van de groep). Naast Vincent Borgonjen zullen er meerdere ouders als begeleiding aanwezig zijn.

In verband met het reserveren van de plaatsen in de bus graag zo spoedig mogelijk opgeven!
Voor meer informatie en opgave: *

De enige begraafplaats van de Franciscus parochie

Is het u opgevallen dat van de vijf samen te voegen parochies er maar één is met een kerkhof met de naam

R.K. Begraafplaats St. BAVO?

De begraafplaats hoorde bij de vroegere St. BAVO-kerk, viel daarna onder de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en na het sluiten van de Petrus en Pauluskerk bij de inmiddels "gesloten" Mariakerk.

Na de fusie is het de begraafplaats voor de gehele Franciscusparochie.

De begraafplaats ligt tussen de bebouwing van de Rijksstraatweg, Eemstraat, Lingestraat en Diezestraat. Ondanks de kleine oppervlakte heeft deze 400 grafplaatsen (inclusief het columbarium) bestaande uit familie-, algemene graven en columbariumnissen waarbij zowel op/in het graf een urn/asbus kan worden geplaatst/begruven.

Verder is het kerkhof voorzien van diverse soorten bomen, fraaie beplanting en ondanks de ligging in de stad is het een rustgevende plek.



Helaas kan vanuit de naast gelegen kerk geen uitvaart meer worden verzorgd. Wel kunnen de parochianen voor een begrafenis gebruik maken van de Adelbertuskerk, Naaldkerk of Engelmunduskerk. Als alternatief maakt men voor een uitvaart ook gebruik van de kapel op St. Jozef, Sterrenheuvel, Barbarakapel of Adelbertuskapel te Bloemendaal.

Voor meer informatie over het kerkhof kunt u contact opnemen met de kerkhofbeheerder Leo van Tol
tel. 06-10150163 /
e-mail: tol00693@planet.nl

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

*Alweer 24 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..*

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451



*Afscheid nemen is niet loslaten
maar anders vasthouden.....*



Oktober Mariamaand 2

Van huis meegekregen

Bij ons thuis werd in de maanden mei en oktober het Mariabeeld feestelijk versierd en voor het slapen gaan baden we daarbij geknield drie Weesgegroeten met daar achteraan: "Door uw onbevleete ontvangenis, o Maria zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel". Dit gebed werd ons niet geleerd vanuit een visie op lichamelijkeheid, seksualiteit en zonde. Het had meer te maken met een vroomheids-ideaal: Je best doen om goed te zijn en je leefde in de zekerheid dat Maria je daarbij zou helpen.

Daarna ging je rustig slapen, je wist je beschermd door je ouders en door Maria, die op een heel bijzondere manier over je waakte. Maria die er voor gezorgd had dat ons dorp Santpoort in de Tweede Wereldoorlog niet door bommen getroffen was omdat de pastoor zijn parochianen aan haar bescherming had toevertrouwd. Een verhaal dat heel veel oude dorpsgenoten mij verteld hebben en dat als kind grote indruk op je maakte.

Bijna iedere zaterdag ging ons gezin naar het Marialof. Je zong al gauw het repertoire van Marialiederen mee: "O reinste der schepselen", "Wees gegroet o sterre" en tot de patrones van onze kerk: "O Moeder van Bijstand, o Moeder en Maagd".

En al begreep je de woorden niet, ook het Magnificat zong ik dapper mee. Het was een geweldig lied, je moest erbij gaan staan en de pastoor zwaaide ondertussen met het wierookvat. En dan volgde een litanie waarin Maria's eretitels genoemd werden.

En samen met moeder staken we na afloop een kaarsje op bij de beeltenis van O.L.V. Altijdurende Bijstand en keken in de Mariakapel naar de symbolen die de aanroepingen van de litanie weergeven. Thuis en in de kerk werd ons over Maria verteld. Zij was onze hemelse Moeder die zorg voor je had en met je meeleeftde ieder dag.



En pastoor Goossens zong heel vaak het lied "Sub tuum praesidium" en riep je op je onder haar bescherming te stellen. Pas later heb ik begrepen hoe belangrijk de devotie tot Maria voor mijn ouders geweest is; die gelovige vrouw die het ook niet gemakkelijk gehad had in haar leven. Mijn moeder heeft dagelijks de rozenkrans gebeden. Haar rozenkrans hield zij stevig vast in het uur van haar dood bij haar overgang naar het nieuwe leven.

Die ervaringen uit mijn jeugd blijven hun invloed houden in mijn omgaan met Maria. Ook ik blijf van week tot week een kaarsje opsteken en bid dan een ogenblik voor alles wat mij bezighoudt en voor allen die om mijn gebed gevraagd hebben.

"Haar lofprijzing moet doorgaan" was de titel van mijn doctoraalscriptie. En wat heb ik het goed met Haar gehad op de vele pelgrimsreizen die ik samen met Ton Joosten mocht begeleiden naar Lourdes.

Engelbert Wigchert



Adelbertuskerk



ADELBERTUS 100+ Programma festiviteiten

Zondag 5 november

10:00 uur: Eucharistieviering met Kinderwoorddienst

Na de viering: vervolg festiviteiten Adelbertus 100+

1. **Kerkpuzzel** maken bij de koffie
Wie zet de kerk het snelst in elkaar?



2. **Fototentoonstelling**
Op diverse plekken in de kerk.
Met foto's beschikbaar gesteld door (oud-) parochianen, uit het kerk-archief en van de Stichting Historisch Schoten.
Deze fototentoonstelling is te zien tot en met 10 december.

3. **Vossenjacht door de buurt**
Een speurtocht voor jong en oud waarbij iedereen op zoek gaat naar verklede 'vossen', in dit geval: heiligen, bijbelse - en kerkelijke- figuren uit het (verre) verleden. Achter in de kerk is een route te verkrijgen. Langs de route staan 10 'vossen'. Wie weet ze allemaal te vinden? En: wie weet wie ze voorstellen?

De vossenjacht kan gelopen worden tussen 11:30 en 13:00 uur.



We tillen vast een tipje van de sluier op: deze meneer (een hele goeie 'bekende'); kom je ook tegen!

Zondag 10 december

Laatste dag met festiviteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van de kerk. Met o.a:

15:00 uur: Kerst Sing – in
door Trinity en Cantorij

Na afloop: kerstbrood, glühwein, warme chocomelk.

IN MEMORIAM

Joanna Antonia (An) Koot

* 18 februari 1936

† 29 augustus 2023

Zorgzaam, vol liefde en trouw, in groot geloof geleefd. Dat waren de woorden op de rouwkaart. En zo hebben we haar leren kennen. An had al jong een grote wens om missiezuster te worden en trad in bij een kloosterorde.

De missie ging niet door maar haar zorg en liefde kon ze kwijt in haar werk als geriatrisch verpleegkundige.

De missie bleef zij een warm hart toedragen wat o.a. bleek uit haar inzet voor de MOV-groep.

Daarnaast was An vele jaren actief als lectrice en lekenvoorganger en ook als vaste verteller van de Kerst-en Paasverhalen voor de jeugd.

An was dol op haar neven en nichten en dat was

ook wederzijds.

Via haar werk had ze Nel leren kennen. Samen met haar heeft ze vele mooie reizen gemaakt met de camper.

Nel's gezondheid liep de laatste tijd achteruit maar An zorgde voor haar en heeft dat tot het laatst toe gedaan.

An had een rotsvast geloof in haar schepper en was er van overtuigd dat zij Hem na haar dood zou ontmoeten.

Op 5 september namen we afscheid van haar in de Adelbertuskerk en is haar lichaam op St. Barbara aan de aarde toevertrouwd.

Dat zij daar mag rusten in vrede.



R.K. BEGRAAFPLAATS St. BARBARA

Soendaplein 27-29, 2023 TT Haarlem

Op elke 1e donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kapel.

De eerstvolgende is op donderdag 2 november; de dag van Allerzielen. We komen bij elkaar om iedereen, die in de afgelopen tijd is overleden, te gedenken maar speciaal die bij ons bekend zijn.

Voorganger: pastor Van Oploo.

De viering begint om 9:30 uur.

Na de viering is er voor iedereen koffie of thee.

Rob Lagerweij is met pensioen gegaan. Astrid Blom is hem opgevolgd als beheerder.



ONTMOETEN / KOFFIE DRINKEN

Grote vergaderzaal, Rijksstraatweg 28

Nog steeds bent u welkom op de koffieochtend. Elke donderdag tussen 10:00 en 11:30 uur in de grote vergaderzaal van de Adelbertus. Elkaar ontmoeten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Even aanbellen bij het witte deurtje naast de voormalige pastorie.



Adelbertuskerk
Rijksstraatweg 28
2022 DA Haarlem
Tel: 023-526 16 26

www.adelbertusparochie.nl
LTAK@parochiefranciscus.net

NL59 INGB 0000 2918 01 (kerkbijdragefonds)
NL 14 INGB 0000 0854 19 (algemeen)
NL 56 ABNA 0845 9615 78 (algemeen)

Locatieteam:

Robert Rieck,
Marjan van IJsselsteyn
Rob van Brandwijk

Kopij voor deze pagina's naar:
copyonderweg@adelbertusparochie.nl



Mariakerk



HELPEDE HANDEN HELPEN

Giften bankrekening NL 82 INGB 0003 571248 t.n.v. stichting
Helpende Handen Helpen te Haarlem. Of in de brievenbus
Rijksstraatweg 357 M of in het handje. www.helpendehandenhelpen.net

Beste medehanden,

Klimaatverandering brengt veel teweeg

De herfst heeft haar intrede weer gedaan. Op het moment van schrijven komt het met bakken uit de hemel en waait het behoorlijk. In Haarlem-Noord zijn we het afgelopen jaar heel wat gewend als we het over het weer en het klimaat hebben. Want hoe we het ook wenden of keren; dat er qua klimaat veel aan de hand is, zien en horen we dagelijks. Aardbevingen, overstromingen en nog veel meer van die narigheid zien we dagelijks en dan zitten we in Haarlem-Noord nog goed.

Natuurgeweld in Brazilië en Indonesië

Terwijl je dan een artikeltje mag schrijven voor het Franciscus magazine, doet het je denken aan de situaties zoals in de vier gebieden waar onze missionarissen en hun medewerkers veel werk verzetten. Zo lees en hoor je dan over de noodsituaties in Brazilië waar men, gewend aan het fantastische weer, nu wordt overspoeld door aardverschuivingen e.d. We denken dan ook aan de berg ellende, de aardshokken en modderlawines in Indonesië en voormalig Nieuw Guinea, die de inwoners teisteren.

Werk missionarissen gaat gewoon door

Ondanks dit alles blijven onze missionarissen optimistisch en gaan vol goede moed door, ook al trilt de aarde letterlijk onder hun voeten. Prachtig is het om horen en te lezen dat hun

scholen weer draaien en dat het aantal dankbare kinderen weer de lessen mogen en kunnen volgen, ouderen een goede plek krijgen en dat hun kerken overvol zitten.

Groei donaties HHH

Dat geeft ook ons weer de nodige positiviteit en elan om er weer extra tegenaan te gaan. En natuurlijk doen we dan een beroep op onze trouwe achterban. Het is mooi om te zien dat die groter wordt en onze stichting er voor zorgt dat alle giften ook op de plaats van bestemming komen.

Benieuwd wat de "herfstbuien" ons brengen

In het volste vertrouwen vragen we dan ook weer om uw steun. Een klein stormpje in uw portemonnee en wellicht waaien er dan een paar briefjes in de brievenbus van HHH of komt dat via een digitale storm terecht op onze bankrekening.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Wij (en nog belangrijker, ook onze missionarissen) rekenen weer helemaal op u!

Namens het HHH-team
Jan Koehorst



SINT BAVO KERHOF -3

Monumentje voor doodgeboren kinderen

Op initiatief van enkele parochianen (Joop de Ridder en Joop de Soet) is op 16 februari 2008 achteraan op het kerkhof een monumentje geplaatst en ingewijd door pastoor Aad Brabander ter herinnering aan alle kinderen die vroeger doodgeboren waren en daarom niet gedoopt zijn. Zij werden toendertijd niet in gewijde grond begraven. Op het monumentje staat:

*Heer, die Gij naar Uw beeltenis schiept,
maar tenslotte niet ten leven riep,
welk lot is hen beschoren?
Dat zij als schepselen van Uw hand,
reeds thuis zijn in 't vaderland,
uit Uw eeuwig licht herboren.*

(Tekst en ontwerp monument Joop de Soet)



IN MEMORIAM

FRANS LANDMEIER

* 13 januari 1950

Op 14 september is Frans, organist/dirigent van het voormalige koor Te Deum Laudamus, na een kort ziekbed overleden. In augustus 2010 vroeg het bestuur van TDL Frans of hij interesse had in de bovengenoemde functie. Hij reageerde enthousiast en 1 oktober 2010 zat hij achter het orgel. Het was gelijk hard aanpoten met nieuw repertoire en Kerst al in zicht. Hij was erop gebrand dat Kerst goed en mooi zou verlopen, met een prachtig muziekprogramma. De liturgiegroep zocht de stukken uit voor iedere viering, altijd in goed overleg met Frans. Hij bracht zelf ook nieuw repertoire in, dat soms met wat kleine aanpassingen met verve werd uitgevoerd. Frans zijn motto was: "Muziek moet, ook in de kerk, daar komen mensen op af". Mede door

† 14 september 2023

Frans werd de kerst Sing-In nieuw leven ingeblazen, samen met de andere koren van Frans: Crescendo en De Vroolijcke Noot. Hij schreef er zelfs een speciaal lied, genaamd "Kerstfeest", voor. Kerst en Pasen werden samen met de projectzangers altijd een hoogtepunt. Waar we ook mooie herinneringen aan bewaren zijn de cabaretvoorstelling en het orgelconcert dat hij met Bert Stolwijk gaf. Ook het afscheidsconcert van TDL en de laatste viering in de Mariakerk waren prachtig met "Mijn Gebed" (met aangepaste tekst) welke door Frans was gemaakt. Muziek was zijn lust en zijn leven, helaas hem op het laatst niet meer gegund. We missen je nu al. Rust zacht Frans.



Kapel Mariakerk

Lingestraat 1
2025 RC Haarlem
Tel: 023-583 57 85

NL78 INGB 0000 0980 41

t.n.v. RK Parochiegemeenschap Schoten

Kerkhofbeheerder R.K. Begraafplaats St. Bavo:

Leo van Tol tel: 06 - 101 50 163

Locatieteam:

Rob Vooges
Wim Huiberts



Engelmunduskerk

FILM: ' WHERE ARE YOU ADAM? '

Monniken die opgaan in werk en gebed

'Where are you, Adam?' deze bijzondere film is op 5 november om 19:30 uur te zien in de parochiezaal naast de Engelmunduskerk in Driehuis. Het is een unieke documentaire en geeft een inkijkje in het leven van de monniken op het Griekse schiereiland Athos. Op een eerbiedwaardige wijze toont ze een wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. We zien mensen die helemaal opgaan in hun werk en gebed.

Getuige mogen zijn van verborgen wereld

'Where are you, Adam?' laat je intiem en dichtbij getuige zijn van een verborgen wereld. Zo intiem zelfs, dat het soms bijna ongemakkelijk wordt. Als kijker mag je voor even onderdeel zijn van de levenssfeer van de monniken. Een uniek voorrecht. Al zo'n 200.000 mensen in 15 landen hebben de film gezien. De entreekosten zijn €10 per bezoeker. Na afloop van de film kunnen vragen gesteld worden aan Alexander Plyska, diaken en maker van de film, terwijl u voor €1 koffie/thee kunt verkrijgen.

Opbrengst voor families in Oekraïne

De in Nederland wonende Katia Novikova vertaalt de vragen en zij zorgt ervoor dat de volledige opbrengst terecht komt bij families in het oorlogsgebied van Oekraïne.



RIA NIJSSEN-GROEN

* 5 februari 1932

† 1 september 2023



Na een mooi en intens samenzijn heeft de familie Ria in liefde losgelaten. Dankbaar dat ze zolang van haar mochten genieten. Ria: Zorgzaam, bescheiden, sportief, muzikaal, sterk. Dat zij ruste in vrede



BOEKEN- EN SNUFFELMARKT ENGELMUNDUSKERK

Boeken, CD's, glaswerk etc. U kunt het allemaal brengen.

Inzamelen: elke 1e zaterdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.

Plaats: rechts naast de kerk. Wilt u meer weten, bel 0255-511091

EEN BLIK OP.....

Glas-in-loodramen

Hoog in het schip van de Engelmunduskerk zijn een aantal ramen die de werken van barmhartigheid weergeven.



De werken van Barmhartigheid zijn bedacht door Paus Innocentius III in het jaar 1207. Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid zijn er zeven geestelijke werken van barmhartigheid, die gaan over het geven van

raad, troost, vermaning, vergeving en gebed. De werken van barmhartigheid spelen nog altijd een grote rol in het maatschappelijk werk. Ook zijn ze een bron van inspiratie voor kunstenaars en schrijvers. Ook fotograaf Paul Donker Duyvis liet zich inspireren en maakte deze prachtige foto's, zodat u in de gelegenheid bent een tweetal ramen uit de Engelmunduskerk beter te bekijken.



OPFRISBEURT VESTIBULE VAN DE KERK

Tweede deel opknapbeurt voltooid

De nieuwe consoletafel is inmiddels ook in de vestibule van de kerk geplaatst. De plek is verder aangekleed met een spiegel, plantjes en kaarsen en een beeltenis van de Goede Herder. De twee ladders die er altijd stonden opgeslagen hebben een andere opbergplaats gekregen.

Derde deel opknapbeurt

Een mededelingenbord is in bestelling, zodat posters van concerten, acties zoals Missio, weer een zichtbare, vaste plek krijgen.



Engelmunduskerk

Driehuizerkerkweg 113

1985 HB Driehuis

Tel: 0255-514125

NL 12 RABO 0107 1813 47 voor gezinsbijdragen

NL 39 RABO 0145 8567 98 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Engelmundus Driehuis

www.engelmunduskerkdriehuis.nl

Verhuur parochiezaal: 06-537 27 554

Bezoekgroep: 0255-537225

Locatieteam:

Loes van Galen

Ton Joosten

Anja Zwanenburg



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Maria is de verbindende schakel tussen hemel en aarde”

MARIA ALS HEMELSE MOEDER

Het gebeurt de laatste tijd opvallend vaak dat ik het verzoek krijg om bij een laatste afscheid in seculiere kring enige religieuze woorden te spreken. Soms is dat in een kapel op een begraafplaats, dan weer in de aula van een crematorium en – geloof het of niet – ook wel in een modern café midden in Amsterdam. En steeds is de context van de nabestaanden identiek: moeder of grootmoeder heeft wat meer afstand van de kerk genomen, maar voelt zich tot haar dood nog altijd gelovig, tot in het diepst van haar ziel. Kinderen en kleinkinderen hebben als nabestaanden vaak geen idee meer van religieuze taal of gebruiken, maar willen wel recht doen aan de betekenis van geloof in het leven van moeder of grootmoeder. Ze kunnen de weg naar de kerk letterlijk niet meer vinden, kennen me vaak via andere netwerken en vragen me dan of ik enige religieuze woorden wil spreken bij het laatste afscheid. Juist omdat ik de nabestaanden goed ken, geef ik graag gehoor aan hun verzoek. Maar ik zeg er wel altijd bij dat ik niet in vage of zweverige woorden blijf steken. Als moeder of grootmoeder tot de laatste adem gelovig is gebleven, zoek ik naar rituelen en iconen die recht doen aan dat leven en centraal staan in de christelijke traditie.

Maria is dan de verbindende schakel tussen hemel en aarde, overstijgt alle afstand tussen nabestaanden en de overledene, krijgt steeds meer betekenis in protestantse kringen en ontroert het meest in het Ave Maria dat steeds weer klinkt. Vaak ook wordt er hardop gebeden, een wees-gegroet. En even vaak verbazen nabestaanden zich erover dat ze mee konden bidden, ook al deden ze decennialang niets meer aan hun geloof. Ten slotte ontroert het me echt dat nabestaanden de naam van hun eigen moeder of oma verbinden met de hemelse Moeder. Zo heeft Maria tot drie keer toe een betekenis: als troosteres in het verdriet, als voorganger in het bidden en als richtingwijzer naar het geloof dat het leven niet ophoudt bij de dood. Maria is steeds meer de schakel tussen generaties. En juist rondom de dood van onze naasten is zij als hemelse Moeder iedereen nabij. Daarom mag zij nooit ontbreken bij de herdenking van onze doden. ■



Naaldkerk

IN MEMORIAM

Jaap Schoen

* 24 juni 1944

† 11 september 2023

IN DE OLVAB/NAALDKERK

In oktober: de derde donderdag en in november: de eerste, tweede en vierde donderdag om 10:00 uur: samenkomst / bezinning o.l.v. Engelbert en / of Ria. Daarna drinken we samen koffie. Zie ook het rooster op pagina 17.

Elke derde zondag van de maand om 10:30 uur: meditatieve bijeenkomst in de parochiezaal o.l.v. Jose, Jeannette, Cilia.

HOFSTEDE VELSERBROEK

Woord- en Gebedsviering in de Hofstede: elke eerste zondag van de maand om 10:00 uur o.l.v. Jose en Barbara.

KERSTSTOLCONCERT

Noteert u alvast: zondag 17 december om 12:00 uur, mmv het Naaldkoor.



Op 19 september hebben we afscheid genomen van Jaap, maar meer nog hebben wij recht gedaan aan zijn leven. Dat Jaap voor veel mensen iets betekend heeft, bleek wel uit de aanwezigheid van zoveel mensen in de kerk en in het crematorium. Met mooie, lieve woorden, maar vooral met symbolen, foto's en muziek hebben Marijke en de kinderen Jaap herdacht. De woorden liefde, trouw, precisie en bescheidenheid zijn typerend voor Jaap. Marijke, zijn kinderen en kleinkinderen, kwamen bij Jaap op de eerste plaats, gevolgd door de kerk, zijn hobby's fotograferen en vliegtuig- en cruiseschepen spotten. Jaap was ook een sportliefhebber, voetbal en wielrennen waren favoriet. Als koster heeft Jaap zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor zijn kerk, onze Naaldkerk. Tot nog maar enkele jaren geleden fietste Jaap elke zondag al vroeg naar de kerk om de kachel aan te zetten. En dat niet alleen, Jaap heeft veel van zijn tijd aan de kerk gegeven. Jaap gaf zijn geloof handen en voeten, mensen konden op hem rekenen. Onze geloofsgemeenschap is Jaap heel veel dank verschuldigd. Wij gaan Jaap missen en wensen dat hij het goed heeft aan de andere kant van ons bestaan, die wij ook wel de Hemel noemen.



Voor de **90**ste keer
traditionele pinkenveiling
zaterdag 14 en zondag 15 oktober
U bent vanaf 9:00 uur van harte welkom in en rondom de Naaldkerk voor de boekenmarkt, rad van avontuur, brocante en andere kraampjes, muziek, goederenveiling en nog veel meer.
Info: www.olvab.nl



Naaldkerk

Frans Netscherlaan 12
2071 AZ Santpoort-Noord
Tel: 023-537 87 31

www.olvab.nl
naaldkerk@parochiefranciscus.net

NL 50 INGB 0000 2675 19
NL 63 RABO 0145 8024 34
t.n.v. RK Parochie Santpoort

maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:00 uur

Locatieteam:

Nanda Ramakers
Han Schoen
Ria Kruisman

Kopij voor deze pagina's naar: heetvandenaald@olvab.nl

'De levenskunst van afscheid nemen.'

- Team van vrouwen
- Passende oplossing voor ieder budget of persoonlijke wens
- Uitvaartspreekuur in eigen rouwhuiskamer
- Voorbespreking en kostenoverzicht mogelijk
- Uitvaartdeposito

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Van Lennepaan 76
1985 AH Driehuis
0255 51 74 52
info@alicoeters.nl
www.alicoeters.nl



Uitvaartspreekuur in rouwhuiskamer
iedere 1e donderdag van de maand,
Naaldkerk Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord.

levensexecuteur | testamentadviseur | boedelafwikkelaar

CoSenior

mr. Andrea de Roos
06 1349 6205
info@cosenior.nl
www.cosenior.nl



Maak een afspraak voor een adviesgesprek!

Eerste half uur is kosteloos. Gesprek altijd bij u aan huis.

Ik adviseer u over: levenstestamenten, testamenten, afwikkeling nalatenschappen, schenkingen.

Ik kan voor u optreden als: levensexecuteur, gevolmachtigde, executeur.

Parochiegemeenschap IJmuiden

vierend in de Ichthusburcht



Laurentiuskerk wordt Laurentiushof

Waar eens de Laurentiuskerk stond is nu een hofje met woningen gebouwd, met de toepasselijke naam Laurentiushof. Tot onze verrassing is de oude toegang tot de kerk bijna het zelfde gebleven, nu als toegang tot het hofje, zelfs het kruis hangt er nog. De gedenksteen die in de Laurentiuskerk was bevestigd bij het vertrek van de paters uit IJmuiden heeft een plek gekregen op een muur in het Laurentiushof. Zo blijft een stukje geschiedenis bewaard.



Voorkant met kruis



Achterkant met gedenksteen
(zie rechts)



Ichthusburcht
Fahrenheitstraat 37
1973 RJ IJmuiden
Parochiesecretariaat tel: 023-583 57 85 of het locatieteam 06-234 70 580
NL 62 RABO 0383 6790 44
t.n.v. parochiegemeenschap IJmuiden

locatieteam: Els de Leeuw
Marcia Neve
Jan Mulders

2 november Allerzielen



*Als een vlinder hoog gevlogen
Omringd door liefde heengegaan
Afscheid is niet het einde
Herinneringen blijven bestaan
Het allermooiste zit in je hart
Hou je door koesteren dichtbij
Zo laat je niet alleen verdriet
Maar ook de liefde vlindervrij*