

R.K. H. Franciscusparochie i.o. | Haarlem-Noord/Velsen ten zuiden van het kanaal

# Franciscus

## MAGAZINE

### Oktober - Mariamaand

Wat betekent Maria voor ons?

### Eeuwfeest Adelbertuskerk

Activiteitenoverzicht

Jaargang 8 | nummer 2 | 3 september tot 16 oktober 2023



Kom óók langs voor  
uw pasfoto's!

Specialisten in Oogzorg

*Vakopticiën voor het aanmeten van Varilux glazen en contactlenzen.*

Paul Luyf Optiek  
Rijksstraatweg 14  
2022 DA Haarlem  
023 525 35 30  
info@paulluyfoptiek.nl  
www.paulluyfoptiek.nl

**(Parochianen krijgen  
10% korting op bril  
en contactlenzen)**



**Wij zien wie u nu bent.  
En wie u ooit was.**

**Bij Sint Jacob begrijpen  
we dat één levensfase  
niet uw hele verhaal  
vertelt. En dat wij beter  
voor u kunnen zorgen  
als we u goed kennen.  
Want uw leefwereld  
vormt onze zorg.**

Bosbeek • JacobKliniek  
Klein België • Meerhoeve  
Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos  
Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

**Sint Jacob**  
» Hart voor zorg

## Franciscus magazine

Contactblad van de Franciscus parochie i.o.  
Verschijnt 8 keer per jaar.  
Oplage: 3500 stuks.

### Redactie:

Marjan Frielink, Lia Stet, Loes van Galen,  
Marcia Neve, Richard Eijkelboom.

### Kopijadres:

fmredactie@parochiefranciscus.net



### Volgend nummer Franciscus magazine:

Inleveren kopij voor: zaterdag 23 september  
Verspreidingsdatum: vanaf 11 oktober  
Verschijningsperiode: 15 okt. tot 4 dec.

De redactie behoudt zich het recht voor om  
kopij in te korten of niet te plaatsen.

Wilt u dit blad niet (meer) ontvangen?  
Geef het door aan het parochie secretariaat.

**Parochiesecretariaat:** 023 - 583 57 85  
parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net  
Bezoekadres:

Frans Netscherlaan 12

2071 AZ Santpoort-Noord

Open: ma t/m vr: 9:30 - 12:00 uur

Het adres voor:

- reserveren van een ruimte
- doorgeven verhuizing
- opgeven misintentie; kosten 11 euro  
op rek: NL 84 INGB 0007 2419 83  
t.n.v. Franciscus parochie.

**Ook voor donaties**

## Inhoud

### 12 Maria

lezers vertellen over hun  
speciale band met haar



### 22 Adelbertuskerk 100 jaar

interview met oudste  
parochianen



### Verder:

- 5 Van jullie pastoor
- 6 Vanuit pastoraal team
- 7 Vanuit het bestuur
- 8 Vredesweek
- 9 In gesprek met....
- 11 Kun je nog zingen, zing dan mee!
- 14 De onstoffelijke ziel in een stoffelijk lichaam
- 16 Vieringenoverzicht
- 18 Franciscus Magazinnetje
- 20 Impressie WereldJongerenDagen
- 21 Nieuws vanuit de plaatselijke kerken
- 32 Uitnodiging Franciscusfeest

Foto voorpagina: Marja Hof

### Parochiebestuur Franciscusparochie i.o.

Pastoor Floris Bunschoten: voorzitter  
Henk van der Weide: vicevoorzitter en kerkmuziek  
Carin Hassing: secretaris  
Fred Letschert: penningmeester  
Wim Huiberts: gebouwen  
Vacature: kinderen, jongeren en AVG  
Vacature: communicatie  
John van den Berg: algemeen lid  
Dirk Schoon: financieel advies

hweide@parochiefranciscus.net  
CHassing@parochiefranciscus.net

Bezoek onze website!  
[www.parochiefranciscus.net](http://www.parochiefranciscus.net)

# Pastoraal team



Pastoor F.J. Bunschoten  
tel: 06 - 411 68 657  
fjbunschoten@parochiefranciscus.net



Kapelaan J.H.N. Elferink  
tel: 06 - 214 17 369  
jhnelferink@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Diaconie



Catechese docent Vincent Borgonjen  
tel: 06 - 504 34 719  
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Eerstverantwoordelijke voor Catechese

## Secretariaat Pastoraal team:

Ingeborg Claessens  
Rijksstraatweg 28  
2022 DA Haarlem  
maandag t/m vrijdag: 8:30 - 12:30 uur  
vanaf oktober: woensdag 8:30 - 12:30 uur

tel: 06 - 556 27 670  
pastoraalteam@parochiefranciscus.net

Post- en contactadres voor informatie over:

Doop, 1e H. Communie, Vormsel,  
Huwelijk Ziekenzalving.

## Nieuwsbrief Franciscus Actueel:

Verschijnt twee wekelijks.

Kopij, maximaal 150 woorden,  
aanleveren via:  
franciscusactueel@gmail.com

# Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid

Team Patty Duijn staat voor begeleiding van u en uw naasten bij leven en bij afscheid. Samen staan wij voor een manier van werken die gaat over maximale beleving in het natuurlijk omgaan met de dood. Samen bedienen we families naar tevredenheid omdat we goed zijn in precies dat te doen wat nodig is. Onze kracht ligt in gespreksvoering bij terminale situaties, afscheid van en met kinderen, wij zijn groots in luisteren en het vertalen van wensen van jong en oud. Onze kracht is dat wij focus op het leven houden en er zijn voor u. Team Patty Duijn is een vertrouwde keus bij afscheid omdat afscheid over het leven gaat.

*natasja - evelyne - erica - lisette - charlotte - corien  
anita - sabine - anneke - shirley - esther - patty*



[www.rouwdoula.nl](http://www.rouwdoula.nl)

Vragen, een overlijden melden? **06 300 93 482**  
[info@pattyduijn.nl](mailto:info@pattyduijn.nl) ——— [www.pattyduijn.nl](http://www.pattyduijn.nl)

# Van jullie pastoor

## Jubilea

Een jongen genaamd Halewijn wordt rond het jaar 589 in Haspengouw, een streek in Midden-België met een glooiend landschap en vruchtbare gronden, geboren. De jongeman is nogal een wildebras, al weten we daar niet veel van maar wel dat hij - Halewijn was waarschijnlijk zoon van een hofmeier van een Merovingisch koning - zonder pardon medewerkers als slaven verkocht. Bikkelaar dus.

Ondanks zijn ruige en luxe leefwijze waarin het vooral om hem zelf draait, vindt hij de liefde van zijn leven. Van de vrouw die hij trouwt houdt hij zielsveel. Samen met haar en hun dochtertje is hij gelukkig. Dan treft enorm verdriet hem. Hij komt alleen te staan, wordt weduwnaar. De tijdelijkheid van het bestaan grijpt Halewijn diep aan. Hij weet werkelijk niet hoe daar mee om te gaan. Via zijn moeder Ida komt hij in contact met een missiebisshop die de geschiedenis is ingegaan als apostel der Franken: Amandus van Maastricht.

Gesprekken met deze wijze leidsman brengen onverwachts een bepaalde rust in het hart van Halewijn. Vooral wanneer Jezus ter sprake komt. Het opmerkelijke is, als Halewijn zich daarvoor openstelt merkt hij dat bevrijding, innerlijke verandering hem wordt aangereikt. Het doet iets met hem. Voortaan niet meer voor zichzelf maar voor God en medemens leven, dat wil hij gaan doen. Halewijn helpt armen, komt op voor rechtvaardigheid. Hij is gegrepen door Christus, zijn hart is veranderd.

Een klooster in Gent dat Amandus tot stichter heeft, wordt zijn thuis. Zijn naam wordt Bavo. Met toestemming van abt Floribert kiest hij voor een nog teruggetrokkener bestaan van gebed en stilte als kluisenaar in een holle boom in het bos buiten de abdij. Heel stil blijft het niet. Mensen in hun nood weten hem te vinden. Bavo troost, bemoedigt, geneest, geeft raad, bidt met en voor hen. Men weet, deze man is



een vriend Gods. Omringd door velen die zijn steun hadden ondervonden, overlijdt Bavo op ongeveer 70-jarige leeftijd. Zelfs daarna blijft men zijn hulp ervaren.

Al snel komt verering als heilige op gang. In Vlaanderen heten veel mooie oude kerken naar hem. De eerste monniken van Egmond, afkomstig uit Gent, nemen relikven van Bavo mee naar Holland als zij de Adelbertabdij stichten. Zo wordt naast Gent ook Haarlem een Bavostad. De H. Bavo wordt gewoonlijk afgebeeld met de valk van de jacht en het zwaard van de ridder, in nette kleren gestoken.

Zoals u weet oefen ik naast het pastoraat van de Franciscusparochie ook het ambt uit van rector van de St. Bavobasiliek, de kathedraal dus. Aan mijn team en mij de opdracht om van '125 jaar Bavokerk' - want de 'nieuwe' Bavo aan de Leidsevaart is in 1898 ingewijd - iets gedenkwaardigs te maken. Ook bisschop Lode Van Hecke en zijn kapittel uit Gent zal daarvoor op 1 oktober naar Haarlem komen. Zaterdagmiddag 30 september moet een Bavodag worden voor iedereen.

Naast een Bavojubileum is er ook een Adelbertusjubileum. Het (ruim) 100-jarig bestaan van de Adelbertus mag - na corona - zeker alsnog gevierd. Een kleine aftrap daarvan geschiedt op zondag 8 oktober, waar overigens het Franciscusfeest centraal staat.

Ik hoop dat de verbondenheid binnen katholiek IJmuiden / Schoten / Velsen / Driehuis / Santpoort / Haarlem-Noord zo hecht mag worden als de vriendschap van al hun patroonheiligen hierboven.

Floris Bunschoten,  
pastoor Franciscusgemeenschap /  
plebaan kathedraal / deken van Haarlem

# Vanuit het pastoraal team

## Secretariaat van het pastoraal team

Mw. Ingeborg Claessens, onze secretariael medewerkster, zal vanaf 27 september voornamelijk op woensdagochtenden kantoor houden en ons team blijven ondersteunen. Soms zal zij ook op andere dagen aan de Rijkstraatweg te vinden zijn maar minder regelmatig dan we gewend waren.

Wij zijn dankbaar voor de lange periode dat Ingeborg de volledige week aanwezig was om het pastoraal secretariaat voor de Franciscusparochie i.o. op- en uit te bouwen, in

nauwe samenwerking met pastoor George en vele anderen. Je hebt daarin, zo weten wij, veel mogen betekenen.

We stellen het op prijs dat je ons blijft helpen met de know-how en toewijding die jou kenmerken.

We vertrouwen ons werk voor de mensen toe aan de voorspraak van Maria.

F. Bunschoten pr., J. Elferink pr.,  
Vincent Borgonjen, parochiebestuur

## Bijbelavond

**Donderdagen:** 14 september en 12 oktober  
20:00 uur

**Locatie:** Parochiezaal Adelbertuskerk  
Haarlem-Noord. Ingang:  
Rijkstraatweg 28, witte deur

Gezamenlijk gaan wij dieper in op de inhoud van de lezingen van de zondag erop. Het zijn leuke open gesprekken en je ziet dat ieder zijn eigen gedachten heeft bij de lezingen. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld die je diep kunnen raken. U bent van harte welkom, ook alleen om te luisteren!  
Contact\*



## Alpha

**Dinsdagen:** 19 september t/m 28 november  
18:45 – 21:00 uur

**Locatie:** Plebanie van de Sint-Bavo,  
Leidsevaart 146 Haarlem  
(ingang Emmaplein)

Vraag jij je ook wel eens af of er meer is tussen hemel en aarde? Waarom er zoveel lijden is in de wereld? Wie Jezus is? Of bidden eigenlijk wel helpt? Wat je met de kerk moet? Als deze of vergelijkbare vragen weleens bij je opkomen dan is Alpha iets voor jou!



Elke bijeenkomst begint met een gezellige maaltijd. Daarna volgt er een inleiding en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten.

Alle vragen kunnen worden gesteld en we gaan samen op zoek naar antwoorden.

De meeste deelnemers kennen elkaar nog niet en dat is alleen maar leuk. Van harte welkom!  
Voor meer info en opgeven\*

\* Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of  
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

## Vanuit het bestuur

Na een periode van relatieve rust, gaat langzaam onze Franciscus organisatie weer draaien. Parochianen verwelkomen elkaar weer en activiteiten worden opgestart.

Binnen het bestuur zijn we druk doende met veel zaken.

Daarvan zou ik de volgende dingen onder uw aandacht willen brengen:

### - Parochievergadering

Zie uitnodiging hieronder

### - Tijdelijke huisvesting vluchtelingen

Zowel met de gemeente Velsen als de Gemeente Haarlem zijn er gesprekken geweest over de tijdelijke opvang van vluchtelingen op onze locaties. In het geval van de gemeente Velsen heeft dat geleid tot meerdere gesprekken. Op dit moment wordt gekeken of dat kan leiden tot concrete afspraken.

Uitgangspunt daarbij is, dat onze eigen activiteiten ongemoeid door kunnen gaan.

Zodra er concrete afspraken gemaakt gaan worden zullen wij allereerst de parochianen van de betrokken locatie(s) daarover informeren.

Het seizoen hebben we afgesloten met een gezamenlijke viering in de Engelmunduskerk, waar behalve het weer (we moesten uitwijken naar de kerk) alles perfect samenwerkte en leidde tot een inspirerend samenzijn.

Hulde en dank aan een ieder die zich hiervoor heeft ingezet.

Het nieuwe seizoen willen we op eenzelfde manier beginnen en daarom hopen wij u allemaal te mogen verwelkomen op 8 oktober om 10:00 uur in de Adelbertuskerk bij ons jaarlijkse Franciscusfeest!

Namens het parochiebestuur  
Henk van der Weide  
hweide@parochiefranciscus.net

## Parochievergadering donderdag 19 oktober om 19:45 uur in de Adelbertuskerk

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd voor deze vergadering.

In ieder geval de volgende onderwerpen zullen besproken worden:

- Financiële situatie en ontwikkelingen van de vijf parochies
  - Het toegroeien naar een fusie
- (Ver)Bouwplannen op de diverse locaties
  - Pastoor aan het woord



De collecte tijdens de Openluchtviering op zondag 16 juli jl., bestemd voor het Kinderthuis Batang Pinangga op de Filipijnen, bedroeg € 740,85.

# Vredesweek



**Vrede** is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat.

**Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving** waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van

macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. **Maar onze democratie staat onder druk.** Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht.

**Daarom gaan we, naast ons internationale werk, ook weer aan de slag in Nederland.** Om te bouwen aan een sterke, weerbare democratie die oog heeft voor de belangen van burgers, voor kwetsbare mensen.

Zondag 24 september wordt de vredesweek afgesloten met een **oecumenische viering**, om 10:30 uur in de Engelmunduskerk

**UITVAARTVERZORGING** —SINDS 1878—  
**UITENDAAL**

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

**LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!**

Kantoor en garage:  
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem  
info@uitvaartuitendaal.nl

[www.uitvaartuitendaal.nl](http://www.uitvaartuitendaal.nl) **023-5324486**



## In gesprek met....

In deze rubriek spreken we steeds met een parochiaan. Deze keer met Richard Waasdorp, 56 jaar oud en woonachtig in Haarlem in de parochiegemeenschap Schoten, samen met zijn vrouw Anita. Ze hebben twee dochters en een bonusdochter. Richard is elke maandag- en donderdagochtend op het Sint Bavokerkhof te vinden, waar hij met veel plezier en veel toewijding het kerkhof verzorgt.



### Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

Elke zondagavond wanneer mijn dochters met hun partners bij ons komen eten hebben we altijd lol met elkaar. Dat is één groot feest! Ook op de maandagochtend wanneer we met een groep vrijwilligers het Sint Bavokerkhof onderhouden wordt er veel gelachen. Ik ben enorm dankbaar dat deze vrijwilligersklus een aantal jaren geleden, toen ik minder ging werken, op mijn pad kwam.

### Wat betekent geloven voor je?

Ik ben altijd gelovig geweest. Ik bid elke dag voor mijn gezin, maar ook voor de wereld. Een dankgebed ontbreekt dan zeker ook niet. Een aantal jaren geleden verloren we in een paar maanden tijd onze (schoon) broer en schoonzus. Hun dochter Jeanine werd toen liefdevol in ons gezin opgenomen. Vanaf die tijd ging ik weer elke zondag naar de kerk en vond daar rust en kon dit onbeschrijflijke afscheid een plek geven. Ik werk bij een Spakenburgs visbedrijf. Daar ontstaan ook interessante geloofsgesprekken.

### Wie of wat inspireert jou?

Allereerst familie, maar door mijn taak op het kerkhof meer en meer de natuur. Mijn dochters deden mij het boek "Een jaar in de moestuin" cadeau. Van de opbrengst van de moestuin kan ik weer delen.

### Welk verhaal uit de bijbel spreekt jou aan?

Het verhaal van Zacheus. ( LC.19,1-10)  
Toen Jezus hem uitnodigde uit die boom te komen, omdat hij bij Zacheüs wilde komen eten, sloeg Zacheüs als een blad aan de boom om. Hij zag opeens het licht. Dat vind ik mooi! Alle soortgelijke verhalen spreken mij aan. Ik heb de bijbel bijna uitgelezen.

### Waar haal je je kracht vandaan op moeilijke momenten?

Allereerst bij Anita, we zijn al 31 jaar getrouwd. Maar ook mijn meiden, wat een powervrouwen! Ik ben enorm trots op ze. Alle drie! Echte zussen.

### Voel je je verbonden met de geloofsgemeenschap?

Nu er geen viering op de zondag meer in de Mariakerk is, mis ik dat plekje achter in de kerk, waar ik tot rust kon komen en allerlei gebeurtenissen een plaats kon geven. In plaats daarvan zit ik zondagsochtends om 8:00 uur voor de televisie waar ik op NPO 2 de religieuze programma's bekijk. Daar zie ik Leo Feijen dan ook. Hij was vroeger mijn coach bij Onze Gezellen. Ik zou hem graag nog eens willen ontmoeten. Verder ontmoet ik een deel van de parochiegemeenschap op maandagochtend, wanneer de kerkhofploeg met zo'n 20 medeparochianen koffie drinkt.



Duineveld Transport B.V. Wagenmakerstraat 41 1991 JB Velsersbroek T: +31(0)235378203

### Wilt u ook in het Franciscus Magazine adverteren?

Informeer naar de mogelijkheden:

John van den Berg  
e-mail: [s.johnvandenberglive.nl](mailto:s.johnvandenberglive.nl)

### Bouwbedrijf A.Th. van Bruggen

SINDS 1978

Verbouw en renovatie, monumentenwerk,  
onderhoud, dakopbouw, aanbouw en bijzondere  
werkzaamheden

Oosterstraat 1C/B | Telefoon 023 539 02 70  
2022 CT Haarlem | Mobiel 06 534 212 74  
[www.vanbruggenbouwbedrijf.nl](http://www.vanbruggenbouwbedrijf.nl) | [bouwbedrijfvanbruggen@kpnmail.nl](mailto:bouwbedrijfvanbruggen@kpnmail.nl)



### Bloemsierkunst Bloemberg

Galle Promenade 36  
1991 PR Velsersbroek  
Tel: 023-5386427



Kwalitatief uitstekend onderwijs op katholieke  
grondslag voor kansarme jeugd in India.  
Onderwijs, sleutel voor hun toekomst.

Collegegeld kost/inwoning van 1 student €40,-  
per maand. **Kijk op: [www.ststart.nl](http://www.ststart.nl) help mee!**  
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

IBAN Rekening: NL22 ABNA 0477 6873 34  
St.Thomas Stichting Driehuis  
ANBI fiscaal nr: 813846481  
Pastoor dr. George Paimpillil, secretaris  
Driehuizerkerkweg 113A, 1985 HB Driehuis  
Tel. 06 50 81 38 62

## Slenders



wasserij • stomerij  
Santpoort-Noord & Heemstede  
[www.slen.nl](http://www.slen.nl) - 023 53 77 611

# Kun je nog zingen, zing dan mee!

*Maak kennis met: de koren uit de Franciscusparochie i.o.*

## *Deze keer: het Laurentius Familiekoor*

Ongeveer 40 jaar geleden hadden we in IJmuiden twee kerken en zowel in IJmuiden-Oost als in IJmuiden-West waren twee kinderkoren met eigen begeleiding en dirigentes. De samenhang was er door een overkoepelende werkgroep Familieviering. Zaterdagavond was dezelfde gezinsviering in West als de zondagmorgen in Oost. Naarmate er minder kinderen kwamen, gingen er moeders en leden van de werkgroep meezingen. Dat ging prima, totdat er minder kerkbezoekers kwamen en ook de personele bezetting van pastores en het verdwijnen van de begeleiding in West een probleem werd. Daarop werd besloten de gezinsviering alleen nog in Oost te houden en de twee kinderkoren samen te voegen. Ook nu weer ondersteund door leden van de werkgroep, de moeders en 1 oma. Vandaar dat er gekozen werd voor de naam "Familiekoor".

De kinderen verdwenen, de moeders en oma bleven. Ook werd het koor steeds internationaler. We hebben leden gehad uit Indonesië, Dominicaanse Republiek, Burundi, Congo, Portugal en Armenië. Op dit moment hebben we een groep van 17 trouwe leden met een begeleiding van twee pianisten, een fluitiste en natuurlijk een dirigente, die al meer dan 40 jaar dit koor leidt en tevens nog deel uit maakt van de werkgroep Familieviering. Corrie Haver heeft zich altijd sterk gemaakt om nieuwe koorleden binnen te halen. In de tussentijd is eerst de Laurentiuskerk in IJmuiden-Oost gesloten, gevolgd door de Pieterkerk in West vorig jaar februari. Wat rest van de geloofsgemeenschap IJmuiden is een hecht groepje voornamelijk oudere kerkgangers, vrijwilligers en nog één koor. We kerken in de Ichthusburcht.

Elke vierde zondag van de maand. Als koor vinden wij dit een fijne ruimte, omdat de verhouding kerkgangers t.o.v. de ruimte en de akoestiek goed is. Wel is het zo, dat de moeders van toen de oma's van nu zijn! Op uitnodiging zingen we ook in de Engelmunduskerk. Daar repeteren we ook, elke donderdagavond van 19:15-20:15 uur. Daarna drinken we gezellig koffie/thee met elkaar.

Wij zingen voornamelijk Nederlandse liederen. Onze liederen worden aangepast aan de lezingen. We willen dat de kerkgangers horen wat we zingen en die mogen, als ze dat willen, meezingen. Nieuwe liedjes worden ook wel door de leden zelf aangebracht. Tijdens de repetities wordt er ingezongen met bijvoorbeeld een canon. Doordat we zo veel verschillende nationaliteiten hadden, begonnen we elk jaar met een gezamenlijke maaltijd, waarbij elk lid iets klaar maakte vanuit het land van herkomst. Deze traditie wordt dit jaar onderbroken door een gezellige maaltijd buitenshuis. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Heb je interesse om ook te komen zingen? Kom dan gerust langs. We houden nu vakantie, maar donderdag 7 september beginnen we weer.



# Oktober Mariamaand

"Door Maria tot Jezus"

*Miep Webbe*

"Als ik een kaarsje aansteek ervaar ik steun van haar. Voorbeeld voor ons, moeder en vrouw"

*Els de Leeuw*

"Hoor de stilte, voel de traan  
Maria geeft ons de kracht  
om door te gaan"

*Peter Heins*

"Maria ervaren als mijn hemelse moeder"

*Kapelaan Julius*

"Maria is mijn voorbeeld.  
Er brandt altijd een kaarsje bij haar"

*NN*

"Bij Maria kun je schuilen"

*Marcia Neve*

"Maria neemt voor mij, met name sinds ik zelf moeder ben, een bijzondere plek in in mijn leven. De moeder zijn van een Zoon die zo'n uitzonderlijke weg is gegaan en Zijn uiteindelijke lijdensweg is onvoorstelbaar. Mijn gebeden waren echter weinig tot haar gericht, alhoewel ik wel gewend was om kaarsjes aan te steken bij een Mariabeeld. Dit veranderde een aantal jaren geleden toen ik aanwezig was bij een Mariaviëring: vanaf toen voelde het meer vanzelfsprekend om tot haar te bidden"

*NN*

"Maria betekent veel voor mij.  
Eénmaal per jaar ga ik naar het putje van Heiloo vragen en bedanken voor mijn gezin"

*Elly Meulenkamp*

"Maria is voor mij beschermvrouwe voor het hele gezin.  
Een wees gegroet voor Maria bidden is fijn!  
Een lieve vrouw"

*Dora van Neste*

"Als ik 's avonds in mijn bed lig doe ik een tientje van de rozenkrans voor mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen"

*Truus Korthouwer*

"MARIA is voor mij het grote voorbeeld van een jonge vrouw, die 'ja' zei, terwijl ze voelde dat er veel van haar gevraagd werd. Een krachtige, moedige vrouw, die nederig en vol overgave en liefde haar gelovig leven invulling gaf. Ondanks alle pijn en onzekerheid bleef ze trouw aan haar woord.

Als ik het Ave Maria zing of beluister, bekruipt mij altijd het gevoel van weemoed. Nu ik twee keer in Lourdes ben geweest, voel ik me nog meer met haar verbonden en voel dankbaarheid.

En...mijn eerste doopnaam is MARIA"

*Ria Kruisman*

"Maria, de moeder van Jezus en onze moeder, beschermvrouwe vaak aangeropen met schietgebedjes"

*Adri Bijl*

"Maria is mijn tussenpersoon naar de Lieve Heer. Ik vraag aan haar of de Lieve Heer mijn dagelijkse zorgen wil verminderen. Ik vraag haar ook mijn eeuwige dankbaarheid voor alles wat de Lieve Heer mij geeft neer te leggen voor de Heer"

*Irma Uukel*

"Maria is voor mij een echte moeder.  
Ik kan al mijn zorgen bij haar kwijt en voel mij bij haar geborgen.

Ook voor mijn kinderen en kleinkinderen bid ik regelmatig tot Maria.

Ik voel dan haar rust en vrede"

*NN*

"Ik neem Maria elke dag mee in het gebed met een Wees gegroet.

Zodoende heb ik een band met Maria voor altijd!"

*Richard Waasdorp*

**Hierboven kunt u reacties lezen op de vraag: "Maria is gekozen om moeder van Jezus te zijn,**

"Maria is moeder van de kerk en daarmee van alle gelovigen.

Een kerngedachte van de Marialogie is mooi verwoord door Titus Brandsma, waar hij zegt dat Maria het voorbeeld is van hoe ook in ons God kan worden geboren"

*Hans Ooteman*

"Van kind af aan had ik al een band met Maria. Ik zette vaak bloemen bij haar neer, die ikzelf geplukt had. Nu bid ik elke avond tot haar en bedank haar voor de afgelopen dag. Dat doe ik dan samen met mijn vrouw Annelies"

*Gert Out*

"Zij is voor mij de troosteres der bedroefden. In deze bedroefde dagen vraag ik om steun en sterkte voor achterblijvers en slachtoffers van oorlog en bid ik om vrede"

*Gerard van Bourgonje*

"Een steun in alle opzichten"!

*Henny van Warmerdam*

"Maria is voor mij speciaal, omdat ze tegen de engel zei "Mij geschiede naar uw Woord". Deze totale overgave van Maria aan de wil van God is voor een grote inspiratie om het evangelie van Jezus met volle overtuiging te volgen.

Het bidden van de Rozenkrans helpt mij hier nog extra bij"

*Richard Numan*

**Wees gegroet, Maria,**

vol van genade, de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,  
bid voor ons, zondaars,  
nu en in het uur van onze dood.  
Amen.



*Laat ze maar los, zegt Maria  
Laat ze maar los  
je zorgen  
je onzekerheid over de toekomst  
en over jezelf  
Geef maar hier  
je angstdromen  
je gepieker over hoe het zal gaan  
en hoe het verder moet*

*Al die zorgen  
vertrouw ze me toe  
en ik zal ze dragen  
en meegaan op je levensweg*

*Dan zul je ontdekken  
hoe licht het loopt  
hoe weinig ik van je vraag  
en hoe rustig het wordt van binnen*

**heb jij een speciale band met haar en kun je daar dan over vertellen"?**

# De ziel: de tegenstelling te lijf

In het vorige artikel (Franciscus magazine jaargang 7 nummer 8) kwam Duncan McDougall al even voorbij. Een Amerikaanse arts die rond 1900 probeerde het bestaan van de ziel aan te tonen door lichamen van stervende mensen (overigens met hun toestemming) te wegen. Zijn bevindingen waren echter niet eenduidig en bovendien gebaseerd op slechts zes sterfgevallen. Zijn conclusie, dat een ziel 21 gram zou moeten wegen, wordt tegenwoordig in brede kring betwijfeld en versleten voor een fabeltje. Bovendien: hoe zou je iets dat niet tastbaar is überhaupt kunnen wegen of aantonen? Wij stuiten hier op een tegenstelling: een stoffelijk lichaam met een onstoffelijke ziel. In het vorige artikel kwam Descartes met de oplossing; beiden stonden met elkaar in verbinding door de pijnappelklier! Wij weten inmiddels dat ook dit niet klopt. Maar wie mocht denken dat de lichaam-geest tegenstelling uniek is, vergist zich.

Het christendom zit vol tegenstellingen. Jezus is God én mens; Paulus zegt: in mijn zwakheid ben ik sterk; de mens is een product van de evolutie, maar ook een schepsel van God en wat te denken van het paasmysterie: de gekruisigde Jezus staat op uit de dood! Voor velen zijn deze tegenstellingen een reden om het geloof af te wijzen, maar als wij de tegenstellingen dieper doordenken dan dient zich een verrassend eenvoudige oplossing aan. De elementen in de tegenstelling sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Ze zijn -zoals wij dat met een mooi woord noemen- complementair. Wonderlijk genoeg komt dit begrip niet uit de theologie, maar uit de natuurkunde waar men met dezelfde tegenstellingen geconfronteerd werd. Zo blijkt uit experimenten dat licht een golfverschijnsel is. Echter andere experimenten wijzen erop dat het zou gaan om deeltjes, bevindingen die elkaar lijken uit te sluiten. Als je dus nu aan een natuurkundige vraagt: wat is licht? Dan zal hij antwoorden: dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt! De paradox, de tegenstelling, is een stimulans voor het denken die wij niet moeten afwijzen of negatief waarderen, maar omarmen en beschouwen als een verrijking voor



*Jos van Bellen woont in Santpoort en studeert aan de Tiltenberg. Hij gaat regelmatig voor in de vieringen*

ons denken. De belangrijkste tegenstelling in het paasmysterie wordt treffend onder woorden gebracht door Pilatus en Thomas. Pilatus zegt als hij de gemartelde en gewonde Jezus ziet: zie de mens! Als Thomas wordt geconfronteerd met de wonden van Jezus zegt hij: mijn Heer en mijn God! Het lijkt te gaan om het perspectief, vanuit welke richting, vanuit welke invalshoek bekijken wij de tegenstelling.

Beschouwen wij de mens vanuit biologisch perspectief dan is hij een product van de evolutie. Maar dat verhaal is onvolledig. Het is niet het complete verhaal, het is een halve waarheid. En vergeet niet: een halve waarheid is een hele leugen! Als wij dus zeggen net als Dick Swaab: de mens is alleen een brein met een daaronder hangend lichaam, dan is dat misschien waar, maar het is niet het gehele verhaal. Het is een halve waarheid. Een mens is een bezielde lichaam, het geheel is méér dan de som der delen, de levensadem (of de nefes, zoals de Joden zeggen) hebben wij ontvangen van God. Lichaam en geest zijn geen tegenstelling, ze vullen elkaar aan. Zonder elkaar zijn ze, in de aardse realiteit zoals die zich aan ons vertoont, niet compleet. Laat je dus in je geloof niet ontmoedigen door tegenstellingen, dat doen mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is.

*Jos van Bellen*

# Rooms-Katholieke begraafplaats St. Jozef



De Rooms-Katholieke begraafplaats St. Jozef aan de Vergierdeweg 456 is landelijk gelegen tussen de weilanden en de Slaperdijkweg. De begraafplaats heeft een ingetogen en strakke indeling.

In 2022 zijn er perken aangelegd met vaste planten, waardoor er gedurende het jaar meer kleur is op de begraafplaats. Ook zijn er een flink aantal bomen herplant en zijn er bankjes geplaatst.

De Kapel uit 1959 is gebouwd in de stijl van de Bossche School, kenmerkend zijn de hoge ramen, het boogvormig voorportaal met zuilenrij en het gebruik van materialen als beton, baksteen en hout. Van binnen is de ruimte licht, sfeervol en intiem.

Op St. Jozef zijn verschillende manieren van begraven mogelijk: eigen graven, algemene graven en kindergraven. Ook is er een relatief nieuwe vorm van bijzeten mogelijk, bovengronds begraven. In Zuid-Europese landen een veel voorkomende vorm. Verder beschikt deze begraafplaats over een mooi aangelegde urnentuin en een verstrooiveld.

De kapel is vanaf zaterdag 2 september iedere 1e en 3e zaterdag van de maand geopend van 11:00 uur tot 14:00 uur, iedereen is welkom om in alle rust een kaarsje aansteken of voor een kopje koffie of een luisterend oor.



Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de administratie van de begraafplaatsen.

023-539 0911 | [begraafplaatsen@haarlem.nl](mailto:begraafplaatsen@haarlem.nl) | [www.hierna Haarlem.nl](http://www.hierna Haarlem.nl)

## Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

### H. Adelbertus *Rijksstraatweg 28 Haarlem-Noord*

Zondag 3 september	10:00 uur	Eucharistieviering Pastoor Floris Bunschoten	Cantorij <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 10 september	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Adelbertuskoor
Zondag 17 september	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Anita Osinga en Carin Hassing	Trinity
Zondag 24 september	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	Cantorij
Zondag 1 oktober	10:00 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar	
Woensdag 4 oktober <b>Marialof</b>	19:00 uur	Marialof Pastoor Floris Bunschoten Kapelaan Julius Elferink	
Zaterdag 7 oktober	19:00 uur	Taizéviering Romke Veenstra	Cantorij + Trinity
Zondag 8 oktober <b>Franciscusfeest</b>	10:00 uur	Franciscusviering in de Adelbertuskerk Pastoraalteam en Pastor Jan van Diepen (de andere kerken zijn gesloten)	Franciscuskoor <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 15 oktober	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Anita Osinga en Carin Hassing	
<b>ELKE WOENSDAG</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>	

### Mariakerk *Rijksstraatweg 355 Haarlem-Noord (vierend in de kapel in het parochiecentrum)*

**OP VRIJDAG 15 september en 6 oktober 10:00 uur Eucharistieviering**

**OP VRIJDAG 22 september 10:00 uur Woord- en gebedsviering**



## Zondagse en door-de-weekse vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie ook Franciscus Actueel en de website van de parochie)

### St. Engelmundus *Driehuizerkerkweg 113 Driehuis*

Zondag 3 september	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 10 september	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Teun Warnaar	
Zondag 17 september	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
Zondag 24 september	10:30 uur	Oecumenische viering Voorgangers uit deelnemende kerken	Oecumenisch koor
Zondag 1 oktober	10:30 uur	Eucharistieviering Kapelaan Julius Elferink	
Zondag 8 oktober <b>Franciscusfeest</b>	10:00 uur	Franciscusviering in de Adelbertuskerk Pastoraal team en Pastor Jan van Diepen (de andere kerken zijn gesloten)	Franciscuskoor <i>Kinderwoorddienst</i>
Zondag 15 oktober	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoraal team	<i>Familieviering</i>
<b>ELKE VRIJDAG</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>	

### Naaldkerk *Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord*

Zondag 10 september	10:30 uur	Woord- en gebedsviering Werkgroep	Naaldkoor
Zondag 8 oktober <b>Franciscusfeest</b>	10:00 uur	Franciscusviering in de Adelbertuskerk Pastoraal team en Pastor Jan van Diepen (de andere kerken zijn gesloten)	Franciscuskoor <i>Kinderwoorddienst</i>
<b>OP DONDERDAG 14 en 28 september en 12 oktober</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>	

### Parochiegemeenschap IJmuiden

*Vierend in de Ichthusburcht  
Fahrenheitstraat 37*

*Let op: afwijkende datum i.v.m. vredesweek*

Zondag 17 september	10:00 uur	Woord- en gebedsviering Gerard Steentjes	Familiekoor
<b>OP DINSDAG 5 en 19 september en 3 oktober</b>	<b>10:00 uur</b>	<b>Eucharistieviering</b>	

# FRANCISCUS MAGAZINNET JE

voor kinderen, jongeren en hun ouders



**DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ:  
WE GAAN WEER BEGINNEN!**

**KINDERWOORDDIENST 3 SEPTEMBER**  
**Adelbertuskerk 10:00 uur**

Op deze laatste zondag van de zomervakantie horen we Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: "We hebben het nu heel fijn samen maar dat zal niet altijd zo blijven". Jezus bedoelt daarmee te zeggen: soms gebeuren er dingen die je anders zou willen maar dat kun je niet altijd zelf bepalen. Sommige dingen moet je accepteren. Je moet 'je kruis dragen'. Maar hoe dan? En wat betekent dat precies?

**KINDERWOORDDIENST FRANCISCUSFEEST**  
**8 oktober Adelbertuskerk 10:00 uur**

Zondag 8 oktober vieren we met de hele parochie het Franciscusfeest. Zie ook de achterkant van dit blad. In de evangelielezing van deze dag vertelt Jezus een gelijkenis: over een landeigenaar die een wijngaard aanlegt. Hij verhuurt zijn wijngaard aan wijnbouwers en vertrekt naar het buitenland. Als de druiven rijp zijn, stuurt de eigenaar zijn medewerkers naar de wijnbouwers om de opbrengst van de wijngaard op te halen. Hoe dat afloopt? Dat hoor je bij de kinderwoorddienst.



En natuurlijk besteden we op het Franciscusfeest ook aandacht aan Franciscus!



**FAMILIEVIERING & ONTMOETING**  
**Zondag 17 september en zondag 15 oktober**  
**Engelmunduskerk 10:30 uur**

De familieviering is er elke derde zondag van de maand. Kinderen, jongeren en ouders worden van harte uitgenodigd om de eucharistieviering mee vorm te geven. Intentie is om kinderen en jongeren te betrekken en op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het geloof. Info: \*

**FOTOSPEURTOCHT 8 OKTOBER**  
**Adelbertuskerk**

Na de Franciscusviering is de start van de activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van de Adelbertuskerk. Er is dan o.a. voor iedereen een fotospeurtocht door de kerk. Onderweg moeten er vragen beantwoord en letters verzameld. Zie voor het uitgebreide feestprogramma pagina 21.



**ER IS WEER JAM!**



Na de viering van 8 oktober gaan we weer jam verkopen 'uit de keuken van Franciscus'. Er zijn diverse smaken. De opbrengst is voor de extra onkosten van de diverse gezamenlijke kinder- en jongerenactiviteiten.

## KINDERCLUB- EN TIENERCLUB-VELSEN

### Parochiezaal Driehuizerkerkweg 113, Driehuis

Komend jaar is er naast de KinderClub ook een TienerClub.

De **KinderClub** is voor kinderen van 7–10 jaar. De bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag, ongeveer 1x per maand. We gaan samen bidden en mooie verhalen lezen uit de Bijbel, die visueel worden gemaakt door bijvoorbeeld allerlei gebruiksvoorwerpen. Daarnaast organiseren we leuke spelletjes en gaan we meer naar buiten. We zingen en sluiten af met gebed bij moeder Maria in de kerk. Voor info:\*

**Start:** woensdag 4 oktober

**Tijd:** 16:00 – 17:15 uur

Dan gaan we het hebben over de H. Franciscus.



De **TienerClub** is voor tieners van 11–14 jaar.

De bijeenkomsten zijn op de vrijdagmiddag, ongeveer 1x in de drie weken. Er zal meer verdieping zijn en ruimte voor eigen inbreng. Speciaal aandacht zal er gegeven worden aan versterking van de onderlinge band tussen de tieners. Op het programma staan ook verschillende 'uitjes'.

**Start:** vrijdag 22 september,  
daarna vrijdag 13 oktober

**Tijd:** 16:15 – 17:30 uur

Voor info: \*

## VOORBEREIDING OP HET VORMSEL

In het najaar start de voorbereiding voor het Vormsel. Het Vormsel is het sacrament waarbij door het tekenen met het heilig chrisma, de Heilige Geest wordt afgeroepen over de vormeling. De Heilige Geest is de gave van God die ons bezielt en inspireert, die ons leidt en helpt om ons leven zinvol vorm te geven. Het gaat om jongeren die na de zomervakantie in de eerste of hogere klas zitten van het voortgezet onderwijs. Voor alle jongeren die hiervoor interesse hebben én hun ouders is er



een informatieavond over het Vormsel

op: maandag 2 oktober

van: 19:30 – 21:00 uur

in: de ontmoetingsruimte van de  
Adelbertuskerk, Haarlem-Noord

Op deze avond wordt uitgelegd wat het Vormsel(project) inhoudt en komen praktische zaken rond het Vormsel aan bod.

De Vormselviering is zondag 11 februari 2024 om 10:00 uur in de Adelbertuskerk.

Mgr. Hendriks zal het vormsel toedienen.

\* Vincent Borgonjen: 06-504 34 719 of  
vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

## JONGEREN 14 t/m 16 jaar

Strand Parnassia aan Zee

Zaterdag 30 september 20:00 uur

Samen met een groepje gelovige jongeren zijn er allerlei leuke ideeën ontstaan om activiteiten te ondernemen. Van nachtelijke aanbidding tot gezellig samenzijn en alles wat er tussen zit. De start is op het strand bij Parnassia aan Zee waar we met elkaar kennismaken en de ideeën verder gaan uitwerken. Ben je tussen de 14 en 16 jaar, wees er dan bij! Opgeven hoeft niet, maar is wel handig, bij: \*

## MISDIENAARS - OEFENEN

Woensdag 20 september: Adelbertuskerk

Woensdag 27 september: Engelmunduskerk

Tijd: 16:00 uur tot 17:15 uur

Wil je graag een keer meehelpen tijdens de eucharistieviering als misdienaar, maar vind je het allemaal nog best spannend? Op woensdag 20 september en op woensdag 27 september gaan we oefenen! Zie voor plaats en tijd bovenaan dit stukje.

Alle kinderen die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan zijn van harte welkom. Je mag daarna zelf kijken of je inderdaad misdienaar wil zijn en zo ja, wanneer en hoe vaak.

Voor opgeven en info: \*

# Maria stond op en ging met spoed! (Lc 1,39)

## Impressie Wereldjongerendagen (WJD)

Op woensdag 26 juli was het zover. Met de zegen van onze bisschop Mgr. Hendriks vertrokken 95 jonge pelgrims uit ons bisdom naar de Wereldjongerendagen in Lissabon (Portugal). Het thema van deze dagen was: "Maria stond op en ging met spoed!".

Samen met pater Albert Toppo uit Hoofddorp was ik begeleider voor acht jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De één ging wekelijks naar de kerk, de ander bijna nooit. De één ging minimaal maandelijks biechten, de ander wist niet dat er nog zoiets als biecht bestond. Met andere woorden zeer uiteenlopende achtergronden, maar allemaal hadden ze er zin in en keken uit naar wat de WJD hen zouden brengen.

### Maria

Moeder Maria stond centraal gedurende de gehele reis. Haar devotie, haar bescheidenheid, haar geloof is een voorbeeld voor ons. Wij mogen bij haar komen met onze zorgen. "Wees niet bang!", luister en straal was de oproep van de paus in navolging van Maria. Zeker in het bezochte heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima en van Lourdes was de kracht van haar aanwezigheid sterk merkbaar. Het bidden van de rozenkrans in de gezamenlijke kaarsprocessie samen met tienduizenden gelovigen gaf een gevoel van eenheid en diepe dankbaarheid.



### Bidden

Bidden kwam overal terug. Niet alleen tijdens de dagelijkse eucharistievieringen. Ook daarbuiten was er overal tijd en ruimte voor gebed. Een zeer mooi moment was het om in de stilte van de nacht samen met andere Nederlandse pelgrims



en kloosterlingen het heilig Sacrament te aanbidden in de Sacre-Coeur te Parijs. Ook in de bus en in de vele kerken in Lissabon werd er veel gebeden en was er plaats voor rust. Tijdens de massale bijeenkomst op zaterdagavond kwam er tijdens de aanbidding een indrukwekkende stilte over de 1,5 miljoen aanwezige pelgrims.

### Catechese en getuigenissen

Elke dag was er catechese. Actuele thema's als milieu en vriendschap kwamen aan bod, maar ook de weg naar heiligheid en barmhartigheid. Tijdens de reis waren er verschillende aangrijpende getuigenissen. Ook deelnemers en medebegeleiders van ons eigen bisdom toonden hun zwakheden en de zware periodes die ze doorgemaakt hebben. Onder andere verslaving kwam aan bod. Binnen deelgroepen werd over de verschillende onderwerpen door-gepraat. Het raakte mij zeer hoe de acht jongeren in mijn groep open waren naar elkaar en hun eigen verhaal durfden te vertellen. Ondanks de verschillen was een ieder vol begrip.

### Blijdschap van het geloof

Het was prachtig om bij de WJD te mogen zijn. Het is een feest om met zoveel jongeren over de hele wereld het geloof te vieren en daarnaast de diepgang en de eenheid te ervaren in verbondenheid met God. Ook op de websites van bisdom Haarlem-Amsterdam en Arscacal is een reisverslag te lezen en zijn foto's te zien. De volgende officiële WereldJongerendagen zijn in 2027 in Seoul, Zuid-Korea.

Tijdens het Jubeljaar 2025 zullen er in Rome ook vele activiteiten zijn voor jongeren. *Catechese docent Vincent Borgonjen*



# Adelbertuskerk



## ADELBERTUS 100+ Programma festiviteiten

### Zondag 8 oktober

**10:00 uur:** Franciscusviering voor de hele parochie met Franciscuskoor en kinderwoorddienst.  
Pastor Jan van Diepen, kapelaan geweest in de Liduinakerk van 1968 - 1972, gaat mee voor.

Na de viering: start van de festiviteiten Adelbertus 100+

- 1. Fototentoonstelling\***  
Met foto's beschikbaar gesteld door parochianen en uit het kerk-archief. Vooral de Stichting Haarlem-Schoten heeft veel materiaal beschikbaar gesteld. Om herinneringen bij op te halen en meer te weten te komen over de geschiedenis van ons kerkgebouw. Deze fototentoonstelling blijft in de kerk tot en met 10 december.
- 2. Fotospeurtocht**  
Met detail-foto's in de kerk op zoek naar het 'origineel'. Onderweg vragen beantwoorden en letters verzamelen. Welk woord komt hier uit?
- 3. Koffie**  
Met belegde broodjes.
- 4. Verkoop van zelfgemaakte jam**  
Uit de 'keuken van Franciscus'.  
De opbrengst is voor het gezamenlijke kinder- en jongerenwerk in de parochie.

### Zondag 5 november

Na de viering:

- 1. Kerkpuzzel** maken bij de koffie  
Wie zet de kerk het snelst in elkaar?
- 2. Vossenjacht door de buurt**  
Een speurtocht voor jong en oud waarbij iedereen op zoek gaat naar verklede 'vossen', in dit geval: heiligen en kerkelijke figuren uit het (verre) verleden.

### Zondag 10 december

**15:00 uur: Kerst Sing – in**  
door Trinity en Cantorij  
Na afloop kerstbrood en glühwein en warme chocomelk.

\*Heeft u nog foto's voor de fototentoonstelling?  
Foto's van gebeurtenissen in de (Liduin)kerk: bijvoorbeeld speciale vieringen zoals Eerste Communie, vormsel, trouwen, priesterfeesten, etc. Dan kunt u die in een envelop afgeven of in de bus doen bij Joke en Gerard van de Mast. Van Nouhuysstraat 25A. Of in de brievenbus bij het parochiecentrum, Rijksstraatweg 28, t.a.v. Joke en Gerard. U krijgt de foto's na alle festiviteiten weer terug.

## Bijna zo oud als het kerkgebouw

In de aanloop naar het feestje rond de 100 (+2)-jarige Adelbertuskerk hadden we contact met een drietal oudste parochianen.

Geen van de drie meewerkende parochianen komt nog in de kerk: hun fysieke toestand laat dat nauwelijks toe.

Alle drie volgen ze echter wel trouw iedere zondag de eucharistieviering op TV.

Deze drie mensen hebben allerlei mankementen die bij de ouderdom horen. Maar alledrie zijn ze opgewekt. "Met klagen schiet je niks op!"

De jongste van de drie, **Monique v.d. Kroft - Schoonebeek** (bijna 95) is de middelste van dertien kinderen. Ze woonde op verschillende adressen in Noord. Na de huishoudschool hielp zij in de bakkerij van haar vader. Ze trouwde en kreeg vier kinderen. Maar haar man overleed op 42-jarige leeftijd aan een hartaanval. Dat was



natuurlijk een regelrechte ramp. Daardoor werd zij zelfstandiger. Ze is nu blij dat de kinderen haar assisteren, want afhankelijk zijn van hulp van anderen wil ze zo min mogelijk. Jarenlang zong Monique met veel plezier in het Liduina-c.q. Adelbertuskoor. De voorganger aan wie ze goede herinneringen heeft is kapelaan Van Diepen.



**Jan van Wees** (95), groeide op in de Besoekistraat en hij woont vanaf zijn huwelijk met Riet Hoogeboom in de Floresstraat, eerst boven de winkel van zijn schoonouders, en later op hetzelfde adres beneden.

Zijn vrouw, 89, is daar geboren, zij is dus in al die



jaren nooit verhuisd. Hun huwelijk werd ingezegend door haar broer Piet Hoogeboom. Jan en Riet kregen vier kinderen. Van de pastoors en kapelaans herinneren ze zich het meest Trouwborst en Timmermans en de kleine kapelaan Grimbergen.



**Jo Kaandorp – Meesters**, 98, werd geboren in IJmuiden. Omdat zij moest evacueren, tijdens de bezetting, belandde ze in Zuidwolde, Dedemsvaart en Balkburg. Ze was ook voor kortere of langere tijd parochiaan in Overveen en Driehuis, tot ze in de Petrus- en Pauluskerk Jan leerde kennen die daar als koster assisteerde. Vanaf 1960 woont



Jo in de Dolfijnstraat waar vier kinderen geboren werden. Jo volgde de handelsavondschool en daarna leerde zij voor kleuteronderwijzeres. Toen ze trouwde werd ze ontslagen; zo ging dat in die tijd. Ze mocht wel eens invallen als kleuterjuf. Haar man overleed in 2019. Ons kerkgebouw is ook Jo dierbaar; vooral de koffieruimte!



### ONTMOETEN / KOFFIE DRINKEN

Grote vergaderzaal, Rijksstraatweg 28

Elke donderdagochtend is er tussen 10:00 en 11:30 uur koffieochtend in de grote vergaderzaal van de Adelbertus. Elkaar ontmoeten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Even aanbellen bij het witte deurtje naast de voormalige pastorie.



### R.K. BEGRAAFPLAATS St. BARBARA

Soendaplein 27-29, 2023 TT Haarlem

Op elke 1e donderdag van de maand is er een Eucharistieviering in de kapel. De komende tijd op donderdag 7 september en 5 oktober. We komen bij elkaar om iedereen, die in de afgelopen tijd is overleden, te gedenken, maar speciaal die bij ons bekend zijn. Voorganger is pastor Van Oploo. De viering begint om 9:30 uur. Na de viering van 7 september is er gelegenheid om afscheid te nemen van Rob Lagerweij, de beheerder van de begraafplaats. Hij gaat, na vele jaren zich te hebben ingezet, op 14 september met pensioen.

**Adelbertuskerk**  
Rijksstraatweg 28  
2022 DA Haarlem  
Tel: 023-526 16 26

[www.adelbertusparochie.nl](http://www.adelbertusparochie.nl)  
[LTAK@parochiefranciscus.net](mailto:LTAK@parochiefranciscus.net)

NL59 INGB 0000 2918 01 (kerkbijdragefonds)  
NL 14 INGB 0000 0854 19 (algemeen)  
NL 56 ABNA 0845 9615 78 (algemeen)

Locatieteam:

Robert Rieck,  
Marjan van IJsselsteyn  
Rob van Brandwijk

Kopij voor deze pagina's naar:  
[copyonderweg@adelbertusparochie.nl](mailto:copyonderweg@adelbertusparochie.nl)



## Mariakerk



### HELPEDE HANDEN HELPEN

Giften bankrekening NL 82 INGB 0003 571248 t.n.v. stichting  
Helpende Handen Helpen te Haarlem. Of in de brievenbus  
Rijksstraatweg 357 M of in het handje. [www.helpendehandenhelpen.net](http://www.helpendehandenhelpen.net)

Beste medehanden,

#### Neef Ton Tromp "erft" opdracht

De schok van het overlijden van Ton Tromp dreunt nog steeds na. Velen hebben ons gevraagd hoe het nu verder gaat met zijn werk en onze ondersteuning hier aan.

Zoals al eens eerder verteld, heeft Ton altijd veel steun gehad van zijn hele familie. (en dat zijn heel wat Trompen) Toevalligerwijs sprak ik een neef van Ton, nota bene op de tennisbaan, die mij vertelde dat hij door Ton (weliswaar ongevraagd) benoemd was als zijn bouwpastoor. En dus moest hij voor de nodige sponsors aan het werk.

Wij gaan dan ook door met de ondersteuning van zijn werk in Nieuw Guinea maar niet meer via de missieprocuur van de Montfortanen. En uiteraard zorgen wij ervoor dat onze giften via de familie voor de volle 100 % op de juiste plaats komen. Dus.... uw giften blijven meer dan welkom.

#### Goede bestemming restant vakantiegeld

De zomer ligt al weer bijna achter ons. We hopen dat velen van u, ondanks de slechte zomer, toch een goede vakantie hebben gehad. Want dat doet de mens goed. Dat geldt niet alleen voor ons, maar zeker ook voor onze oud-parochianen over zee.

Zij hebben ook die momenten van rust echt nodig, al komt daar vaak weinig van.

Deze maanden vinden ze bij uitstek geschikt om allerlei werkzaamheden die zijn blijven liggen

op te pakken. Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar dat medio september gaat beginnen. En dan moet er ook bij de lokale overheden flink gelobbyd worden. (maar dat zijn de 'jongens' van Schoten wel gewend).

Ton had de voorbereidingen rond om een nieuwe vleugel te gaan bouwen. Maar.... de financiën waren nog niet helemaal rond. Dus ..... is de ondersteuning van HHH ook meer dan welkom. Iedere euro hier is daar vele malen meer waard. Wellicht is het 'vakantiegeld' toch niet helemaal opgegaan. Dan is HHH altijd een hele dankbare ontvanger om die "vakantierestjes" op te maken!

Bij voorbaat dank!

We rekenen weer helemaal op u!!

Namens het HHH-team

Jan Koehorst





## BEZOEK ABDIJ VAN EGMOND

### Bevlogen gidsen

Op donderdag, de dag nadat de orkaan Poly ons had bezocht, hebben wij met een kleine veertig parochianen van de Mariakerk een bezoek gebracht aan de abdij van Egmond.

Na ontvangst met koffie en gebak werd er een welkomstwoordje gesproken door Leo Feijen en Hans Ooteman. Zij vertelden over de orde en de vrijwilligers (zo'n 130) die het geheel draaiende weten te houden. De parochianen werden daarna in twee groepen gesplitst.

De ene groep ging met Leo mee en ik sloot mij aan bij de groep van Hans. Hans gaf een zeer uitgebreide uiteenzetting over de oude abdij en de belangrijkheid van de abdij voor het gebied dat zich uitstrekt vanaf West-Friesland tot aan kasteel Teylingen.

### Kaarsenmakerij

Na de uitleg brachten we een bezoek aan de kaarsenmakerij die volop in werking was en waar we ook een uiteenzetting kregen over hoe de kaarsen in diverse modellen tot stand komen. Ook werd er verteld over de speciale schildertechnieken die hier gehanteerd worden.

### Genieten van natuur en zang monniken

Hierna bezochten wij de boomgaard. Hier lijk je als tuinliefhebber je vingers bij af. Alles stond nog prachtig na de storm. Ook werd verteld over de biologische bloemstroken die dienen

om de diversiteit te vergroten.

Na een wandeling door het bos waar de vrijwilligers druk aan het ruimen waren bereikten wij op tijd het middaggebed. Hierbij werden door de monniken diverse psalmen gezongen. Na het gezang gingen wij weer naar de ontvangst-ruimte waar een lunch voor ons klaar stond.

We sloten de dag af met een bezoek aan het winkeltje waar we het nieuwe biertje ingeslagen hebben (Tranen van Adelbertus) en gingen we om 15:00 uur weer richting Haarlem. Dank aan Hans en Leo. Jullie hebben ons een hele fijne dag bezorgd!

Ruud van Hooijdonk



---

## SINT BAVO KERKHOF - 2

### Renovatie

Bij het 150-jarig bestaan van het kerkhof in 2007 werd door het parochiebestuur besloten tot een flinke renovatie. Die was noodzakelijk omdat als gevolg van de Arboret het handmatig delven van graven niet meer werd toegestaan.

### Columbarium

Naast de mogelijkheid tot begraven beschikt het kerkhof vanaf de inwijding op 6 juni 1998 ook over een Columbarium (urnenbewaarplaats) voor parochianen en anderen die de voorkeur geven aan een crematie.





# Engelmunduskerk

**WIJD EN ZIJD BEKENDE BOEKEN-EN SNUFFELMARKT  
OP ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 OKTOBER  
BEIDE DAGEN VAN 10:00 TOT 16:00 UUR**

## De boekenmarkt

Deze markt is bekend om zijn duidelijke inrichting per categorie en grote verscheidenheid: kinderboeken, strips, romans, streekromans, thrillers, natuur, techniek, hobbyboeken, kookboeken, tuinboeken, geschiedenis, landen, kunst, heemkunde, religie. Voor elk wat wils. Omdat er het gehele jaar door boeken worden aangeleverd is er een grote voorraad. Gedurende de openstelling zullen daarom de leeggevallen plekken zo snel mogelijk weer worden aangevuld.



## De snuffelmarkt

Ook hier weer volle kramen met prachtig serviesgoed, schalen, vazen, glaswerk, CD's, DVD's en Lp's, lampen, elektrische apparaten, gereedschap en prachtig speelgoed. En onze welbekende Kerstkraam. Ook hier geldt dat er veel op voorraad is en ook deze kramen worden gedurende de dag bijgevuld. Tevens is er een kraam waar de Paaskaars 2022 per opbod wordt verkocht en de waarde van een opgestelde boodschappenmand mag worden geraden.



## Koffie en theecorner

In onze koffie en theecorner kunt u tegen een zacht prijsje, koffie, thee, cake en een broodje kopen en trots uw verworven aankopen showen.

## Oliebollen alleen op zaterdag 7 oktober

Ook deze keer is het ons gelukt een vrijwilliger te vinden die de oliebollen van bakkerskwaliteit wil bakken. Ze zijn om je vingers bij af te likken. Wees er dus snel bij! OP=OP

## Parkeren

Wanneer u met de auto komt is er voldoende parkeergelegenheid om de kerk heen.

## Opbrengst

Alles wat u koopt is voor het goede doel, namelijk het onderhoud van de monumentale Engelmunduskerk "Hart van Driehuis".



## BOEKEN- EN SNUFFELMARKT ENGELMUNDUSKERK

Boeken, CD's, glaswerk etc. U kunt het allemaal brengen.

**Inzamelen: elke 1e zaterdag van de maand van 9:30 tot 11:30 uur.**

Plaats: rechts naast de kerk. Wilt u meer weten, bel 0255-511091

## OEUMENISCHE VIERING 24 SEPTEMBER

Zondag 24 september is er in het kader van de Vredesweek een oecumenische viering in de Engelmunduskerk te Driehuis. Het thema van deze viering is "On-vrede en Nu?"

Voorgangers zijn:

ds. Cees Lous (PKN IJmuiden-Velsen),  
Pastoor Harald Münch ( Oud Katholieke kerk),  
Joisain Ninaber ( RK Driehuis-IJmuiden) ,  
Ronald de Vries ( Nieuwe kerk).

Mogelijk sluit nog een voorganger van de PKN Santpoort-Velserbroek aan.

De koren uit deze kerken zullen samen een oecumenisch koor vormen dat o.l.v. zal staan van dirigente Marlie Durge.

Aanvang van de viering is 10:30 uur.



U bent allen van harte uitgenodigd samen te komen vieren .

## OPFRISBEURT VESTIBULE VAN DE KERK



### Kruisbeeld beter uitgelicht

De vestibule van de Engelmunduskerk is de eerste ruimte die je binnenkomt bij het betreden van de kerk. Er zijn prachtige glas-in-lood ramen en er hangt een kruisbeeld met opschrift: "Missie 2 december 1945."

De ruimte kwam echter niet tot zijn recht door o.a. de verouderde verlichting. Deze is onlangs vervangen, waardoor het kruisbeeld nu in het licht is komen te staan.

### Rest van de vestibule ook meegenomen

Ook de tegenoverliggende zijde staat nu goed in het licht. Daar is een nieuwe consoletafel geplaatst. Daarboven zal een spiegel opgehangen worden. Er wordt nog gewerkt aan een nieuw mededelingenbord.

Daarna biedt de vestibule weer een gastvrij welkom.

### Engelmunduskerk

Driehuizerkerkweg 113

1985 HB Driehuis

Tel: 0255-514125

NL 12 RABO 0107 1813 47 voor gezinsbijdragen

NL 39 RABO 0145 8567 98 t.n.v. RK Parochiebestuur St. Engelmundus Driehuis

[www.engelmunduskerkdriehuis.nl](http://www.engelmunduskerkdriehuis.nl)

Verhuur parochiezaal: 06-537 27 554

Bezoekgroep: 0255-537225

### Locatieteam:

Loes van Galen

Ton Joosten

Anja Zwanenburg



# Naaldkerk

## Santpoort Mediteert

Mark Metselaar werd door de Harddraverij vereniging weer benaderd voor het jaarlijkse evenement "Santpoort mediteert", dat op dinsdag 1 augustus plaatsvond in de Naaldkerk.

Het thema van Dorpsfeest Santpoort van dit jaar was "Blik voor elkaar!" De bijna veertig evenementen bieden een podium waarbij mensen elkaar ontmoeten, beter leren kennen en waarderen. De Harddraverij Vereniging wil terug naar oude kernwaarde, waarbij saamhorigheid een belangrijke rol speelt. Het is mooi om met elkaar te streven naar een samenleving waarbij we naar elkaar omkijken, niet alleen tijdens het Dorpsfeest maar altijd. Wij, als groep, die dit voorbereiden kozen als thema: "een blik naar binnen!".

Mark:

"We hebben elkaar nodig. Maar als het op voelen/innerlijk weten aankomt, dan weten we/kunnen we dat het beste zelf". Mark haalde een mooie uitspraak aan van Carl Gustav Jung: "Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt."

Door middel van mooie teksten, kaarsjes, muziek en een fijne meditatie door Mark kwam ik weer even tot rust en bij mezelf. Na afloop hoorden we ook van de mensen die hierbij aanwezig waren dat zij hetzelfde gevoel hadden. Ze complimenteerden ons met de fijne bijeenkomst.

Een van de teksten die wij hebben voorgelezen willen we graag met u delen:

Aan een monnik, die teruggetrokken in een klooster leefde, werd eens gevraagd: 'Wat is de zin van een leven in stilte en eenzaamheid?' De monnik was juist bezig een emmer water te putten. Daarom vroeg hij zijn bezoekers dichterbij te komen. 'Kijk nu eens in de put. Wat ziet u daar?' Ze keken de diepte in maar zagen helemaal niets.

Korte tijd later zei de monnik: 'Kijk nu nog eens naar beneden.' Opnieuw bogen de bezoekers zich over de rand van de put.

'Wat ziet u nu?' vroeg hij. 'Nu zien we onszelf,' was het antwoord.

Daarop vervolgde de monnik: 'Toen ik zojuist water uit de put haalde was het oppervlak onrustig. Maar nu is het rustig geworden.

Dat is de ervaring van de stilte: je ziet jezelf. En als je in jezelf tot rust gekomen bent, zie je niet alleen de hele wereld met heel andere ogen, maar ook God.'

Namens onze groep, Mark Metselaar,  
José Rustemeijer, Louise Snoek en  
Nanda Ramakers  
*Jeannette Meijer*



## UITZWAAIEN SCOUTING St. Radboud

Zaterdag 22 juli jl. vertrok scouting St. Radboud met Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen en Verkenners naar hun kamp in het oosten van het land. Eerst werden ze toegesproken door José Rustemeijer en deed Paul Hille als voorzitter het laatste woord in de bomvolle Naaldkerk. Daarna werd iedereen een goed kamp gewenst en uitgezwaaid.....



## KIJKJE IN DE DORPSKERK

Noteert u alvast donderdag 7 september vanaf 10:30 uur. Dan gaan we 'een kijkje nemen' in de Dorpskerk, waar we ontvangen worden met een kopje koffie en iets lekkers erbij. Henk Reefhuis zal ons, onder andere, vertellen over de prachtige ramen in het karakteristieke kerkgebouw. En we kunnen natuurlijk onze mede-gelovigen en dorpsgenoten ontmoeten. Een aanrader! Ria Kruisman

## PINKENVEILING



Voor de 90ste keer  
traditionele  
pinkenveiling  
zaterdag 14 en  
zondag 15 oktober  
info: [www.olvab.nl](http://www.olvab.nl)

## IN DE OLVAB//NAALDKERK

Eerste en derde donderdag om 10:00 uur:  
samenkomst/bezinning o.l.v. Engelbert of Ria.  
Daarna drinken we samen koffie.

Elke derde zondag van de maand om 10:30 uur:  
Meditatieve bijeenkomst in de parochiezaal.

## KRAAM NAALDKERK TIJDENS "Rondje om de Kerk" - DORPSFEEST SANTPOORT

Wat viel er véél regen tijdens het Dorpsfeest en vooral op woensdag 2 augustus. In verband met het slechte weer werd de wielerronde afgelast. De hardloopwedstrijd ging gelukkig wel door. Er was natuurlijk veel minder publiek, het waaide heel hard, maar het was tóch gezellig bij de kraam van de Naaldkerk. Opeens werden we, ná het hardlopen, verrast door een enorme plensbui die al het publiek wegjoeg. Gelukkig kon men schuilen in de kerk, daarna was het inpakken en wegwezen. U zult begrijpen dat de opbrengst van de kraam veel minder was dan vorig jaar. Volgend jaar beter.



## Naaldkerk

Frans Netscherlaan 12  
2071 AZ Santpoort-Noord  
Tel: 023-537 87 31

[www.olvab.nl](http://www.olvab.nl)  
[naaldkerk@parochiefranciscus.net](mailto:naaldkerk@parochiefranciscus.net)

NL 50 INGB 0000 2675 19  
NL 63 RABO 0145 8024 34  
t.n.v. RK Parochie Santpoort

maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:00 uur

Locatieteam:

Nanda Ramakers  
Han Schoen  
Ria Kruisman

Kopij voor deze pagina's naar: [heetvandenaald@olvab.nl](mailto:heetvandenaald@olvab.nl)

## 'De levenskunst van afscheid nemen.'

- Team van vrouwen
- Passende oplossing voor ieder budget of persoonlijke wens
- Uitvaartspreekuur in eigen rouwhuiskamer
- Voorbespreking en kostenoverzicht mogelijk
- Uitvaartdeposito

**Alice Loeters**

*persoonlijke uitvaartzorg*

Van Lennepaan 76  
1985 AH Driehuis  
0255 51 74 52  
info@alicoeters.nl  
www.alicoeters.nl



Uitvaartspreekuur in rouwhuiskamer  
iedere 1e donderdag van de maand,  
Naaldkerk Frans Netscherlaan 12 in  
Santpoort-Noord.

levensexecuteur | testamentadviseur | boedelafwikkelaar

# CoSenior

mr. Andrea de Roos  
06 1349 6205  
info@cosenior.nl  
www.cosenior.nl



**Maak een afspraak voor een adviesgesprek!**

Eerste half uur is kosteloos. Gesprek altijd bij u aan huis.

Ik adviseer u over: levenstestamenten, testamenten, afwikkeling nalatenschappen, schenkingen.

Ik kan voor u optreden als: levensexecuteur, gevolmachtigde, executeur.

# Parochiegemeenschap IJmuiden

vierend in de Ichthusburcht



## Gezellige ontmoetingsmiddag

18 oktober 2023

Voor alle parochianen van IJmuiden in de Ichthusburcht

### Programma

Inloop vanaf 12:30 uur

13:00 uur: verzorgde lunch

Na de lunch: verhalenbingo met leuke prijsjes

Graag aanmelden vóór 1 oktober bij

Els de Leeuw 06 -234 70 580

Marcia Neve 06 - 204 51 341

### Informatie over de Fatimakapel

Het lijkt ons goed om u even te informeren over de voortgang rondom de Fatima kapel.

In de afgelopen bestuursvergadering is wederom het onderwerp ter sprake geweest.

Ons uitgangspunt is dat we nu toch snel uitsluitel willen hebben van de gemeente over de bouw van een kapel op het kerkhof.

Ook hebben we recent het onderwerp nog besproken met het bisdom en aangegeven dat we onze belofte hierover aan de mensen van de parochiegemeenschap IJmuiden willen nakomen. Men was het daarmee eens.

We zijn echter afhankelijk van de

besluitvorming van de gemeente Velsen, maar doen ons best om daar snel duidelijkheid over te krijgen.

Met vriendelijk groet,  
Henk van der Weide



Ichthusburcht  
Fahrenheitstraat 37  
1973 RJ IJmuiden

Parochiesecretariaat tel: 023-583 57 85 of het locatieteam 06-234 70 580

NL 62 RABO 0383 6790 44

t.n.v. parochiegemeenschap IJmuiden

locatieteam:

Els de Leeuw  
Marcia Neve  
Jan Mulders



# FRANCISCUS FEEST

**8 OKTOBER 2023**  
**10.00 uur**

**EUCHARISTIE-  
VIERING**  
met Kinderwoorddienst

ondersteund door  
het regionaal  
**FRANCISCUSKOOR**

Locatie Adelbertuskerk  
Rijksstraatweg 28

“ *H. Franciscus  
van Assisi*  
**Heer, maak  
mij een  
instrument  
van uw  
vrede.**



*Na de viering is er*  
**ONTMOETING**  
*met koffie/thee en broodjes*

H. FRANCISCUSPAROCHIE i.o.

Contact: Secretariaat Pastoraal Team  
Tel.: 06-556 27 670  
[pastoraalteam@parochiefranciscus.net](mailto:pastoraalteam@parochiefranciscus.net)  
[www.parochiefranciscus.net](http://www.parochiefranciscus.net)